



R.K. Geloofsgemeenschap H. Martinus Epe- Heerde



Uitnodiging gezamenlijke ziekenzalving op 9 oktober 2018

Op dinsdag 9 oktober 2018 zal tijdens de Eucharistieviering om 18.30 uur in het gebouw aan de W.G. van der Hulststraat 1 in Epe, de gezamenlijke ziekenzalving plaatsvinden.

Pastoor Hermens zal daarin voorgaan.

In welk licht kunnen we deze gebeurtenis zien?

De betekenis van de ziekenzalving, of zoals vanouds bekend, het sacrament van de zieken, is een bron van kracht.

Wanneer we last van kwalen krijgen of ouder worden, merken we dat we zwakker worden, dat we minder kunnen. We kunnen niet meer leven zoals we gewend waren. Dat is geen gemakkelijk proces. We hebben extra kracht en inzicht nodig om te ontdekken wat het betekent om "leven in al zijn volheid" te hebben. In deze situatie kan de ziekenzalving de kracht van Gods aanwezigheid geven.

De ziekenzalving is tevens een sacrament van vertrouwen. "Vreest niet", zegt Jezus meerdere malen tegen zijn dierbaren. Het kan een steuntje in de rug betekenen voor alle moeite die we kunnen hebben met beperkingen, om te gaan met de lasten van ziekte, met de onzekerheid over het verloop van kwalen. Wij hoeven dat niet alleen te dragen. We mogen er op vertrouwen dat God bij ons wil zijn en dat wij in onze situatie niet ten onder zullen gaan.

Kort samengevat is de ziekenzalving bedoeld als een sacrament voor onderweg, als bemoedigend gebaar van de kerk voor ouderen, voor zieken.

In onze geloofsgemeenschap vieren we dit sacrament jaarlijks. Het betekent dat u ieder jaar opnieuw dit sacrament kunt ontvangen. Uw familieleden zijn hierbij ook van harte uitgenodigd.

Mocht u niet over eigen vervoer beschikken, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Huis in 't Veld, tel: 0578-616983. Zij probeert dan vervoer te regelen. Dat lukt niet als u in een rolstoel zit.

Mocht u, of uw familie, naar aanleiding van deze brief een vraag of opmerking hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Annemieke Buiting, tel 0578-621823 of e-mail: annemieke_buiting@hotmail.com

Wij ontmoeten u graag op 9 oktober.

Namens de pastoraatgroep Epe- Heerde,

Annemieke Buiting

Overzicht vieringen en activiteiten:

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|
| Zondag | 30 sept. | 10.00 u. | Woco-viering , in Vaassen, pastor Kantoci |
| Dinsdag | 02 okt. | 19.45 u. | Sociaal Kafhé |
| Zondag | 07 okt. | 10.30 u. | Franciscus en Claradag, Eucharistie in Twello Pastoraal team (in Vaassen geen viering dit weekend) |
| Dinsdag | 09 okt. | 18.30 u. | Eucharistieviering , in Epe, pastoor Hermens Algemene ziekenzalving |
| Dinsdag | 09 okt. | 19.30 u. | Denktank |
| Donderdag | 11 okt. | 19.45 u. | Avond met Zin , Filosofie achter de tralies kan helend werken, Willem van Katwijk |
| Zondag | 14 okt. | 10.00 u. | Eucharistieviering , in Vaassen, pastoor Hermens |
| Zondag | 14 okt. | 12.00 u. | Doopviering , in Twello, pastoor Hermens |
| Dinsdag | 16 okt. | 19.45 u. | Sociaal Kafhé |
| Zaterdag | 20 okt. | 18.30 u. | Eucharistieviering , in Vaassen, pastor Hermens |
| Zondag | 21 okt. | 10.00 u. | Gebedsviering , in Epe, werkgroep |
| Zondag | 28 okt. | 10.00 u. | Eucharistieviering , in Vaassen, pastor Hofstede |
| Zondag | 28 okt. | 19.00 u. | Taizéviering , Raad van Kerken Epe in de Grote of St. Maartenskerk |
| Dinsdag | 30 okt. | 19.45 u. | Sociaal Kafhé |
| Vrijdag | 02 nov. | 19.00 u. | Allerzielenviering , in Vaassen, pastor Vroom |
| Zaterdag | 03 nov. | 18.30 u. | Woco-viering , in Vaassen, pastor Vroom |
| Zondag | 04 nov. | 10.00 u. | Gebedsviering , in Epe, werkgroep, Bakkie Troost, uitreiking herdenkingskruisjes afgelopen jaar |
| Dinsdag | 06 nov. | 19.45 u. | Sociaal Kafhé |

11 oktober Avond met Zin: Filosofie achter de tralies.

Willem van Katwijk geeft in gevangenissen filosofie aan zware criminelen.

Donderdag 11 oktober om 19.45 uur vertelt hij in de van der Hulstlocatie hierover onder de titel: 'Filosofie achter de tralies kan helend werken'.

Willem zegt hierover: "De gevangenen gaan het zelf onderzoeken: wat is hun eigen schuld en wat is de invloed van de sociale druk die ze hebben ervaren?"

Interessant en bijna ongelooflijk wat hij weet te bereiken.

Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom. Er wordt een vrijwillige bijdrage voor de kosten van de avond gevraagd.

Gedachteniskruisje en Bakje Troost

--Op **4 november** worden tijdens de gebedsviering, voorgegaan door parochianen, de gedachteniskruisjes uitgereikt van parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden. Familie wordt persoonlijk uitgenodigd.

Aansluitende aan deze viering is er een Bakje Troost. Samen gedenken wij onze overleden dierbaren. Er is gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar herinneringen op te halen. Daarna is er gelegenheid om samen naar het kerkhof te gaan en met elkaar de graven te bezoeken.

U wordt van harte uitgenodigd.

18 november Martinusdag Epe.

De werkgroep is druk doende om invulling te geven aan de Martinusdag, die op **18 november** gehouden zal worden.

Het programma biedt voor elk wat wils en ziet er daardoor enigszins anders uit dan voorgaande jaren. Het start om 10.00 uur met de inloop en duurt tot ongeveer drie uur.

Als u hier graag bij aanwezig wilt zijn, is het goed om zondag 18 november in uw agenda te reserveren.

Eind oktober verschijnt er een aparte nieuwsbrief met een volledige agenda. In deze nieuwsbrief treft u ook een opgavestreek aan.

Excursie naar Sjoel Elburg op zaterdag 6 oktober

Sjoel Elburg vertelt het verhaal van de Joodse gemeenschap, die vóór de Tweede Wereldoorlog in deze stad te vinden was. U kunt er kennismaken met het dagelijks leven en de erediensten van de Joodse inwoners. Ook hun lotgevallen in de oorlog komen in beeld. Verhalen die nooit vergeten mogen worden! Tijdens een wandeling door Elburg ontdekken waar het zich allemaal heeft afgespeeld.

Voor wie er nog nooit geweest is, maar ook voor wie al eerder het museum bezocht, is deze excursie zeer de moeite waard. De werkgroep 'Kijken met ander ogen' in de Regenboogkerk nodigt de leden van de andere kerken van harte uit om mee te gaan op zaterdagmiddag 6 oktober.

We verzamelen ons om 13.15 uur op de parkeerplaats bij de R.S.G. aan het begin van de Albert Schweitzerlaan. Graag vooraf opgeven bij Nely Zevenbergen nely-zevenbergen@kpnmail.nl tel. 620098. Daarbij vermelden of u over een auto beschikt en passagiers wilt meenemen.

De kosten (individueel te betalen) zijn 6 euro voor het museum (of gebruik uw museumjaarkaart) en 4 euro voor de wandeling onder begeleiding van een gids. Het programma duurt tot ongeveer 16.30 uur, waarna we wellicht nog ergens koffie gaan drinken....

Gaat u mee naar Elburg?

Kijken met andere ogen: Kinderen van Abraham.

Het is een aardig poosje terug (eind 1998) dat ik als dominee van de Regenboogkerk uit Epe naar Ridderkerk verhuisde. Op woensdag 17 oktober a.s. hoop ik voor een speciale avond weer even terug te zijn. Het speciale van deze avond zit zeker ook in het onderwerp. Waarom zouden kerken zich namelijk inzetten voor contacten met moslims? En bestaat er zoiets als een Abrahamitische oecumene?

Het kan zijn dat dit vraagstuk ver van je af staat. Dat hangt zeker ook van de lokale situatie af. Toch kun je er zomaar mee te maken krijgen. Per slot van rekening maken christenen en moslims een meerderheid van de wereldbevolking uit. En de wereld mag groot zijn, ze begint al in je eigen dorp.

In Ridderkerk maken we al tien jaar lang werk van deze onderlinge ontmoetingen, eerst en vooral met het doel om goede burens te worden. Vanuit dat streven organiseerden we in 2016 het Abram Ibrahim Project. Dit omvatte een heel aantal vormen en activiteiten. In het boek *Ridderkunst* wordt hier in woord en beeld een kleurig verslag van gedaan. Bovendien is hierin de serie artikelen opgenomen die ik in het plaatselijke kerkblad schreef onder de titel "Kinderen van Abraham". Per slot van rekening is Abraham de stamvader van drie wereldgodsdiensten. Tot zoiets als een "volkenharmonie" heeft dat tot op de dag van vandaag, zacht gezegd, niet echt kunnen leiden. Familievetes plegen nu eenmaal lang te kunnen duren en ongewoon fel te zijn. Zijn er mogelijkheden om die onmin te boven te komen? Wat is de verantwoordelijkheid van de kerk daarin?

In het kader van de serie "Kijken met andere Ogen" wil ik daar graag op ingaan.

Hartelijke groet,
Ds. Martin de Geus

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Hoop doet leven is het thema van de bedevaart dit jaar. In de vele jaren, meer dan honderd jaar zijn mensen als Gods volk onderweg naar Overdinkel gegaan om op voorspraak van de heilige Gerardus die hoop te verkrijgen in alles wat hen gaande en staande hield. Ook anno 2018 mogen wij als mensen van hoop, geloof en vertrouwen op bedevaart gaan. Hopelijk weten weer vele mensen uit onze parochies de weg naar Overdinkel te vinden om door de heilige Gerardus als mensen van hoop wegen te gaan van vrede en liefde ook in onze tijd. Dat wij zo gesterkt worden in het leven van alle dag. U bent allen van harte hiervoor uitgenodigd.

Pastor Willy Rekveld

Op zondag **21 oktober 2018** zal in Overdinkel voor de 106^{de} keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Hoop doet Leven. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal worden de Deutsche Messe van Franz Schubert.

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om **11.00 uur** Plechtige Eucharistieviering in het park, waarna de processie volgt.

Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims. Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.

Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

TAIZÉ viering op zondag 28 oktober

Op **zondagavond 28 oktober om 19.00 uur** wordt weer een **Taizé viering in de Grote Kerk** gehouden, uitgaande van de Raad van Kerken te Epe. De voorganger is ds. S.H. Muller. Deze Taizé viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden en aangereikte gebedsintenties, Bijbellezingen en meerstemmige liederen uit de Taizé traditie. Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor dat, voorafgaande aan de dienst, vanaf **15.00 uur** de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij.

Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven via i.heij@live.nl. Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.

Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Voorafgaand aan de viering wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen. We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

—

Colofon: Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.