



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 10, november 2019.

In deze nieuwsbrief:

Rooster van kerkdiensten en activiteiten	pag. 2
Overleden:	pag. 2
Allerzielen en Bakkie Troost	pag. 3
Gerarduskalender	pag. 4
Sociaal Kafhé en schoolviering	pag. 5
Avond met Zin en catechese	pag. 6
Martinusdag 10 november	pag. 7
Amnesty International	pag. 8

Van Halloween, Allerheiligen, Allerzielen en St. Maarten

In de maand november vieren we veel zaken die op de een of andere manier te maken hebben met religie.

De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. Op 31 oktober gaan kinderen dan de huizen langs en vragen om wat snoep. Het lijkt een beetje op ons St. Maarten. Het halloween is uit Amerika en Engeland overgewaaid naar Europa en wordt bij ons steeds vaker gevierd, compleet met maskers, pompoenen en lichtjes.

Allerheiligen en Allerzielen zijn sterk met elkaar verbonden. Denken we de eerste dag aan de overleden mensen die heilig zijn verklaard, op allerzielen denken we aan alle overledenen, dikwijls speciaal die van het afgelopen jaar. Elders in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de activiteiten rond dit gedenken.

En dan Sint Martinus, de patroonheilige van onze geloofsgemeenschap. In het Nederlands gewoon Sint Maarten. We kennen allemaal de legende van de Romeinse soldaat die zijn mantel deelde met een bedelaar. Kinderen gaan 's avonds de huizen langs om 'het licht' te delen in deze donkere tijd. Als dank krijgen ze dan wat lekkers mee. Meestal organiseert het St. Maartengilde een bijeenkomst in de Grote Kerk.

November: een maand om te gedenken en te vieren.

Rooster van vieringen:

Zaterdag	02 nov.	18.30 u.	Allerzielen, Woco-viering , in Vaassen, pastor Vroom
Zondag	03 nov.	10.00 u.	Gebedsviering, Bakkie Troost , in Epe, werkgroep
Dinsdag	05 nov.	19.45 u.	Sociaal Kafhé
Zaterdag	09 nov.	18.30 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastor Vroom
Zondag	10 nov.	10.00 u.	Martinusdag , in Epe
Dinsdag	12 nov.	18.30 u.	Eucharistieviering , in Epe, pastor Sebastian
Dinsdag	12 nov.	19.45 u.	Avond met Zin , Wim Vroom op zoek naar beelden van Maria
Zondag	17 nov.	10.00 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastor Vroom
Zondag	17 nov.	10.15 u.	Licht op ons pad , in de St. Bernardusschool
Dinsdag	19 nov.	19.30 u.	Denktank
Dinsdag	19 nov.	19.45 u.	Sociaal Kafhé
Zaterdag	23 nov.	18.30 u.	Christus Koning, Woco-viering , in Vaassen, werkgroep
Zondag	24 nov.	10.00 u.	Gebedsviering , in Epe, werkgroep
Zondag	01 dec.	10.00 u.	Eerste Zondag Advent, A-jaar Eucharistie , in Vaassen, pastores Hermens en Dashorst
Dinsdag	03 dec.	19.45 u.	Sociaal kafhé , in het teken van Sint Nicolaas

Overleden:

Op 2 oktober is overleden in de leeftijd van 77 jaar **Albertus Robert Johannes Gerritsen**. Hij woonde samen met zijn echtgenote in het Pelzerpark in Epe.

Op 5 oktober is overleden in de leeftijd van 84 jaar, **Antonia Jacoba Adriana Dirckx-Adriaensen**. Zij woonde samen met haar echtgenoot aan de Officiersweg in Epe.

Op 14 oktober is overleden in de leeftijd van 68 jaar **Eduard René Weber**. Hij woonde aan de Albert Schweitzerlaan in Epe.

Op 7 oktober is onverwacht overleden **Wilhelmus Johannes Gorkink**, Wim. Hij bereikte de leeftijd van 85 jaar. Onze geloofsgemeenschap is hem zeer erkentelijk voor het vele vrijwilligerswerk dat hij tijdens zijn leven voor ons heeft verricht o.a. als lid van de klussengroep. Hij was altijd bereid om een helpende hand toe te steken als hij dacht dat dat nodig was bijv. bij verhuizingen, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden in onze oude kerk. Niets was hem te veel of te min. Toen destijds pastor Ottenschot onraad vermoedde in de pastorie en in het holst van de nacht ging rondbellen, kwam hij onmiddellijk aangestormd en was er eerder dan de politie. Ook was hij enthousiast lid en oud-koning van het Sint Maartensgilde. Anderen helpen en het 'handen uit de mouwen steken' staat genoemd op zijn gedachtenisprentje, kenmerkend voor Wim. Een groot verlies voor onze hele gemeenschap.

Wij zullen deze overledenen zeer missen en bidden Onze Lieve Heer om steun voor alle nabestaanden om dit verlies te kunnen dragen.



Ziekenzalving

Op 8 oktober was de ziekenzalving op onze locatie. Er waren ongeveer 40 mensen tijdens deze viering die voorgegaan werd door pastoor Hermens. 12 van hen ontvingen de ziekenzalving. Ter bemoediging en ter ondersteuning. Ook dit is een indrukwekkend moment. Te zien dat mensen met vertrouwde mensen om zich heen, de ziekenzalving ontvangen.

Daarna was er weer heerlijke koffie en thee en gingen mensen gesterkt naar huis. Gesterkt door de ziekenzalving en/of gemeenschapszin.

Een vraag, misschien kent u iemand in uw omgeving die de ziekenzalving zou willen ontvangen. Wilt u hen vragen om mee te gaan. Op die manier werken we ook aan een levendige gemeenschap.

Als u vervoer nodig heeft, kunt u dat laten weten aan Miny Huis in 't Veld±
0578-616983

Allerzielen

Het is een goed gebruik om rond 2 november onze overleden dierbaren te herdenken. De Allerzielenviering op 2 november om 18.30 uur in de Martinuskerk in Vaassen. Iedereen is van harte welkom om overleden dierbaren te gedenken.

Familieleden van overledenen voor wie vanaf november 2018 in Vaassen de uitvaartviering is geweest, worden persoonlijk uitgenodigd. De namen van de overledenen worden genoemd en er is een gedachteniskaars die tijdens de viering wordt gebrand.

Wanneer families op andere plekken afscheid van hun dierbare hebben genomen, gebeurt dat niet vanzelfsprekend. Mocht u het op prijs stellen om toch een persoonlijke uitnodiging te ontvangen en dat uw geliefde overledene wordt genoemd en dat een kaarsje wordt gebrand, kunt u dat melden bij Annemieke Buiting. Mailadres annemieke_buiting@hotmail.com en telefoonnummer 0578-621823



Bakje Troost

In Epe wordt op 3 november een bakje Troost geschonken. Iedereen die een dierbare heeft verloren en die het prettig vindt daar met anderen nog eens bij stil te staan, wordt daarvoor van harte uitgenodigd.

Er is om 10 uur een viering voorgegaan door parochianen. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en als u dat wilt samen naar een van de begraafplaatsen in Epe te gaan.

Vorige jaren was dit een mooi moment.
Mensen deelden hun verhalen van vroeger en nu.
Ze vonden troost bij elkaar en vonden het fijn
verhalen met elkaar te delen.

Van harte welkom!

We willen iedereen uitnodigen die daarnaar
toegaat om iemand mee te nemen. Dat kan een
familielid, vriendin of een buur zijn. Iemand met
wie

en voor wie het prettig is om te gedenken.

Ook wanneer het verdriet al verwerkt is,
kan het fijn zijn nog eens met elkaar over de
overleden dierbare te praten. Hoe mooi is het
als je dat kunt doen met mensen die je kent en
die rond 2 november ook willen gedenken.



Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen
met Annemieke Buiting.

Mailadres annemieke_buiting@hotmail.com en telefoonnummer 0578-621823

We zien u graag tijdens de vieringen,
Vriendelijk groetend namens de locatieraad en pastoraatsgroep,

Annemieke Buiting

De Gerarduskalender

Via deze weg wil ik laten weten dat de verkoop van de Gerarduskalender 2020 weer is
begonnen.

De Gerarduskalender is een scheurkalender
met elke dag op de voorkant een spreuk die
opbeurt of aanzet tot nadenken.

Op de achterkant staan afwisselend moppen,
gedichten, puzzels en informatie over
verschillende onderwerpen.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier
samengesteld door een redactie van personeel
en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede
aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem
worden georganiseerd

(zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl)

De Gerarduskalender 2020 kost € 7,40 en is
verkrijgbaar bij:

Benny Bouwmeester

Heemskerkstaat 22

8161 ZP Epe

Tel; 0578-620892



SOCIAAL KAFHÉ

De herfst is gekomen, de bladeren vallen,
de regen valt soms op ons neer.
De lantaarn brandt en lokt u zo naar binnen
zelfs ondanks het mindere weer.
Soms liggen er intekenlijsten
voor sinterklaas – kerst – erwtensoep - cabaret.
Er wordt veel gepraat en ook flink na-gekaart,
alles is in de steigers gezet.



Hier in dit knusse Kafhé dat maar doorgaat,
zolang het reilt en zeilt, zijn we oké.
Ja, er heerst hier een rooms-katholiek klimaat,
daar draagt een ieder zijn steentje mooi aan mee!
(melodie: Het kleine café aan de haven van vader Abraham)

Elke eerste en derde dinsdagavond van de maand bent u van harte welkom!

Schoolviering van de Bernadusschool in de Grote Kerk.

Op vrijdag 21 september verzamelden de kinderen zich vanaf kwart over 8 bij de Grote Kerk. Vergezeld door ouders en grootouders.

Ze werden ontvangen door pastor Wim en rond half 9 zat iedereen. Weer een volle kerk.



Er werd vooruitgekeken naar het komende jaar en de kinderen vertelden per groep wat ze ervan verwachtten. Dat varieerde van leuk spelen tot het voorbereiden op de CITO toets. Er was ook aandacht voor hoe ze dat willen doen. Niet pesten en goed met elkaar samenwerken.

Het bijbelverhaal werd met behulp van toneelspelende kinderen verduidelijkt. En...er werd veel en met enthousiasme gezongen.

Een mooi begin van de dag met een basis die ze hun leven lang meenemen.

Avond met ZIN: Beelden van Maria.

Avond met Zin 12 november: Beelden van Maria.

Over Maria wordt heel verschillend gedacht binnen het christendom. Waar Maria in de Katholieke Kerk een grote rol speelt en Maria een aparte plaats heeft binnen het geloof, heeft zij bij protestanten over het algemeen een veel minder belangrijke plek.



Op de Avond met ZIN van 12 november zal pastor Wim Vroom, stil staan bij Maria: Wie was zij?

Wat is over haar in de Bijbel geschreven en welke plaats heeft Maria in de verschillende christelijke kerken?

Daarnaast kunnen we in gesprek gaan over de plek die Maria heeft in ons persoonlijk geloofsleven.

Iedereen die belangstelling heeft voor de Avonden met ZIN is van harte welkom. Leden van andere geloofsgemeenschappen en mensen die zich niet verbonden voelen met een geloofsgemeenschap zijn ook van harte welkom.

De avonden vinden plaats op de dinsdagavond en worden gehouden in de Van der Hulstlocatie aan de van der Hulststraat 1 in Epe.

De zaal is open vanaf 19.15 uur en de avonden starten om 19.45 uur.

Er wordt koffie en thee geschonken. De entree is gratis, maar er wordt wel een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.

De volgende avond met zin zal plaats vinden op dinsdag 10 december. Dorien Koetsier zal dan vertellen over geestelijke zorg voor mensen met dementie.

Catechese bijeenkomsten Licht op ons pad 2019-2020

Op zondag 17 november gaan we voor het vijfde jaar van start met een nieuwe serie catechese bijeenkomsten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Dit jaar lezen we over Mozes en de uittocht uit Egypte, over Daniël en de leeuwen en over de doop in de Jordaan. In juni sluiten we dan deze serie weer af met een feestelijke bijeenkomst, waarin we terugkijken op de afgelopen vijf jaar.

De bijeenkomsten worden gehouden op zondagochtend, van 10.15u tot 11.30u in de St. Bernardusschool aan de Willem Tellstraat. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Wij zorgen voor al het materiaal, voor drinken en voor iets te eten. Ouders of grootouders die graag eens een bijeenkomst bij willen wonen, zijn altijd van harte welkom.

Wilt u uw kind (of kleinkind) opgeven voor de catechese of heeft u vragen? Mail dan naar maarten.heere@gmail.com of marjolijne.meuleman@planet.nl.

We zien alle kinderen heel graag op zondag 17 september, 10.15u in de St. Bernardusschool.

Werkgroep Catechese Epe

Maarten Heere

Aseel Jazrawi

Marjolijne Meuleman



Martinusdag 2019: zondag 10 november

Zoals in de vorige nieuwsbrief is medegedeeld zal deze dit jaar plaatsvinden op zondag 10 november 2019. Aanvang 10.00 u Einde rond 14.00 u.

U heeft een aparte uitnodiging hiervoor ontvangen.

Daarin stond ook hoe u zich kunt aanmelden. Even een briefje met uw naam afgeven bij de kookwinkel in Epe. (Plony Epping)

Of mailen naar: epe-heerde@franciscusenclara.com



=====

=

10 november

10 november

Let op ze zijn er weer !
Onze prachtige kerstkaarten.

Tijdens de Martinusdag te koop bij onze kraam
en nog steeds € 1,- per stuk.

De opbrengst weer 100 % voor de missie in Mobaye.

=====

Verhuizing pastor Annie Ottenschot:

Pastor Annie Ottenschot is onlangs verhuisd.

Haar nieuwe adres is :

Het Saalmerink, Klaashuisstraat 9, 7481 EN Haaksbergen.
afdeling Kriegerskamp 211.

Bidden met de Benen in de Maten

De oecumenische wandelgroep Bidden met de Benen organiseert een aantal keren per jaar een meditatieve wandeling in of in de omgeving van Apeldoorn.

Op zaterdag 9 november begint de volgende wandeling om 9.30 uur in kerkcentrum De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, 7329 AP Apeldoorn.

Het jaarthema is "Onderweg zijn" . Na een inleiding in de kerk gaan we onderweg.

U kunt de wandeling individueel of in groepjes lopen. Er is een wandeling van 10 km. en een van 15 km. Een gedeelte van de wandeling wordt in stilte gewandeld om te mediteren en meer van de omgeving te genieten, en er is een pauze-plek om bij te praten en de inwendige mens te versterken.

Opgeven is niet nodig, een vrijwillige bijdrage mag.

Voor meer informatie over de wandelingen kun je contact opnemen met:

Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@upcmail.nl en

Coen van 't Riet, tel. 055-5413183, coenvanriet@upcmail.nl.

De nieuwsbrief kunt u aanvragen op biddenmetdebeneden@gmail.com

U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen!

Amnesty schrijfacties in november

Dankzij alle mensen die meedoen aan de schrijfacties kan de Amnestygroep gemeente Epe elke maand honderden kaarten versturen om gewetensgevangenen vrij te krijgen en op te komen tegen onrecht en discriminatie. En schrijven helpt wel degelijk want er komen geregeld gewetensgevangenen vrij. De Amnestygroep Epe heeft ook in november weer twee schrijfacties voor u klaarliggen in de kerk.

De eerste schrijfactie gaat naar Bangladesh: Een studente geschorst vanwege afkomst. Op 6 september schorste de Cox's Bazar universiteit in Bangladesh de 20-jarige student **Rohima Akter Khushi** vanwege haar Rohingya-identiteit. Rohima studeerde rechten en zat al in het tweede semester. Nu zit ze thuis en is ze depressief geworden.

De tweede schrijfactie gaat naar Egypte: Waar is mensenrechtenonderzoeker Ibrahim? **Ibrahim Ezz El-Din** werd in de nacht van 11 juni 2019 op straat met geweld opgepakt door agenten in burger. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Zijn familie en advocaten hebben op het politiebureau in Caïro gevraagd waar hij was, maar de autoriteiten ontkennen dat hij vastzit. Ibrahim werkte als onderzoeker bij de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden.

Het is beter een kaars te ontsteken, dan de duisternis te vervloeken

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Colofon: Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.