



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 10, november 2020.

In deze nieuwsbrief:

Corona, de tweede golf	pag. 1
Rooster van activiteiten	pag. 2
Allerzielen	pag. 3
Missie Mobaye	pag. 4
Overleden en Sociaal Kafhé	pag. 5
Amnesty International	pag. 7
Gebeden rond corona	pag. 6 en 8

Opnieuw corona: de tweede golf.....

Wederom worden we door het corona-virus getroffen.
Opnieuw moeten we de plannen voor vieringen en andere bijeenkomsten aanpassen.
Telkens wordt het rooster aangepast aan de eisen die de overheid ons stelt.

Maar ook..... opnieuw wordt een beroep op ons gedaan om elkaar in de gaten te houden, om de zorg voor de ouderen en alleenstaanden vorm te geven, om binnen de gestelde maatregelen 'gemeenschap' te blijven.

Dus houd je ogen en oren goed open voor je medemensen, blijf vertrouwen en vooral: blijf bidden en een kaarsje branden voor alle getroffen en hun familie.

*Tijdens de zwaarste stormen worden
we het meest op de proef gesteld.
En als deze voorbij zijn,
weet je hoe sterk je was.*

ACTIVITEITENROOSTER R.K. EPE- VAASSEN EN RAAD VAN KERKEN EPE:

Zondag	01 nov.	10.00 u.	Allerheiligen Eucharistie , Pastoor Hermens in Twello, via internet te volgen 30 personen, aanmelding + mondkapje verplicht
Zondag	01 nov.	11.30 u.- 13.00 u	“Bakje Troost” in Epe, begraafplaatsen Norelbos en Oude Wisselseweg
Maandag	02 nov.	19.00 u	Besloten Allerzielenviering , in Vaassen Diaken Ronald Dashorst, via internet te volgen op https://uitvaartmetbeeld.nl/uitvaart/allerzielen/
Zondag	08 nov.	10.00 u.	Eucharistie , Pastoor Hermens in Twello, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
zondag	15 nov.	10.00 u.	Eucharistie , pastor Sebastian, in Twello, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Dinsdag	17 nov.	19.30 u.	Denktank
Zondag	22 nov.	10.00 u.	Eucharistie , pastoor Hermens in Twello, alleen via internet te volgen
zondag	29 nov.	10.00 u.	Eucharistie , pastor Sebastian, in Twello, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zondag	06 dec.	10.00 u.	Eucharistie , pastoor Hermens, in Twello, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht

In verband met het sterk stijgende aantal Coronabesmettingen is besloten om voorlopig een aantal vieringen niet meer voor parochianen toegankelijk te laten zijn. Ze kunnen alleen nog via het internet gevolgd worden. Ook vervallen een aantal vieringen in het nieuwe rooster. De huidige situatie, zie het rooster hierboven, maar houd ook het rooster in ons Eper hoekje van de website www.franciscusenclara.com in de gaten voor de meest actuele ontwikkelingen.

Allerzielen :

In deze coronatijd is het lastig plannen te maken waarbij we elkaar als gemeenschap kunnen ontmoeten.

We hebben onze plannen die in de vorige Nieuwsbrief stonden bij moeten stellen door de recente maatregelen.



Bakje Troost

Op zondag 1 november staan we vanaf 11.30 uur tot 13 uur met een kop koffie/thee op de begraafplaats in het Norelbos en aan de Oude Wisselseweg. We kunnen dan met kleine groepjes langs de graven, urnenmuur en strooiplekken lopen. Met elkaar herinneringen delen.

Er is geen gebedsdiensten in de Aula op de begraafplaats zoals eerder genoemd. Voor uw en onze gezondheid willen we geen risico lopen.

Allerzielen

Er wordt met Allerzielenviering een viering uitgezonden vanuit Vaassen. Diaken Ronald Dashorst is de voorganger. Deze viering is op 2 november om 19.00 uur. U kunt deze viering volgen via internet volgen. Vanaf 18.55 uur is er een livestream :

<https://uitvaartmetbeeld.nl/uitvaart/allerzielen/>

Tijdens die viering worden speciaal de overledenen van het afgelopen jaar uit Epe en Vaassen herdacht. Hun namen worden genoemd en er wordt een kaars aangestoken. De kaarsen worden in de dagen na de viering naar de familie gebracht.

Het is natuurlijk ook een viering waarin eenieder met zijn eigen dierbaren in gedachten en thuis met een kaarsje kan herdenken.

Ook kunt u in de kerk in Vaassen een kaarsje branden. De kerk is die dag open van 11 tot 16 uur. We wensen eenieder sterkte in deze dagen. Mooie herinneringen gewenst en lieve mensen om je heen, al dan niet op afstand.

Vanuit de Martinus gemeenschap in Epe blijven we met een aantal mensen parochianen bellen om te horen hoe het gaat. We willen laten weten dat we er voor u willen zijn.

Mocht u denken dat iemand speciale aandacht nodig heeft, laat het dan weten aan het secretariaat of aan Annemieke Buiting 0578-621823.

Hartelijke groet,
Plony Epping, Sjaak Thijssen en Annemieke Buiting

In de afgelopen periode hebben wij als geloofsgemeenschap afscheid genomen van de volgende parochianen:

- Wilhelmus Johannes Gorkink , † 07 oktober 2019, 85 jaar
- Euphemia Hendrika Remkes- Sloot, † 24 november 2019, 85 jaar
- Philippina van den Beld, † 19 april 2020, 78 jaar
- Wilhelmina Maria Josephina Gorkink- Huisman, † 23 april 2020, 76 jaar
- Elizabeth Maria Nijman- Gorkink, † 23 mei 2020, 81 jaar
- Frans Gerard Herman Anton Niers, † 16 juni 2020, 81 jaar
- Petronella Anna Theresia van der Sloot- van der Hoeven, † 14 juli 2020, 81 jaar
- Albertus Antonius Peters, † 22 september 2020, 99 jaar

Dat hun zielen zich mogen koesteren in de eeuwige zaligheid, licht en warmte van onze Heer.



Missie MOBAYE

Wij kregen onlangs weer een berichtje uit Mobaye Centraal Afrika

Inmiddels is het onderwijs, dat heel voorzichtig na de vredes onderhandelingen weer is op gestart, gegroeid van 20 leerlingen naar 600.

Ook is er een klas middelbare technische school gestart met cursussen in metselwerk en textielwetenschappen.

Hier zijn op dit moment 100 leerlingen verdeeld over slechts 2 klassen.

Uit de brief het navolgende:

Niets lijkt belangrijker voor ons op dit moment dan school. 7 jaar van rebellie hebben hun sporen nagelaten. Niet alleen extern, maar ook in de harten van mensen. Kinderen simuleren de oorlog, en de "wet van de sterkste" geldt ook voor hen. Wij willen dit op onze school tegengaan: respect, luisteren, mindfulness, maar ook discipline en gewoon leren lezen, schrijven en rekenen.

Aan de leerlingen en hun ouders wordt een kleine bedrag aan schoolgeld gevraagd.

Voor de kleuterschool en lagere school €0,30 per maand en voor de middelbare school €1,50 Uiteindelijk komt de school, ondanks deze bijdrage, op jaarbasis een kleine 4.000,- tekort om de leraren te betalen

Dit kan uit eerdere donaties, onder andere uit Epe, worden betaald.

Maar mede door de coronaperiode en daardoor een slechte verkoop van de kaarten in het jaar 2020 tot op nu, is onze bijdrage voor Mobaye veel lager dan de voorgaande jaren.

Dus onze oproep bestel uw (kerst)kaarten bij ons.

U kunt dat als volgt doen. Geef ons een telefoontje en vertel hoeveel en wat voor kaarten u wilt hebben.

Annie Jong 0578-613500 Trees Smit 0578-614588

Op afspraak kunt u de kaarten dan bij ons ophalen.

Bent u daarvoor niet in de gelegenheid dan kunnen de kaarten ook bij u worden bezorgd.

Ook blijft de bak met kaarten staan in de winkel van Plony Epping aan de Hoofdstraat in Epe

Uw donaties blijven natuurlijk van ook harte welkom op rekening nr. NL68 ABNA 0531886905 paters van de H. Geest t.n.v. B. van Breen De brief uit Mobaye sluit af met:

Wees gerust: met uw donaties houdt u de twee katholieke scholen van Mobaye "draaiende". Zodra er vrede is, kunnen we zeker vragen om een hogere bijdrage van de ouders. Maar al onze kinderen zijn ook nog steeds het slachtoffer van oorlog, hoe dan ook.

Singila mingi – Bedankt!



De school in Mobaye

Overleden:

Op 3 oktober is overleden **Monica Johanna Christiana Wilhelmina Dries**. Zij mocht slechts 54 jaar oud worden. Zij woonde aan de Elburgerweg 15 in Epe.

In verband met de coronamaatregelen is zij in familieverband gecremeerd.



Sociaal Kafhé



Helaas is de deur van ons sociaal kafhé ook weer gesloten.

We hebben drie dinsdagavonden op een veilige manier elkaar weer kunnen ontmoeten na lange tijd.

Iedereen heeft er aan meegewerkt om besmetting te voorkomen door zich aan de afspraken te houden. Super! Al zaten we wat verder uit elkaar, ja, er zijn nadelen, we hebben kunnen genieten van een avondje uit! En de koffie of thee met wat lekkers smaakte prima!

We hopen in december weer te kunnen (her) starten .

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Kerstviering Raad van Kerken voor ouderen:

Het zal niemand verbazen, maar de kerstmiddag voor ouderen van de Raad van Kerken wordt dit jaar afgelast uiteraard ivm corona.

Normaal gesproken werd deze gehouden rond 10 december in de Grote Kerk en werden ouderen daar specifiek voor uitgenodigd door een werkgroep waar namens ons Ria Baack in zat.

Gebed in coronatijd:

Eeuwige God,
Nu ons leven is stilgevallen,
een virus zand in de machine heeft gestrooid,
een crisis de normale gang van zaken verstoord,
keren we ons tot U en bidden:

in onze angst en onzekerheid, om vertrouwen,
in onze overlevingsdrang, om oog voor elkaar,
in ons zoeken naar veiligheid, om overgave,
in onze onmacht en kwetsbaarheid, om vrede.

Wij bidden U, barmhartige Vader, voor hen die ziek zijn
om bescherming, genezing en goede zorg.

Wij bidden U, voor hen die sterven
om uw genade en nabijheid.

Wij bidden U, voor hen die zorgen,
artsen, verpleegkundigen, verzorgenden,
om moed, kracht, volharding en zegen.

Wij bidden U, voor hen die besturen
om wijsheid, daadkracht en zegen.

Wij bidden U, heilige God, ook om de moed en openheid
om in deze crisis ons te laten storen en uw stem te horen
om in het stilgevallen leven tot inkeer en inzicht te komen
om oog te krijgen voor het lijden en onrecht in de wereld
om te beseffen wie we zijn en waar het op aan komt.

Bewaar ons, genadige Vader, in en door deze crisis heen,
en maak met ons een nieuw begin,
in de Naam van Jezus,
die ons uw oersterke liefde heeft geschonken —
door crisis, lijden en dood heen.

Amen

Amnesty schrijfacties in november

Ook al is voorzichtigheid geboden in deze onzekere coronatijd, we blijven doen wat we altijd doen: regeringen en bedrijven die mensenrechten schenden in de gaten houden en aanspreken. Want helaas stoppen mensenrechtenschendingen niet.

Omdat de kerkdiensten die plaatsvinden beperkte mogelijkheden hebben, zullen de schrijfkaarten nog niet in alle kerken uitgedeeld kunnen worden. Maar de kaarten liggen ook voor u klaar in de bibliotheken van Epe en Vaassen en in de Wereldwinkel in Epe. In de Wereldwinkel en bibliotheken kunt u ze ondertekenen en achterlaten, wij zorgen er dan voor dat ze verstuurd worden. Het kost u dan ook geen postzegel.

We hopen dat we mogen rekenen op jullie steun. Pas goed op uzelf en op elkaar. Samen zijn we sterker!

In november hebben we de volgende twee schrijfacties:

De eerste schrijfkaart gaat naar **Peru**:

Mensenrechtenverdediger en milieuactivist Roberto Carlos Pacheco uit Peru werd vermoord vanwege zijn strijd tegen de illegale mijnbouw in het Amazonegebied. Hij verzette zich tegen de illegale mijnbouw in de Madre de Dios-regio en de negatieve effecten daarvan op het milieu. Op 11 september 2020 werd hij door onbekenden doodgeschoten, nadat hij al verschillende keren was aangevallen en met de dood bedreigd. Alle incidenten werden bij de overheid gerapporteerd, maar die deden daar weinig mee. Roberto Carlos' familie zegt dat ook zij gevaar lopen, vooral de vader van Roberto Carlos. De Madre de Dios-regio wordt de laatste jaren geteisterd door conflicten en milieuproblemen. Dit als gevolg van illegale mijnbouw door de georganiseerde misdaad, illegale houtkap en verontreiniging door giftige metalen.



De tweede schrijfkaart gaat naar **Tsjaad**:

Mensenrechtenverdediger Baradine Berdei Targuio uit Tsjaad wordt aangeklaagd op basis van valse beschuldigingen. Hij is voorzitter van een Tsjadische mensenrechtenorganisatie en waarschijnlijk opgepakt vanwege zijn werk voor de mensenrechten. Op Facebook postte hij een bericht over de gezondheid van de president van Tsjaad, die volgens hem ernstig ziek zou zijn en zich in een ziekenhuis in Frankrijk zou bevinden. En in een open brief aan de president kaartte hij de mensenrechtensituatie in het noorden van het land aan. Daarop werd hij gearresteerd en verdween voor 7 maanden in een cel zonder contact met de buitenwereld. Hij wordt aangeklaagd wegens het 'schenden van de nationale veiligheid', 'illegaal wapenbezit' en 'geweldpleging'. Dat zijn valse beschuldigingen, die vermoedelijk alleen maar tegen hem geuit worden vanwege zijn werk voor de mensenrechten.



Het is beter een kaars te ontsteken, dan de duisternis te vervloeken

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Persoonlijk gebed in coronacrisis

De bisschoppen roepen alle gelovigen op om in deze dagen, nu samen vieren onmogelijk is, tijd te nemen voor persoonlijk gebed.

In het volgende gebedsmoment reiken we woorden aan om dit te doen.
Voorzie een rustige plek, en een beetje stilte vooraf en nadien.
Je kan het gebed ook downloaden en doorsturen naar mensen uit je omgeving.
Zo vormen we een ketting van biddende mensen, alleen, maar toch ook samen ...

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.



Colofon:

Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden.

Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.

Veel nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com .