



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 11, november 2018

Allerheiligen, Halloween, Allerzielen en de Advent

Allerheiligen:

Allerheiligen is een christelijke feestdag

- jaarlijks op 1 november –

waarop alle heiligen (ruim honderdduizend) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht.

Een heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd. Paus Gregorius IV riep deze dag in 837 uit als algemene en officiële rooms-katholieke gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast op 1 november.

In heel veel landen is Allerheiligen nog steeds een vrije dag. Kardinaal Alfrink heeft de kerkelijke viering van Allerheiligen vastgesteld op de zondag tussen 30 oktober en 6 november.

Dit jaar dus op zondag 4 november.

Bij de kerkelijke viering van Allerheiligen wordt het thema van het einde der tijden behandeld.

Er worden missen opgedragen aan alle heiligen en kerkhoven bezocht. Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven.



Halloween

De voorbereidingen voor Allerheiligen en Allerzielen vinden vaak plaats op Allerheiligenavond. Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween of "All Hallows' eve(ning)" genoemd.

In Engeland heeft Halloween zich sinds de Reformatie in zestiende eeuw als wereldlijk feest verder ontwikkeld en nadat het door (Ierse) kolonisten naar Amerika was overgebracht, heeft het zich de laatste decennia van daaruit weer over Europa

verspreid. Inmiddels wordt het feest ook steeds populairder in Nederland, België en andere Europese landen.

Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen of kloppen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes en roepen trick or treat, waarbij de keuze wordt gegeven tussen slachtoffer van een plagerijtje worden (trick) of iets lekkers (treat, meestal snoep) geven. De bewoners geven de kinderen dan snoepjes. Jonge volwassenen gaan soms naar halloweenfeesten. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te maken.



Allerzielen:

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen. Zo ook in onze Martinus gemeenschap op zondag 4 november.

Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen.



De Advent:

De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. De advent eindigt op 24 december bij het avondgebed. Hierdoor is de lengte van de adventsperiode verschillend, maar telt die periode wel altijd vier zondagen:

In huizen en kerken wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor kerst branden dan alle kaarsen. Dit jaar begint de advent op zondag 2 december.



Overzicht vieringen en activiteiten:

Vrijdag	02 nov.	19.00 u.	Allerzielenviering , in Vaassen, pastor Vroom
Zaterdag	03 nov.	18.30 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastor Vroom
Zondag	04 nov.	10.00 u.	Gebedsviering , in Epe, werkgroep, Bakkie Troost, uitreiking herdenkingskruisjes afgelopen jaar
Dinsdag	06 nov.	19.45 u.	Sociaal Kafhé
Zondag	11 nov.	10.00 u.	Eucharistieviering , in Vaassen, pastor Hofstede
Dinsdag	13 nov.	18.30 u.	Eucharistieviering , in Epe, pastor Sebastian
Zaterdag	17 nov.	18.30 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastor Kantoci
Zondag	18 nov.	10.30 u.	Martinusdag , in Epe
Dinsdag	20 nov.	19.45 u.	Sociaal Kafhé
Donderdag	22 nov.	19.45 u.	Avond met Zin , Schrijf je eigen psalm, Gert Bremer
Zondag	25 nov.	10.00 u.	Christus Koning van het Heelal , Woco-viering , in Vaassen, pastor Vroom
Dinsdag	27 nov.	20.00 u.	Denktank met pastoor Hermens
Zaterdag	01 dec.	18.30 u.	Eerste Zondag van de Advent, C-jaar Eucharistieviering , in Vaassen, pastoor Hermens
Dinsdag	04 dec.	19.45 u.	Sociaal Kafhé , Sinterklaasavond
Donderdag	06 dec.	19.00 u.	Adventswake , Grote of St. Maartenskerk in Epe, Raad van kerken Epe

St. Martinusdag op zondag 18 november a.s.

Op zondag 18 november a.s. wordt wederom in onze geloofsgemeenschap de St. Martinusdag georganiseerd. U krijgt hiervoor een aparte uitnodiging!

De dag begint om 10.00 u en duurt tot ongeveer 15.00 u.

Locatie: W.G. vd Hulststraat 1.

De leuke en inhoudsvolle activiteiten dragen zorg voor bezinning en gezelligheid en zullen er voor zorgen dat het ook dit jaar voor alle deelnemers weer een interessante en gezellige dag zal worden.

Voor de lunch vraagt de organisatie aan alle deelnemers 'iets' mee te nemen.

Daarbij kunt u denken aan een belegd broodje of boterham, stukjes kaas of worst, een beetje salade, wat fruit, crackers of een toetje.

Samen maken we er dan een fraai buffet van, we delen alle meegebrachte etenswaren met elkaar.

Denkt u even aan het invullen van het aanmeldingsformulier ?



Zondag 11 november Sint Maarten 2018 in de Grote of Sint Maarten Kerk te Epe

Op de avond van Sint Maarten komen de kinderen uit ons dorp naar de Grote Kerk, om het verhaal van Sint Maarten te horen en uit te beelden en daarna met de lichtjes langs de deuren te gaan.

Uit de kerk komen de kinderen naar het kerkplein, waar het Sint Maartens Gilde vuurkorven heeft opgesteld. Hier vindt de verbranding van de briefjes plaats.

Op deze briefjes staan gebeden of intenties, die gedeponereerd zijn in het stiltemeubel binnen de Grote Kerk.

De predikant neemt de briefjes in ontvangst en strooit ze in het vuur. De rook stijgt op ten hemel, waarbij de predikant een gebed uitspreekt.

Op deze wijze volgen we de traditie die plaats vindt in Jeruzalem, op de olijfberg, waar de briefjes uit de klaagmuur worden verbrand.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, op zondag 11 november om 18.00 uur in de kerk en om 18.30 uur volgt dan de briefjes verbranding.

St. Maartenlegende van Jo van der Sloot:

Nadat Sint Maarten in 397 gestorven was en in Tours begraven, begonnen de bewoners van die stad met de bouw van een nieuwe kerk. Hun bedoeling was dat het lichaam van Sint Maarten daarheen zou worden overgebracht. De inwoners van Tours werkten ruim 60 jaar aan de kerk en toen was het eindelijk zover dat het lichaam van Martinus zou kunnen worden overgebracht. Dat gebeurde met een grote, plechtige processie.

Nu woonden er in Tours twee bedelaars, die trouwe vrienden waren. De ene was verlamd, de andere blind. Elke dag trokken ze samen op: de blinde droeg de lamme naar de plaats waar ze zouden bedelen, en de lamme wees de blinde daarbij de weg. Al bedelend verdienden ze zo een heel goed inkomen bij elkaar. Toen zij hoorden dat het lichaam van Sint Maarten naar de nieuwe kerk zou worden gebracht, waren ze bang dat de processie door de hoofdstraat waar ze werkten, zou komen. Wat lag er immers meer voor de hand, dan dat Sint Maarten aan wie al zoveel genezingen werden toegeschreven, hen ook zou willen genezen? En dát mocht in geen geval gebeuren, want 'gezond' zouden ze hun broodwinning kwijt zijn. Ze verborgen zich daarom in een smal straatje, waar de processie zeker niet zou komen.



Maar toen de processie eenmaal aan het trekken was, gebeurde er een ongeluk in de hoofdstraat. Dit betekende zo'n lang oponthoud, dat ze een andere weg moesten kiezen. De processie kwam daardoor precies in de smalle straat terecht, waar de twee vrienden zich verborgen hielden. Op hun vlucht ontmoetten zij zo toch het lichaam van Sint Maarten... En zoals verwacht: terstond werden de twee invalide bedelaars genezen!

Deel uw Mantel met Mobaye.

Op zondag 18 november viert de geloofsgemeenschap in Epe haar Martinusdag. St. Martinus, die door het delen van zijn mantel liet zien dat het delen met hen die het minder hebben een van de hoofdtaken voor een christen is.

Al veel jaren hebben wij als geloofsgemeenschap een speciale band met de missie van Mobaye in Centraal Afrika. Een plek die, met name de laatste jaren, weer enorm te lijden heeft van oorlogsgeweld. En waar een van de opvolgers van pater Ben van Breen, pater Olaf Derenthal, zijn fantastische werk doet.

Wij dagen u uit om met hen uw mantel te delen.

Als missiewerkgroep zijn wij dan ook op de Martinusdag aanwezig met een tafel vol. Een tafel vol met fraaie cadeautjes en kaarten.

En u weet de tijd gaat snel, voordat wij het in de gaten hebben is de decembermaand alweer begonnen, daarom extra aandacht voor onze fraaie collectie kerstkaarten.

Misschien wilt u liever uw kerstwensen digitaal verzenden. Maar ook dan bent u in de gelegenheid uw mantel te delen met Mobaye. Door een bijdrage bij ons of op rekening nr. NL68 ABNA 0531886905 paters van de H .Geest t.n.v. B. van Breen.

Overleden:

Op 3 oktober 2018 is plotseling overleden Dominicus Anne Bosma. Hij woonde samen met zijn echtgenote in de Prins Bernhardstraat in Nunspeet. De heer Bosma was een enthousiast "buitenparochiaan" in onze gemeenschap. Hij en zijn echtgenote kwamen graag naar onze maandelijkse Eucharistieviering in Epe. Vorig jaar juni trakteerde hij daar nog op gebak ter gelegenheid van zijn zestigjarig huwelijksfeest.

De uitvaart van de heer Bosma heeft plaatsgevonden in Dronten.

Op 12 oktober is overleden in de leeftijd van 77 jaar, Susanna Johanna Hendrikse-Bourgonje. Zij woonde in de Nieuwe Antoniehof. Haar uitvaart vond plaats op 19 oktober in de Grote of St. Maartenskerk in Epe. Aansluitend is haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op de begraafplaats Norelbos.

Op 20 oktober is overleden in de leeftijd van 89 jaar Wilhelmina Carolina Capuzzato-van Reenen. Zij woonde aan de Albert Schweitzerlaan 123 in Epe. Zij is in besloten kring begraven bij haar man Nino op begraafplaats Norelbos.

Moge hun zielen rust vinden in de genade en nabijheid van onze Heer.
Dat zij rusten in vrede.



Overledenen parochianen 31-10-2017/ 02-11-2018

In verband met Allerzielen:

- Willem Cornelis Marinus Deverijns,
* 23 februari 1932 te Nijmegen, † 31 oktober 2017 te Epe
- Trijntje de Groes- Siemonsma,
* 17 februari 1929, † 15 november 2017 te Oene
- Johannes Albertus Gerardus van der Weerd,
* 24 november 1957, † 24 november 2017
- Theo Eugène Frederik Niers,
* 4 mei 1935, † 17 juni 2018 te Haarlem
- Dominicus Anne Bosma- de Jong,
* 17 april 1933, † 3 oktober 2018

Bakke Troost:

Op zondag **4 november** worden tijdens de gebedsviering, voorgegaan door parochianen, de gedachteniskruisjes uitgereikt van parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden. Familie wordt persoonlijk uitgenodigd.

Aansluitende aan deze viering is er een Bakke Troost. Samen gedenken wij onze overleden dierbaren. Er is gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar herinneringen op te halen. Daarna is er gelegenheid om samen naar het kerkhof te gaan en met elkaar de graven te bezoeken.

U wordt van harte uitgenodigd.



ALS JE TROOST IN
EEN DOOSJE KON DOEN,
STOPTE IK ER EEN
ZACHTE ZAKDOEK IN
EN EEN HELE DIKKE ZOEN

Gerarduskalender 2019

Via deze weg wil ik laten weten dat de verkoop van de Gerarduskalender 2019 weer is begonnen.

De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken.

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl)
De Gerarduskalender 2019 kost € 7,25 en is verkrijgbaar bij:

Benny Bouwmeester
Heemskerkstaat 22
8161 ZP Epe
Tel; 0578-620892



Avond met zin: Donderdag 22 november 2018

Oud Epenaar **Gert Bremer** houdt een presentatie onder de titel: Schrijf je eigen psalm. Neem ook pen en papier mee zodat u vanuit uw eigen spiritualiteit ook een psalm kan (proberen) te schrijven. Dat dit mogelijk is laat Gert Bremer zien aan de hand van zijn boek:

'Laat mij maar zingen - psalmen na geschreven'.

Sociaal Kafhé:

Op de dinsdagavonden 8 en 20 november kunt u elkaar weer ontmoeten in het Sociaal Kafhé aan de W.G. vd Hulststraat 1.



Schola Gregoriana in Klarenbeek zoekt zangers

Begin 2018 is er in Klarenbeek een Schola Gregoriana gestart. Elke woensdagavond 12 mannen uit de regio (van Apeldoorn, Doesburg, Arnhem, Epe, Eerbeek, Twello, Voorst, Klarenbeek en Oosterhuizen) samen in het Boshuis om te repeteren. Het betreft een zelfstandige, niet-kerk-gebonden Schola. Er zijn enkele ervaren scholazangers in de groep, vanuit de katholieke zangtraditie. Maar ook zangers met een andere achtergrond, voor wie het gregoriaans een nieuwe ontdekkingstocht is. Initiatiefnemer Bart Willemsen bestudeert de nieuwste inzichten rond het Gregoriaans in een meerjarige opleiding en brengt deze mee naar de repetities.



Het koor verzorgde als eerste proefproject op Goede Vrijdag de zang bij de Passiedienst in het Boshuis. Zo'n honderd aanwezigen hoorden een goed verzorgde, muzikale uitvoering van de mooie oude kerkgezangen. Menig aanwezige bleek de melodieën van het Ubi Caritas en Pater Noster nog goed te kennen en waar mogelijk werd van harte meegezongen. Zo droeg de zang bij aan een sfeervolle gebedsdienst.

Evaluatie van dit eerste optreden heeft de zangers doen besluiten als groep door te gaan met het instuderen en uitvoeren van het mooie gregoriaans. Het eerste volgende project is de verzorging van een vespers in Abdij Sion rond Allerheiligen/Allerzielen op 2 november a.s. De vespers is één van de getijden, welke door monniken in de vooravond werd gezongen. De Schola heeft een vesper samengesteld waarbij bezoekers welkom zijn, zowel voor de schoonheid van de gregoriaanse zang, die in de traditie bij deze vieringen werd gebruikt, als voor een moment van gedenken en bezinnen voor de overledenen. Het gregoriaans is als zang daartoe uitermate helpend.

Ook lonkt de uitdaging van een Gregoriaanse zangavond rond de Kersttijd. Kortom, de Schola heeft zo haar agenda komende tijd goed gevuld. Om deze projecten te doen slagen wordt er in principe tweewekelijks gerepeteerd. Voor de zang is ook veel thuisstudie mogelijk. Wel is besloten om kort voor een optreden als groep intensiever te repeteren op goede samenzang. Er zijn nog zangers welkom, dus belangstellenden kunnen op de repetitieavond komen kijken. De repetities zijn in het Boshuis te Klarenbeek. Op de agenda zijn de data terug te vinden: <https://hetboshuisklarenbeek.nl/agenda/>

Amnesty schrijfacties in november

De Amnestygroep gemeente Epe waardeert de inzet van iedereen die meedoet aan de schrijfacties. Hierdoor kunnen we elke maand weer een paar honderd kaarten versturen naar regeringen die de mensenrechten schenden. Schrijven helpt dus wel degelijk!

In november heeft de Amnestygroep Epe weer twee schrijfacties.

De eerste schrijfactie gaat naar Indonesië.

De Chinees-Indonesische Meliana uit Noord-Sumatra klaagde over geluidsoverlast door een moskee vlakbij haar huis. De politie pakte haar op omdat ze de islam zou hebben beledigd. Een rechter veroordeelde haar eind augustus tot anderhalf jaar gevangenisstraf voor godslastering. Meliana, die zelf boeddhist is, zou twee jaar geleden tegen een buurvrouw hebben gezegd dat het volume van de luidsprekers van de moskee te luid was. Woedende dorpsbewoners die dachten dat Meliana tegen de gebedsoproep was verzamelden zich vervolgens bij haar huis. Ze eisten dat ze vervolgd zou worden. Meliana ging naar de politie maar die zei dat ze maar moest verhuizen als ze last had van de moskee. Lokale moslimorganisaties bleven oproepen haar voor de rechter te brengen. Eind mei 2018 pakte de politie haar op. Een maand later vernielde een woedende menigte Meliana's huis en werden boeddhistische tempels vernietigd. Dit jaar zijn al vier personen voor godslastering veroordeeld in Indonesië.



De tweede schrijfactie gaat naar Sri Lanka.

De Sri Lankaanse journalist en cartoonist Prageeth Eknaligoda verdween op 24 januari 2010 in de hoofdstad Colombo. Zijn vrouw Sandhya Eknaligoda (foto links), inmiddels een bekende activiste, vecht sindsdien voor gerechtigheid. Vanwege haar strijd wordt ze nu op sociale media lastiggevallen en zelfs met de dood bedreigd.

Het aantal bedreigingen aan het adres van Sandhya Eknaligoda stapelen zich inmiddels op. In een lastercampagne op sociale media wordt ze afgeschilderd als een aanhanger van de Tamil Tijgers, een verboden gewapende groepering. Ook dreigen mensen haar te laten verdwijnen, te doden of haar kinderen geweld aan te doen.



De nieuwe schrijfkaarten liggen voor u klaar in de kerk. Met het ondertekenen van de kaarten levert u een niet geringe bijdrage aan de druk die op overheden en instanties wordt gelegd om de mensenrechten te respecteren.

Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Colofon: Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.

Jij geloofde echt in boven

ik heb de graven bezocht
urnen vast gehouden van hen
die mij hun dood toevertrouwden

in afscheid nemen
hadden wij het steeds over leven
het samen delen van tijd

de herinneringen zijn gekomen
heftiger dan ooit
terwijl jij hier ligt te dromen

in het jullie missen
ben ik gaan gissen naar
de zin van bestaan en weer gaan

ik weet dat jij bemoedigend lacht
terwijl ik hier nog altijd wacht
ja jij geloofde echt in boven

wil melker
01/11/2014
www.wilmelkerrafels.deds.nl

Allerzielen

*Stil staan bij
wat we verloren
ooit door de dood van
ons ontrukkt*

*Een dag,
terug kijken
met weemoedig verlangen
'n sombere dag
even weer te voelen die
heftige pijn om hen
die we verloren zijn*

*even stil blijven staan,
om opnieuw te bezinnen
en ondanks alles weer te gaan!*

www.droomster.nl