



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 11, december 2020.

De decembermaand, een maand van terugzien.

Het is al weer bijna **december** als ik dit stukje schrijf.

En wat een jaar hebben we achter de rug!

Een jaar waarin veel activiteiten moesten worden afgelast.

Waarin het bijwonen van Eucharistievieringen meestal alleen digitaal kon, via de landelijke tv-vieringen, maar gelukkig ook via de streamingdienst vanuit onze eigen parochie. Zo konden we nog een klein beetje in verbinding blijven met onze eigen voorgangers.

Een jaar met veel telefonische contacten. Een jaar waarin vele ouderen ook kennis maakten met beeldbellen en zo hun kinderen en kleinkinderen toch nog een beetje konden 'zien'.

Een jaar waarin we uiteindelijk toch nog een paar keer konden samen komen op gepaste afstand in het Sociaal Kafhé.

En wat doen we in december? Wat kunnen we doen in december?

Op dit moment hebben we als Denktank, Locatieraad en Pastoraatgroep de volgende plannen:

--Op **dinsdag 8 december** is er een **koffie-Kafhé-op-gepaste-afstand!**, vanaf 19.45 uur tot 21.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij Plony Epping (telefoon 611722-winkel of 620907-thuis).

--En op **dinsdag 22 december** zoeken wij naar mogelijkheden om een bijeenkomst te organiseren in Kerstsfeer. Die zal er ongetwijfeld anders uitzien dan we tot nu toe gewend waren en uiteraard zijn we afhankelijk van de laatste overheidsbepalingen. Daarom zal er rond 15 december een extra nieuwsbrief uitkomen over de Kerstviering. U vindt daarin dan ook de manier waarop u zich hiervoor kunt aanmelden.

Wij hopen u op een van deze avonden te kunnen ontmoeten. Mét gedesinfecteerde handen, mét een mondkapje totdat we een zitplaatsje hebben gevonden, mét een handtekening op de presentielijst waarmee we verklaren dat we op dit moment helemaal gezond zijn... met onze jas over onze eigen stoel, in een goed geventileerde (dus misschien wat frissere) ruimte.

En mocht dat door de uitzonderlijke omstandigheden niet lukken, dan wensen wij u allen nu alvast van ganser harte een **ZALIG KERSTFEEST** toe. En natuurlijk een **GEZOND EN GEZEGEND NIEUWJAAR** waarin we door vaccinatie en medicatie weer wat meer gezamenlijke activiteiten kunnen en mogen organiseren en bijwonen.

Namens Denktank, Pastoraatgroep en Locatieraad,
Plony Epping



Adventsgedicht.

Er staan vier kaarsjes op een rij
te wachten op het feest.
Eén lichtje laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest.

Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
het huis waarin God woont.

Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het Kind dat komt,
is dát geen mooi bericht?

Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:
nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het Kind geboren.

Coby Poelman – Duisterwinkel



Activiteitenrooster:

zondag	29 nov.	10.00 u.	Eucharistie , pastoor Hermens, in Twello, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zondag	06 dec.	10.00 u.	Eucharistie , pastoor Hermens, in Twello, maximaal 30 personen, via internet te volgen vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Dinsdag	08 dec.	19.45 u.	Sociaal kafee , maximaal 30 personen Vooraf aanmelden
Zaterdag	12 dec.	10.00 u.	Eucharistie , Pastor Sebastian in Vaassen, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zaterdag	19 dec.	18.30 u.	Woco-viering , in Vaassen diaken Dashorst, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zondag	20 dec.	10.00 u.	Eucharistie , pastoor Hermens, in Twello, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Dinsdag	22 dec.	19.45 u.	Kerstkafee??? Nadere mededelingen volgen in (extra) nieuwsbrief
Donderdag	24 dec.	17.30 u.	Kerstavond, Eucharistieviering , in Vaassen, pastor Sebastian, Maximaal 30 personen, aanmelding verplicht
Donderdag	24 dec.	19.30 u.	Kerstavond, Eucharistieviering , in Twello, pastor Sebastian via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Donderdag	24 dec.	21.00 u.	Kerstmis, Woco-viering , in Vaassen, diaken Dashorst, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Donderdag	24 dec.	22.30 u.	Kerstmis, Eucharistie , in Twello, pastor Sebastian via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Vrijdag	25 dec.	09.00 u.	Hoogfeest van Kerstmis, Eucharistieviering , in Vaassen, pastoor Hermens maximaal 30 personen, via internet te volgen!! vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Vrijdag	25 dec.	11.00 u.	Hoogfeest van Kerstmis, Eucharistieviering , in Twello, pastoor Hermens via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zaterdag	26 dec.	10.00 u.	2^e Kerstdag, Eucharistieviering , in Twello, pastoor Hermens, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zondag	27 dec.	10.00 u.	Eucharistieviering , in Twello, pastor Sebastian, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht

Donderdag	31 dec.	17.30 u.	Eucharistieviering , in Vaassen, pastoor Hermens maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Donderdag	31 dec.	19.00 u.	Eucharistieviering , in Twello, pastor Sebastian, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Vrijdag	01 jan.	10.00 u.	Eucharistieviering , in Twello, pastoor Hermens, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zaterdag	02 jan.	18.30 u.	Eucharistieviering , in Vaassen, pastoor Hermens maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zondag	03 jan.	10.00 u.	Eucharistieviering , in Twello, pastor Sebastian, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht

Overleden:

Op 25 oktober is overleden in de leeftijd van 58 jaar, Carolina Johanna Hendrika Klooster- Geerts. Zij woonde aan de Meidoornlaan in Heerde.

Op 1 november is overleden Wilhelmus Gerhardus Maria Bourgonje in de leeftijd van 84 jaar. Hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Eikelkamp in Epe.



Terugblik op Bakkie Troost:

1 november Allerzielen. Bakkie troost op de begraafplaats. Het Norrelbos. Wat een bof. Het was droog weer, fijn om een fietstochtje te maken, de frisse herfstlucht in te ademen en al die herfstkleuren te zien. Aangekomen stonden Plony, Annemieke, Gijs en later ook Peter al klaar met de koffie. Hartverwarmend fijn om elkaar weer te zien...en langzaam aan steeds meer ontheemde parochianen ter plekke kwamen. Allemaal met ons verlies - elkaar begrijpen, praten en langs onze overleden dierbaren wandelen — stilstaan en herinneringen ophalen... dat doet zo goed,, onder lotgenoten! Heel fijn dat het zo georganiseerd is, daarom mijn dank daarvoor,

Met lieve groeten van Nell Mak.

Sociaal Kafhé:



MAAR ALLES IS MOGELIJK VOOR DEGENE DIE GELOOFT.....

Een mooie kerstgedachte voor Mobaye:

De Kerstdagen komen er aan!!

Juist in deze Coronatijd zal een kaartje extra worden gewaardeerd!!

Een mooie kerstgedachte.

Vandaar dus onze oproep: "Bestel uw (kerst)kaarten bij ons."

U doet er de leerlingen op de school in Mobaye ook nog een groot plezier mee.

U kunt dat als volgt doen. Geef ons een telefoontje en vertel hoeveel en wat voor kaarten u wilt hebben. Dat kan via Annie Jong en telefoonnummer 0578-613500 of via Trees Smit en telefoonnummer 0578-614588.

Op afspraak kunt u de kaarten dan bij ons ophalen. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid dan kunnen de kaarten ook bij u worden bezorgd.

Ook blijft de bak met kaarten staan in de winkel van Plony Epping aan de Hoofdstraat in Epe.

Uw kerstdonaties blijven natuurlijk ook van harte welkom op rekeningnr. NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Stichting Congregatie van de Heilige Geest o.v.v. B. van Breen.

Gerarduskalender 2021:

Via deze weg wil ik laten weten dat de verkoop van de Gerarduskalender 2021 weer is begonnen. De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwitten.nl)

De Gerarduskalender 2021 kost € 7,95 en is verkrijgbaar bij:
Benny Bouwmeester, Heemskerkstaat 22, 8161 ZP Epe. Tel.nr. 0578-620892

Amnesty schrijfacties in december:

10 december is de Dag van de Rechten van de Mens. Op deze dag is er extra aandacht voor gerechtigheid voor mensen die gediscrimineerd worden, gevangen zitten of gemarteld worden vanwege hun mening, huidskleur, geloof of geaardheid. Door mee te doen aan de schrijfkartenactie kunt u een verschil maken: mensen worden vrijgelaten en voelen zich gesteund.

Omdat de kerkdiensten die plaatsvinden beperkte mogelijkheden hebben, zullen de schrijfkarten nog niet in alle kerken uitgedeeld kunnen worden. Maar de kaarten liggen ook voor u klaar in de bibliotheken van Epe en Vaassen en in de Wereldwinkel in Epe. In de Wereldwinkel en bibliotheken kunt u ze ondertekenen en achterlaten, wij zorgen er dan voor dat ze verstuurd worden. Het kost u dan ook geen postzegel.

We hopen dat we mogen rekenen op jullie steun. Pas goed op uzelf en op elkaar. Samen zijn we sterker!

In december hebben we de volgende twee schrijfacties:

De eerste schrijfkarte gaat naar **Algerije:**

De Algerijnse politiek activist Abdallah Benaoum zit in de gevangenis omdat hij op Facebook kritiek uitte op de regering. Dat valt onder vrijheid van meningsuiting en is daarmee volledig volledig legaal. Toch werd Abdallah gearresteerd. Abdallah is hartpatiënt en moet volgens zijn cardioloog voor de tweede keer aan zijn hart geopereerd worden, maar hij krijgt in de gevangenis niet de medische zorg die hij nodig heeft en zijn gezondheid gaat snel achteruit. Zijn advocaten hebben al twee keer verzocht om Abdallah over te brengen naar een ziekenhuis. Maar de rechter verwierp die verzoeken. Reden: de ernst van zijn 'misdriften' – een paar Facebook-posts.



De tweede schrijfkarte gaat naar **Rusland:**

De Russische kunstenaar en activiste Yulia Tsvetkova wordt beschuldigd van het 'maken en verspreiden van pornografische materialen'. Tsvetkova, die zich inzet voor vrouwenrechten en LHBTI'ers, had op sociale media tekeningen geplaatst van het naakte vrouwelijk lichaam. Ze kan tot 6 jaar gevangenisstraf krijgen. Absurd. In afwachting van haar proces zit Tsvetkova sinds november 2019 onder huisarrest. De Russische autoriteiten hebben het al langer op haar gemunt. In december 2019 kreeg ze een boete vanwege het overtreden van de wet tegen 'homopropaganda onder minderjarigen' omdat ze twee lhbti-websites beheerde. In juli legde de rechter haar weer een boete op vanwege een tekening van twee gezinnen: een met twee moeders en een met twee vaders. Die plaatste ze online met de titel '*Het gezin is waar liefde is. Steun lhbti+-gezinnen*'



Het is beter een kaars te ontsteken, dan de duisternis te vervloeken

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl

Colofon:

Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand. Veel nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com.