



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 2, februari 2020.

In deze nieuwsbrief:

Onze eigen lokale geloofsgemeenschap	pag. 1
Rooster van kerkdiensten en activiteiten	pag. 2
Kinderzegen	pag. 2
Overleden:	pag. 3
Sociaal Kafhé	pag. 3
Verslag denktank	pag. 3-4
Doxologie	pag. 5
Avond met Zin	pag. 6
Taizé-viering	pag. 7
Amnesty International	pag. 8

Onze eigen lokale geloofsgemeenschap :

Deze nieuwsbrief is een bulletin voor onze eigen lokale geloofsgemeenschap. Geloven doe je zelf, maar het geloof beleven doe je samen, met elkaar, in een gemeenschap waarin mensen elkaar kennen. Weten waar de leden behoefte aan hebben.

Daarom maken we deze nieuwsbrief, daarom vergadert de denktank, daarom beoefenen we 'naastenliefde, daarom geeft de Caritas, daarom worden thema-avonden georganiseerd, daarom organiseren vrijwilligers het Sociaal Kafhé, daarom zorgen vrijwilligers voor de locatie waar we als gemeenschap bij elkaar kunnen komen, daarom dragen we zorg voor elkaar, als leden van die geloofsgemeenschap.

Het is jammer dat de enquête over de St. Martinusdag maar 2 reacties heeft opgeleverd. Deel uitmaken van een (geloofs)gemeenschap betekent ook: iets voor die gemeenschap doen ! Een steentje bijdragen om er samen iets van te maken.

Heeft u zorg nodig, kent u mensen die ziek zijn of die geholpen moeten worden ? Laat het de locatieraad of ons (de redactie) weten !



Rooster van vieringen:

Zaterdag	01 febr.	18.30 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastoor Hermens
Dinsdag	04 febr.	17.30 u.	Erwtensoepavond , opbrengst is voor Mobaye
Zondag	09 febr.	10.00 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastor Hofstede
Dinsdag	11 febr.	18.30 u.	Eucharistieviering in Epe , pastoor Hermens
Woensdag	12 febr.	19.45 u.	Kijken met Andere Ogen , Raad van Kerken Epe. Over: Hoe romantisch is de Romantiek? door Jaap Bosch Zie de rubriek nieuws, Gebouw Antenne van de Regenboogkerk
Zaterdag	15 febr.	18.30 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastor Kantoci
Zondag	16 febr.	10.00 u.	Gebedsviering , in Epe, werkgroep
Dinsdag	18 febr.	19.45 u.	Sociaal Kafhé
Zondag	23 febr.	10.00 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastor Kantoci
Zondag	23 febr.	19.00 u.	Taizéviering , Grote of St. Maartenskerk Epe Raad van Kerken Epe, zie rubriek nieuws
Dinsdag	25 febr.	19.45 u.	Avond met Zin , over de Levenskunst (over de Ontwikkeling van de filosofie), Pier Slump en kleindochter (eerste deel)
Woensdag	26 febr.	19.00 u.	Aswoensdag, Eucharistie , in Vaassen, pastoor Hermens
Zaterdag	29 febr.	18.30 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastoor Hermens
Dinsdag	03 maart	19.45 u.	Sociaal Kafhé

KINDERZEGEN 2020:

Een hand op het hoofd leggen van je kind, we doen het allemaal wel eens. Het is een teken van zorg en verbondenheid voor je kind. Het is ook een teken van zegening en bescherming: 'ik wil al het goede voor jou, dat je behoed wordt voor alle kwaad'. Dat de goede God deze mens, dit kind, beschermt en zegent in het leven: dat kan ook een uiting zijn van geloof.

Voor een kinderzegen zijn alle kinderen en hun ouders welkom
Zondag 2 februari 2020 om 12.00 uur
in de H. Martinuskerk in Twello (Kerklaan 18)

We doen dit op de zondag van 'Maria Lichtmis', het feest dat Maria en Jozef hun kind Jezus aan God opdragen in de Tempel. Hiermee sluiten we, 40 dagen na de geboorte van Jezus, het kerstfeest af. We houden een korte en ontspannen gebedsdienst, waarin we luisteren naar een verhaal, allemaal een kaars aansteken bij Maria, kinderen zullen zegenen en aan de dopelingen van 2019 hun doopduifje teruggeven.

Na afloop is er koffie, thee, chocomel en limonade.
Iedereen is van harte welkom!

Pastoor Hans Hermens
Mariska Litjes



Sociaal Kafhé

Succesvolle tradities moet je vol blijven houden, dus ook de **Erwtensoeavond 2020**. Ook dit jaar organiseert de werkgroep Missie weer samen met het Sociaal Kafhé een erwtensoeavond op 4 februari a.s.



De opbrengst is deze avond voor onze missie in Mobaye.
U dient zich wel van tevoren op te geven bij Trees Smit 0578-614588
of mart.epe@hetnet.nl
De kosten zijn € 7,= p.p.
Inloop met aperitief vanaf 17.30 uur, de maaltijd begint om 18.00 uur.

Onze volgende Sociaal Kafhé avond is **18 februari**, ook hier bent u van harte welkom tussen 19.45 uur en 21.45 uur.

Overleden:

Op 27 december is overleden in de leeftijd van 82 jaar Fredrik Martinus Dirksen. Hij verbleef sinds september dit jaar in Wendhorst Heerde.



Verslag vergadering van de Denktank d.d. 21 januari 2020.

Regelmatig vergadert de denktank van onze geloofsgemeenschap. Deze keer een korte samenvatting van zo'n vergadering. Wat wordt er zoals besproken ?

Martinusdag 2020.

De gehouden enquête riep slechts twee reacties op.

De vraag is of een ander tijdstip meer belangstelling zou oproepen.

Diverse alternatieven passeren de revue. Volgende vergadering verdere afspraken.

Strooiveld op de RK begraafplaats Norelbos.

Sjaak Thijssen gaat hierover in gesprek met de gemeente.

Omzien naar elkaar.

Annemieke en Sjaak maken een voorzet voor een inventarisatie van alle namen en adressen, waar dit omzien wellicht wenselijk is. Als dit gerealiseerd is kijken we verder hoe dit georganiseerd zou kunnen worden.

Gang van zaken rond huis-paaskaarsen.

Er is onder parochianen vraag naar huis-paaskaarsen.

We besluiten om jaarlijks een nieuwe Paaskaars te kopen, waardoor de oude geschonken wordt aan een parochiaan, die het zal waarderen.

Contact met Grote Kerk.

Er is een eerste gesprek geweest met de Grote Kerk. Een tweede gesprek vindt plaats op vrijdag 31 januari a.s.

Risico-inventarisatie (RIE) en zaken rondom veiligheid.

Plony en Sjaak stellen hiertoe een draaiboekje op voor de meest denkbare incidenten.

Van/over Avonden met zin.

Harry Franke zal meer aandacht besteden aan het verzenden van persoonlijke uitnodiging voor de avonden.

Hij zal de geplande avonden ook aan Peter doorgeven voor vermelding in de agenda.

Vanuit het pastoraat.

Wim Vroom en Annemieke Buiting vertellen over de laatste ontwikkelingen omtrent het pastoraat.

Er zijn weinig vrijwilligers voor het bezoeken van parochianen. Dit wordt meegenomen in het op te stellen plan omtrent het bezoeken van parochianen.

Vanwege de financiële situatie komt er geen opvolger voor Iwan.

Wim gaat tijdelijk minder werken; van 32 uur naar 24 uur per week.

In Twello en Apeldoorn vinden geen woord- en communievieringen meer plaats.

Verder constateert hij dat het aantal kerkgangers in met name Vaassen en Loenen verder afneemt.

Pastoor Hermsen heeft aangegeven dat we t.a.v. de woord- en communievieringen gewoon op de huidige wijze verder gaan.

Vanuit de Raad van Kerken.

Zodra de data van sobere maaltijden in 2020 definitief zijn, geeft Plony dit door aan Peter voor de agenda.

Wat verder ter tafel komt.

--Jan vraagt of er nog wensen of suggesties zijn t.a.v. de Caritas. De leden van de denktank hebben geen suggesties.

--Voor een meerjarige schenking is geen notariële akte nodig. Er wordt wel een overeenkomst opgesteld.

--Er is een nieuwsbrief Dementievriendelijk Epe ontvangen, die als bijlage bij dit verslag wordt meegezonden.

--De brieven voor de actie Kerkbalans zijn weer verzonden.

-- Over Sociaal Kafhe en publiciteit verder geen bijzonderheden.

U ziet: een breed scala van onderwerpen waar over gesproken wordt en waar stappen worden ondernomen om onze lokale geloofsgemeenschap zo goed mogelijk te laten draaien.

We spreken onze waardering uit voor de leden van deze denktank !

Doxologie:

Tijdens de maandelijkse Eper Eucharistieviering op dinsdagavond 14 januari maakte Piet Goris een opmerking omdat hij vond dat er iets niet goed ging aan het slot van het Eucharistisch Gebed. (Door Hem en met Hem en in Hem etc.) Dit veroorzaakte enige opschudding. Piet stuurde ons een ingezonden brief met enige toelichting.

Sorry,

dat ik zo uit mijn slof schoot op dinsdagavond 14 januari jl. in de school toen het misging bij de doxologie. Ik heb het al eens eerder gedaan, maar het gaat ook ergens om, om een geloofsgegeven en niet omdat ik dat vind. Ik probeer het kort uit te leggen; meer kunt u lezen in mijn Kleinboek over Geloof.

Bij het begin van de Eucharistieviering opent de priester met het Votum: "De genade van O.H. Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de H. Geest zij met u allen". Daarmee bestempelt hij de aanwezige gemeenschap als Gemeenschap van Jezus Christus die haar sacrament gaat vieren. Dat kan alleen hij doen, als kerkbe-Ambte. Die Gemeenschap viert als geheel maar zij bestaat uit individuen van wie iedereen zijn eigen inbreng heeft. Het persoonlijk element is wezenlijk voor het vieren van het sacrament.

Wij zijn grootgebracht met het idee dat de Consecratie het voornaamste is van het sacrament. Maar daarin worden alleen brood en wijn tot (symbolen van) het Lichaam en het Bloed van Christus geheiligd, ter voorbereiding. Wij zijn gewend bij de Consecratie naar de Hostie en Kelk te kijken maar zien niet wat later gebeurt op het altaar.

De Eucharistie heeft een dubbele inhoud: het danken en de éénwording: Eucharisto en Communio. Die worden waarneembaar gemaakt, aanwezig gesteld via een rite (een heilige handeling met Symbolen) en duidende woorden.

Het danken, ons dankaanbod, geschiedt doordat Brood en Beker (Symbolen) worden geheven (rite). Ons toostgebaar lijkt daarop. De duidende woorden zijn: "Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn".

De Communio ontstaat door het nuttigen (rite) van het Symbool (de hostie), met als duidende woorden: "Het Lichaam van Christus", hetgeen wij be-amen.

Ik vind dat de aanwezige Gemeenschap haar dankaanbod moet doen met het uitspreken van die duidende woorden (en liefst met heffende handen) maar dat kan alleen maar als de kerkbe-Ambte daarin het voortouw neemt; leken kunnen dat niet op eigen houtje. Hij representeert Jezus Christus krachtens zijn aanstelling door de kerkleiding. Als wij dus die duidende woorden (door Hem en met Hem enz.) zeggen voordat de rite van het heffen plaats vindt en voordat de priester die woorden spreekt, is onze Eucharistie verkeken. Dat gebeurde dus.

Ik kan dat niet afdoen met 'nou ja' of zoiets; daarvoor is ze mij te heilig en te belangrijk – met mijn uitbarsting als gevolg. Dat spijt mij. Het lijkt er op dat wij niet beseffen wat er aan de hand is; het krijgt zo iets van gewoonte en van niet zien wat er gebeurt op het altaar. Maar, Eucharistie blijft ongewoon en indringend voor geloofsbeleving.

Ik beloof dat, mocht het nog een keer gebeuren –je weet maar nooit –ik mijn slof zal aanhouden. Hoewel het gaat om Eucharistie; als wij met heffende, niet vastgenagelde handen dank aanbieden aan de Vader door Hem en met Hem en in Hem.

Gaarne

Piet Goris

Foutje in de Clara:

In de Clara van februari-maart heeft het zetduiveltje toegeslagen. Daardoor zijn in de agenda-gebedsvieringen op bladzijde 23 de Eper gebedsvieringen niet vermeld. Deze vieringen gaan wel door. De zondagen 16 februari en 15 maart om 10.00 uur in onze "schuilkerk" aan de W.G. van der Hulststraat in Epe. (Het gebouw van InteraktContour)

Avond met zin: 25 februari over levenskunst:

Pier Slump heeft al regelmatig lezingen tijdens de Avonden met Zin verzorgd, waardoor we weten dat hij een prima verhaal op een plezierige wijze weet te vertellen. Deze keer komt hij niet alleen, maar neemt hij zijn kleindochter Dieuwke mee, waardoor het nog boeiender wordt. Ze vertellen dan over de filosofie van de Levenskunst, oftewel de kunst van het leven.

Op 25 februari vindt de eerste van twee avonden plaats, waarop Pier Slump en Dieuwke Slump het zullen hebben over **Levenskunst**, over het leiden van een goed leven. Grootvader en kleindochter zullen o.a. de volgende vragen behandelen: Aan welke dingen denken we als we het hebben over een 'goed leven'? Zijn er regels te geven voor een 'goed leven'? En zo ja, zijn dat dan regels van alle tijden? Dachten mensen vroeger net zo over de kunst van goed leven als nu? Welke andere leefregels dan die van het Christendom zijn er?

Pier zal vooral stilstaan bij het denken van de oude Griekse filosofen en van filosofen uit de huidige tijd, Dieuwke zal zich richten op het denken over Levenskunst in de periode van de Middeleeuwen en de Renaissance.

'De filosofie van de levenskunst' daagt ons uit om een relatie aan te gaan met onszelf. Dan kunnen we ons leven bewust leven.



Iedereen die belangstelling heeft voor de Avonden met ZIN is van harte welkom.

Leden van andere geloofsgemeenschappen en mensen die zich niet verbonden voelen met een geloofsgemeenschap zijn ook van harte welkom.

De avonden vinden plaats op de dinsdagavond en worden gehouden in de **Van der Hulstlocatie aan de van der Hulststraat 1 in Epe.**

De zaal is open vanaf 19.15 uur en de avonden starten om 19.45 uur.

Er wordt koffie en thee geschonken. De entree is gratis, maar er wordt wel een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.

De tweede avond over Levenskunst vindt dit voorjaar plaats, maar de datum is nog niet bekend.

TAIZÉ viering op zondag 23 februari

Op zondagavond 23 februari om 19.00 uur wordt weer een Taizé viering in de Grote Kerk gehouden, uitgaande van de Raad van Kerken te Epe. Deze Taizé viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden en aangereikte gebedsintenties, Bijbellezingen en meerstemmige liederen uit de Taizé traditie.

Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor dat, voorafgaande aan de dienst, vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij.

Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven via i.heij@live.nl. Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.

Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Voorafgaand aan de viering wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen. We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.



Taizé

Lezing in de Regenboogkerk op Woensdagavond 12 Februari door dhr. Jaap Bosch:

De werkgroep 'Kijken met andere ogen' in de Regenboogkerk heeft voor deze avond een dorpsgenoot uitgenodigd: Jaap Bosch. Hij neemt ons mee naar de Romantiek, een periode die hij hoogst interessant vindt. Geïnspireerd door de naam van onze werkgroep zegt hij zelf: Anders kijken doe je meteen al als je kijkt met de ogen van toen. Dat is moeilijk genoeg, maar een poging daartoe gaan we doen met een lezing over de periode 1780-1880, ook wel de Romantiek genoemd". Aan de hand van literaire, muzikale en picturale voorbeelden, maatschappelijke en religieuze kenmerken zal Jaap Bosch enig licht werpen op de vraag "Hoe romantisch is de Romantiek?"

Wilt u dat eens weten, dan bent u van harte welkom op Woensdagavond 12 Februari, in gebouw Antenne bij de Regenboogkerk. We beginnen om kwart voor acht, maar koffie en thee staan al klaar vanaf half acht. We vragen, indien mogelijk, een bijdrage van 5 Euro.

30 De Romantiek

- Verlichting: de ratio staat centraal, negatief tegenover 'romantische' ideeën.
- Eind 18^e eeuw: komt ruimte voor romantiek.
- Romantiek:
 - gevoel
 - verbeeldingskracht
 - individualisme
 - originaliteit

Amnesty schrijfacties in februari

Dankzij uw handtekening kan de Amnestygroep gemeente Epe elke maand honderden kaarten versturen om gewetensgevangenen vrij te krijgen en op te komen tegen onrecht en discriminatie. En schrijven helpt wel degelijk want er komen geregeld gewetensgevangenen vrij. Ook in februari liggen er weer twee schrijfacties voor u klaar in de kerk.

De eerste schrijfactie gaat naar **Rusland**.

Yan Sidorov en Vladislav Mordasov wilden op 5 november 2017 in Rostov aandacht vragen voor honderden inwoners die hun huizen verloren bij een grote brand eerder dat jaar. Tijdens hun voorbereidingen pakte de politie hen op. Op 4 oktober 2019 veroordeelde een rechter beide activisten tot 6 jaar in een streng strafkamp voor 'een poging tot het organiseren van massarellen'. Een derde man, Viacheslav Shashmin, werd ook gearresteerd. Hij beweert Sidorov en Mordasov niet te kennen en niet te hebben deelgenomen aan hun vreedzaam protest. Toch kreeg hij een voorwaardelijke straf van 3 jaar opgelegd omdat hij volgens de rechter zou hebben willen deelnemen aan massarellen. Yan Sidorov en Vladislav Mordasov zeggen tijdens hun voorarrest te zijn gemarteld. Zij moesten bekennen dat ze van plan waren een gewelddadig protest te organiseren.



De tweede schrijfactie gaat naar **Irak**.

De 29-jarige advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji is op 8 oktober ontvoerd. Twee dagen voor zijn verdwijning bedreigden mannen van de Irakese veiligheidsdienst hem. Ze zeiden dat hij moest ophouden met zich uit te spreken op Facebook over de vele demonstranten die gedood zijn tijdens de massaprotesten die begin oktober in Irak uitbraken. Ali al-Heliji kreeg op 8 oktober een telefoontje van een vrouw die met hem wilde afspreken. Al-Heliji dacht dat het om een nieuwe zaak ging, maar meteen nadat ze elkaar hadden getroffen stopten er twee zwarte pick-up trucks met gewapende mannen. Ze trokken Ali bij zijn auto vandaan en reden met hem weg. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.



In Irak gaan mensen sinds begin oktober massaal de straat op. Ze eisen betere basisvoorzieningen en een einde aan de corruptie in het land. De autoriteiten zetten buitensporig geweld in om de protesten de kop in te drukken, waaronder traangas en sluipschutters. Activisten, advocaten en journalisten worden mishandeld of opgepakt, of ze verdwijnen. Er zijn al 400 mensen omgekomen en meer dan 18.000 mensen raakten gewond.

Het is beter een kaars te ontsteken, dan de duisternis te vervloeken

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Colofon: Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.

Veel nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com.