



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 2, februari 2021

In deze nieuwsbrief:

Vanuit de locatieraad	pag. 1
Activiteitenrooster Epe-Vaassen	pag. 3
Sociaal Kafhé	pag. 4
Overleden en Jaar van Sint Josef	pag. 4
Samenwerking met Apeldoorn	pag. 5-6

Vanuit de Locatieraad, Pastoraatgroep en Denktankgroep:

Dit is alweer de 2e nieuwsbrief in dit nieuwe jaar. De 2e nieuwsbrief waarin helaas eigenlijk weer weinig actueels te melden valt.

Maar toch willen we o.a. middels deze nieuwsbrief met u en met elkaar in verbinding blijven. Want: zodra de coronaregels weer wat versoepeld worden willen we uiteraard weer voorzichtig starten met het Sociaal Kafhé op 1,5 meter afstand.

En met de Eucharistieviering – uiteraard ook op 1,5 meter afstand!

Er is overigens wel een nieuwtje te melden: onlangs hebben wij een mooi bedrag geschonken gekregen door een legaat van een parochiaan.

Dit bedrag komt natuurlijk binnen bij de Parochie Franciscus en Clara. Maar wij hebben toestemming gevraagd én gekregen om een geluidsinstallatie aan te schaffen voor onze locatie op de Van der Hulststraat. Dus als wij de Eucharistie weer in Epe kunnen vieren kunnen we gebruik gaan maken van een geluidsinstallatie met headset voor de voorganger en met o.a. luidsprekers en een ringleiding. Zeker gezien de 1,5 meter afstand die we waarschijnlijk voor langere tijd moeten blijven hanteren en waarbij ook de afstand tot de voorganger dus groter zal zijn dan voorheen is dit een welkome ontwikkeling!



Verder wordt er sinds april vorig jaar door de locatieraad, de pastoraatgroep, de denktankgroep en enkele andere vrijwilligers telefonisch contact gehouden met een aantal (vaak oudere) parochianen. Gewoon om een praatje te maken en een luisterend oor te bieden. Weet u iemand die zo'n contact met parochie-vrijwilligers op prijs zou stellen? Geeft u dan alstublieft naam en telefoonnummer aan ons door. En vindt u het zelf ook leuk om eens wat mensen te bellen? Meldt u dan aan en wij overleggen dan met u met hoeveel mensen u een paar keer per jaar contact opneemt. Zo kunnen we toch met elkaar onze geloofsgemeenschap levendig houden.

Ook een nieuw initiatief sinds medio 2020 is het sturen van felicitatiekaartjes aan parochianen van 80 jaar en ouder. Een kleine blijk van aandacht die – zo horen we regelmatig terug – erg wordt gewaardeerd. Ook mensen die om een of andere reden een opkikkertje kunnen gebruiken in de vorm van een kaartje kunt u bij ons opgeven.



Daarnaast zijn er gelukkig ook de directe tv-uitzendingen van de weekendvieringen vanuit Vaassen, Twello en Loenen. Op die manier kunnen we ook verbonden blijven met onze pastores en de parochianen van de andere locaties totdat we door versoepeling van de maatregelen elkaar weer op grotere schaal in de kerken kunnen ontmoeten.

Wij wensen u allen heel veel sterkte en Gods zegen toe in deze vreemde tijd waarin gelukkig ook mooie initiatieven ontstaan rond saamhorigheid en aandacht voor elkaar.

Met hartelijke groet,

Plony Epping

Voorzitter locatieraad



ACTIVITEITENROOSTER

R.K. EPE- VAASSEN

Zaterdag	30 jan	18.30 u.	Eucharistieviering , in Vaassen, pastor Sebastian, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zondag	31 jan.	10.00 u.	Eucharistieviering , in Twello, pastor Sebastian, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zaterdag	06 febr.	18.30 u.	Eucharistieviering , in Vaassen, pastoor Hermens maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zondag	07 febr.	10.00 u.	Eucharistieviering , in Twello, pastoor Hermens, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zondag	07 febr.	1200 u.	Kinderzegen , in Twello
Zaterdag	13 febr.	18.30 u.	Eucharistieviering , in Vaassen, pastor Sebastian, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Zondag	14 febr.	10.00 u.	Eucharistieviering , in Twello, pastor Sebastian, via internet te volgen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht
Woensdag	17 febr.	09.00 u.	Aswoensdag, Eucharistieviering , in Vaassen pastor Sebastian, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	21 febr.	10.00 u.	Woco-viering, in Vaassen , diaken Dashorst maximaal 30 personen, U moet reserveren + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	27 febr.	18.30.u.	Eucharistieviering, in Vaassen , pastor Sebastian, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	06 maart	18.30.u	Eucharistieviering, in Vaassen , pastoor Hermens maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen



ALLES EVEN ANDERS-ALLES HEEFT ZIJN EIGEN TIJD



Zondagmorgen 18 januari, dwalend door Epe, is alles ineens anders geworden. De dwarrelende sneeuw, net te weinig om de eigen krakende voetstappen te horen, laat ons genieten van deze mooie, doch tijdelijke witte wereld. We leven nu al bijna een heel jaar met "nabijheid" op anderhalve meter. We raken er langzaam aan gewend of het went misschien nooit. We missen onze spontane en vaste dagelijkse ontmoetingen, zo ook een schouderklop, een knuffel. Toch blijft bij ons hoop en vertrouwen om de kafh -avonden ooit weer te kunnen opstarten maar voorlopig gaan we ons houden aan de ingestelde avondklok. We houden moed, we komen erdoor.

Tot ziens allemaal, let op, blijf gezond en geniet vooral van de mooie momenten in de natuur! Na de winter komt de lente. Alles heeft zijn eigen tijd.

Overleden:

Op 29 december is overleden **Bernardus Johannes Antonius Tangelder**. Hij woonde met zijn echtgenote sinds september vorig jaar in Wendakker in Heerde. Hij bereikte de leeftijd van 81 jaar.

Jaar van Sint Jozef (08-12-2020 tot 08-12-2021)

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef. Hij maakte dit 8 december bekend op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Het was op die dag namelijk precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot 'Patroon van de Universele Kerk'.

Het bijzondere Jozefjaar is op 8 december direct van start gegaan, zo maakte de paus bekend in zijn apostolische brief 'Patris Corde' ('Met het hart van een vader') en het wordt op 8 december 2021 afgesloten. Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt komend jaar extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders.

Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. "De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien," aldus de paus. Volgens hem lijken ze daarmee op de heilige Jozef, "deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is," aldus paus Franciscus.

Samenwerking met Apeldoorn

In de nieuwe parochie Sint Franciscus (per 01-01-2021)

Ons is gevraagd gegevens aan te leveren voor het kerkenblad in Apeldoorn. Daarin kunnen we vertellen over de geschiedenis van onze kerk, de kerksluiting en huidige stand van zaken en onze kijk op fusie met Apeldoorn.

De geschiedenis van onze kerk staat uitgebreid beschreven in het boekje dat is uitgegeven rond het 100-jarig bestaan. Het archief van de kerk is naar aanleiding van het 110-jarig bestaan door parochianen uitgezocht en is bij de kerksluiting overgedragen aan het streekarchief in Epe

Het proces van de kerksluiting ging gepaard met gevoelens van verdriet, boosheid en machteloosheid. Deze hebben we gaande het proces omgezet naar de gedachte dat de kerksluiting niet hoeft te betekenen dat de geloofsgemeenschap gesloten gaat worden. De duidelijk en betrokken begeleiding van Paul Daggenvoorde en Wim Vroom steunde ons tijdens het proces van kerksluiting. Het was niet altijd pais en vree maar er was wel compassie.

Wat hebben we opgepakt:

-Het instellen van de Denktank. Dat zijn mensen uit onze parochiegemeenschap die tijdens het hele proces (en ook nu nog) meegedacht hebben met het locatiebestuur en pastoraatsgroepen.

-Het starten met vieringen op locatie en

-het Sociaal Kafhé (katholiek affiliaal heerde epe). Eerst nog in het parochiecentrum, daarna een tijdje in de katholieke St. Bernardusschool en nu in de W.G. van de Hulstlocatie van InteraktContour en Siza.

-De maandelijks lokale nieuwsbrief en

-het Bakkie Troost.

De begeleiding van 1e communie en vormselvieringen vanuit de parochie. Samenwerking met Vaassen is hierover is gezocht.

-opzetten van het project "licht op ons pad" voor kinderen na de 1^e communie en voor het vormsel

Kerksluiting was tijdens de viering van 29-06-2014. Onttrekking aan de Eredienst: 06-11-2014 (Daar zijn foto's van op de site)

De huidige situatie:

Als je mensen vraagt voelt het nog steeds als een gemis dat we elkaar niet wekelijks treffen in de kerk. Er zijn wel alternatieven en daar wordt gebruik van gemaakt. Voor mensen die het nodig hebben regelen we vervoer naar de eucharistieviering.

Er wordt in het weekend door mensen uit Epe-Heerde Eucharistie gevierd in Vaassen en Twello maar ook in Zwolle en Hattem. In Vaassen is er een mooie wisselwerking ontstaan tussen de mensen uit Epe-Heerde die geregeld komen en parochianen uit Vaassen.

De Allerzielenviering wordt samen met Vaassen gevierd en in die periode organiseren we ook het bakkie Troost op de begraafplaatsen in Epe.

De eerste heilige communie en het vormsel worden vanuit Twello geregeld

Rondom het aandachtsgebied kinderen denkt nog iemand uit Epe mee

We hebben een eigen Caritas.

De vice-voorzitter, Maarten Heere, van het kerkbestuur komt uit Epe

De geloofsgemeenschap kan gebruik maken van de locatie van het gebouw van InteraktContour aan de W.G. van der Hulststraat 1 voor vieringen, maar alleen op dinsdagavond en in het weekend. Deze vieringen worden op dinsdagavond via een rooster voorgegaan door een priester.

De weekendvieringen worden ook volgens een vast rooster voorgegaan door de werkgroep uit Epe. Daarnaast is er eens in de 14 dagen Sociaal Kafhé en worden Avonden met Zin (een lezing door een gastspreker) georganiseerd. Dat betekent dat de ruimte elke keer moet worden omgebouwd en na de viering weer in oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht. Daar heeft een groepje parochianen de schouders onder gezet.

Wij geven 11 keer per jaar een nieuwsbrief uit die zoveel mogelijk per e-mail wordt verstuurd. Ze zijn ook te lezen op onze internetsite.

Eens per jaar wordt er een Martinusdag van de geloofsgemeenschap georganiseerd.

Er is goed contact met de andere plaatselijke kerkgemeenschappen

Vrijwel alles wordt nu doorkruist door corona. We zijn in die coronatijd gestart met het bellen van oudere parochianen en hebben hen een kerstkaart gestuurd. We sturen ook verjaardagskaarten naar 80+ abonnees op de Clara en/of onze maandelijkse nieuwsbrief.

Uitvaarten worden op diverse plekken georganiseerd. Sommigen vanuit Vaassen, soms vanuit de Grote Kerk in Epe, in crematoria of andere kerkgebouwen. Soms voorgegaan door een priester

We werken mee aan werkgroepen in de Franciscus en Claraparochie. Via de pastoraatsgroepen, meeleven met verlies, de werkgroep rondom kinderen, de Clara, de Caritas en de financiën. Met Vaassen wordt er samengewerkt als het gaat om praktische kerkelijke zaken. Nu in de coronatijd maar ook rondom uitvaarten van mensen uit Epe.

De band van de leden van de geloofsgemeenschap Epe met Vaassen is sterker gegroeid dan met Twello.

De fusie met Apeldoorn leeft nog niet, er is nauwelijks publiciteit over geweest. De corona is daar waarschijnlijk mede debet aan. We vragen ons af wat er het komende jaar allemaal gaat veranderen.

We hopen dat er een vorm gevonden gaat worden om daar samen over in gesprek te gaan.

Enkele werkgroepen vanuit de nieuwe parochie hebben een opstart gemaakt maar het proces moet nog gaan leven.

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep
Annemieke Buiting



Colofon:

Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden.

Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand.

U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.

Veel nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com.