



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 3, maart 2021

Géén carnaval, maar wél vasten.....

Carnaval is onlosmakelijk verbonden met de vastentijd. Direct na het carnaval is het aswoensdag en begint de 40-dagenperiode tot Pasen. Vóór die tijd gaan we nog even helemaal los ! Carnaval kon niet worden 'gevierd' vanwege de corona-crisis. Het samen zingen, dansen, feest vieren, drinken, een optocht bekijken, enz.. is helaas niet toegestaan. En carnaval vier je nu eenmaal samen.

Vasten is de voorbereidingstijd voor de Goede week en Pasen. Natuurlijk denk je bij het vasten aan anderen, voor zover mogelijk. Maar er zijn ook allerlei manieren om persoonlijk de vastenperiode inhoud te geven.

Daarover kunt u in deze nieuwsbrief het nodige lezen.

Eerder deze week ontving u per e-mail een vastenboekje :

“Veertig dagen in verbondenheid”

Wat de vieringen betreft: ook in de kerken kan nog steeds niet samen gevierd worden. Dus zult u veelal online vieringen kunnen volgen via streaming op de computer of via de televisie.

Wij wensen u voor de komende maand weer veel sterkte en vooral gezondheid toe.



ACTIVITEITENROOSTER

R.K. EPE- VAASSEN

Zaterdag	27 febr.	18.30.u.	Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	06 maart	18.30.u	Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Hermens maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	13 maart	18.30.u	Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	21 maart	10.00 u.	Woco-viering, in Vaassen, diaken Dashorst maximaal 30 personen, U moet reserveren + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	27 maart	18.30.u	Palmzondag Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Vrijdag	02 april	15.00 u	Goede Vrijdag, Kruisweg, in Vaassen, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Vrijdag	02 april	19.00 u	Goed Vrijdagviering in Twello, pastoor Hermens maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	03 april	21.00 u	Paaswake in Twello, pastores Hermens en Litjes maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	04 april	09.00 u.	Hoogfeest van Pasen, Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Maandag	05 april	10.00 u.	2^e Paasdag, Eucharistieviering, in Twello, pastoor Hermens, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen

Overleden:

Op 4 februari is overleden op 97 jarige leeftijd **Willem van der Harst**. Hij woonde in de Roggestraat in Epe.

Namens het pastoraal team deel ik jullie het verdrietige nieuws mee dat **Christien Kantoci**, de vrouw van Ivan, in de nacht van dinsdag op woensdag plotseling is overleden.

Ineke Bouwmeester-Bloem secr. HH. Franciscus en Clara parochie, Emmaüsparochie

Afscheid pastor Sebastian (Mededeling in het weekend van 13/14 februari)

Onze pastor Sebastian is door zijn congregatie teruggeroepen naar India. Dat betekent dat pastor Sebastian in het weekend van 10/11 april afscheid van ons gaat nemen.

Als pastoraal team en parochiebestuur vinden wij dit heel erg jammer. En we weten dat dit ook in onze parochies betreurd zal worden.

Pastor Sebastian was en is een zeer betrokken pastor, die met veel enthousiasme en geloof in onze parochies werkzaam is geweest. Bij dit afscheid zullen we ons wel moeten houden aan de maatregelen die het coronavirus ons opgelegd.

Over het hoe en wanneer van het afscheid van pastor Sebastian zult u de komende weken op de hoogte worden gehouden via de mededelingen, de website van de parochies of via de Op weg of de Clara.

We wensen pastor Sebastian voor de toekomst vrede en alle goeds toe en Gods onmisbare zegen.

Hartelijke groet,
pastoor Hans Hermens ,
HH. Franciscus en Clara parochie, Emmaüsparochie
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
Kerklaan 18, 7391 AN Twello
0571 274445 di. En do. 9.00 – 17.00 uur
secretariaat@franciscusenclara.com

Het vertrek van pastor Sebastian is voor het pastoraal team een grote aderlating. Zeker ook omdat het bisdom voor de nabije toekomst geen nieuwe kracht kan aanbieden.

Voor de weekend vieringen betekent dit, dat in de eucharistische centra elke zondag wel een eucharistieviering zal zijn, maar dat er met de tijden geschoven gaan worden.

Er is namelijk nog maar 1 priester beschikbaar voor zowel de Emmaüs-, als de Franciscus en Clara parochie.

In Twello zal vanaf 18 april elke zondag om 9.00 uur de eucharistieviering plaatsvinden en in Apeldoorn om 11.00 uur. En de zaterdagavond van 16.30 uur vervalt.

In Loenen en Vaassen zal één keer per maand op zaterdagavond de eucharistie worden gevierd. En een keer in de maand zal daar een woord- en communieviering zijn waarbij onze pastoraalwerker Wim Vroom zal voorgaan.

Doordat onze bezetting heel klein is geworden zullen we pastorale keuzes moeten maken. Daarover later meer.

SAMEN IN DE VASTENTIJD

We weten het allemaal. Door Corona zijn onze contacten vervaagd. Het gevoel van samen in de kerk zitten is verdwenen. We proberen door middel van de kerktelevisie toch contact te houden en er bij te horen.

En intussen begint de 40-dagen tijd. Te midden van onze eigen problemen worden we uitgenodigd om stil te staan bij het verhaal dat eindigt met de dood en de opstanding van Jezus. Maar ook met zijn evenbeeld: de lijdende en minderbedeelde mens op dit moment waar ook ter wereld.

We willen u uitnodigen voor een experiment .

Kan de solidariteit met deze mens ons helpen om een gemeenschappelijk gevoel van kerk-zijn te ervaren?

We doen dit door middel van een gemeenschappelijke gelijktijdige sobere soepmaaltijd ieder op zijn eigen plek op woensdag 10 maart om 18.00 uur.

De voorbereiding.

In de week voor 10 maart probeert u in de krant een verhaal of een foto te vinden die u bijzonder aanspreekt en die de hulpbehoevende ander tot onderwerp heeft. Die mag dichtbij tot heel ver weg zijn. Knip dat stukje uit de krant en bewaar het.

We maken dit jaar tomatensoep. Bij de supermarkt koopt u per persoon een middelgrote ui en 200 gram rijpe tomaten. Kijk bij de broodafdeling en kies een extra lekker broodje uit. Waarschijnlijk heeft u wel wat basilicum of andere tuinkruiden in voorraad. En een beetje paprikapoeder voor de extra smaak. Een blokje groentebouillon heeft u vast ook wel.

Op 10 maart rond 17.00 uur legt u de ingrediënten voor u op tafel. Het stukje uit de krant legt u bij een andere stoel. Probeer het rustig voor uzelf te maken en laat de gedachten naar boven komen die het voedsel en het krantenstukje bij u opwekken. Steek er een kaarsje bij aan. En voel u verbonden met de andere mensen die nu hetzelfde doen. Ook al kun je ze niet zien.

Wanneer dit voor u voldoende is, neemt u het voedsel mee naar de keuken. Zoek een mooi muziekje uit. Misschien een CD met de Mattheus Passion? Pel de ui en snijdt hem in kleine stukjes, fruit ze even heet aan en laat dan op een laag pitje glazig worden. Neem daarna een pan met wat water, was de tomaten, snijdt ze in kwarten en verwijder het harde stukje uit het hart. Breng aan de kook met een blokje groentebouillon en eventueel een beetje paprikapoeder. Doe na 10 minuten de ui erbij en laat nog even doorkoken tot de tomaten goed gaar zijn. Haal van het vuur af en maak fijn met een staafmixer of een blender. Voeg de kruiden toe en laat nog even op een laag vuurtje staan. Intussen kunt u de tafel dekken en bestek en servies pakken.

Zet het eten op tafel, misschien kunt u het delen met uw partner of met uw gezin. Als extra gast heeft u in ieder geval de persoon uit het krantenstukje.

Die krijgt een eigen stoel. Bedenk dat anderen op dit moment hetzelfde eten, over de zelfde dingen nadenken en voel daarbij de verbintenis die wij allen nu hebben met Jezus. Zo kunnen we toch even samen kerk zijn! Eet in alle rust het klaargemaakte voedsel op. Geniet ervan en proef hoe de eenvoudige ingrediënten iets bijzonders vormen. En denk aan de extra gast die bij u aan tafel zit.

En als u klaar bent met eten en overwegen-rest alleen nog de afwas!

Eet smakelijk!

De collecte is dit jaar voor ons project van de Vastenactie:

Banknummer : NL 21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie 2020 o.v.v. project 401616.

Voor info zie de Clara.



Om het gevoel van gemeenschap zichtbaar te maken hebben we het volgende idee. U kunt een foto of een selfie van u maken, misschien in de keuken of anders aan de tafel. Deze foto kunt u sturen naar ons secretariaat: secretariaat@franciscusenclara.com . Wij zorgen dan dat uw foto geplaatst wordt op de website van de parochie: www.franciscusenclara.com . Wanneer u op de website in de linker kolom gaat naar vastenactie 2021 en klikt op sobermaaltijd-foto's dan ziet u wie er allemaal nog meer een foto gestuurd hebben. We hopen dat het een grote bonte mengeling van bekenden en onbekenden wordt!

Zegt het voort en vraag aan anderen om mee te doen.

De MOV-groep



Nieuws uit Mobaye februari 2021

Uit de meest recente brieven van pater Olaf in Centraal Afrika het volgende:

Het zou aan onze aandacht ontsnappen door de corona perikelen en de gebeurtenissen rond de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

Maar op 27 december 2020 zijn hier presidents- en parlementsverkiezingen gehouden.

Nou ja, niet in het gehele land zoals het zou moeten zijn, want ongeveer twee derde van het land staat tot op vandaag onder controle van verschillende gewapende rebellengroeperingen. Hun belang is chaos in het hele land en geen verkiezingen. Ook in Mobaye werd door de rebellen het stemmen bijna totaal onmogelijk gemaakt.

Maar wat doe je dan als zittend president met de uitslag van de totaal mislukte verkiezingen. Je vertelt de volgende dag dat 76,13 % van de bevolking haar stem heeft uitgebracht en dat 53,16 % daarvan op jou heeft gestemd.

Een gewelddadige reactie bleef niet uit en op 13 januari werd de hoofdstad Bangui van twee kanten aangevallen door de verzamelde rebellen versterkt met bandieten en buitenlandse huursoldaten.

De staatsgreep mislukte mede door de aanwezigheid van 1000 Russische soldaten die de huidige president en regering steunen. Maar wat bleef is de enorme chaos in het land waarin ook de noodtoestand is afgekondigd en daardoor grote vrijheden voor de president die daar op harde wijze gebruik van maakt.

In Mobaye en de provincie is het nog relatief rustig maar wel met zeer zenuwachtige rebellen die op scherp staan. En door het hele gebeuren van de afgelopen maanden is het levensonderhoud haast onbetaalbaar. De wegen zijn te gevaarlijk om transporten uit te voeren en de prijzen schieten omhoog. Voor een zak cement die vroeger 8000 FCFA kostte betaal je nu 11000 FCFA (€ 16,50)

Pater Olaf sluit zijn brief af met :” De anarchie en de onberekenbaarheid proberen wij te beantwoorden met hoop en vertrouwen.”

En daarvoor hebben zij onze (financiële) steun nodig , het is eigenlijk het enige wat wij van hieruit voor onze zusterparochie in Mobaye kunnen betekenen. Maar daarmee laten wij hun wel weten dat zij op onze steun kunnen blijven rekenen.

Het is dan ook fijn om te kunnen vaststellen dat Epe Mobaye niet vergeet en dat in 2020 door ons allen weer een mooi bedrag is bijeengebracht.

Verkoop kaarten en diverse cadeaus	€ 875,-
Opbrengst erwtensoepavond	€ 255,-
Diverse giften	€ 4870,-
	=====

Een totaal bedrag is overgemaakt van € 6000,-

De mensen van Mobaye rekenen op u.. en op ons

dus proberen wij zo goed als mogelijk is door te gaan met de verkoop van onze kaarten
Bel een van de onderstaande telefoonnummers en wij bespreken met u hoe wij dat met elkaar kunnen doen.

Annie Jong 0578 613500 of Trees Smit 0578 614588

Als de winkels (hopelijk snel) weer open mogen staat in de Kookwinkel van Plony en Martin Epping Hoofdstraat 64 weer een doos met kaarten zodat u , als u toch in Epe centrum moet zijn, ook daar uw aankoop kunt doen.

De kaarten verkopen wij nog steeds voor € 1,- per stuk. Mocht u liever gewoon veilig thuis blijven, met een gift op

rek. nr. NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. de paters van de H.Geest o.v.v. Missie Mobaye wordt de missie in Mobaye, weer geholpen.

Met groet en pas goed op uzelf en uw dierbaren,
Trees Smit



“Oude buren – nieuwe medeparochianen”

(Willem Olierook)

Omdat de HH. Franciscus en Claraparochie en de Emmaüsparochie samen worden gevoegd tot één nieuwe parochie die de naam Sint-Franciscus heeft gekregen, leek het me een goed idee om eens nader kennis te gaan maken met deze “oude buren” die nu onze “nieuwe medeparochianen” gaan worden. De HH. Franciscus en Claraparochie Waar en – belangrijker – over wie hebben we het eigenlijk als we kijken naar de HH. Franciscus en Claraparochie? Er zijn drie kerken in deze parochie, te weten in: Loenen, Vaassen en Twello. De kerk in Twello is door de bisschop tevens aangewezen als eucharistisch centrum. In een eucharistisch centrum vindt elke zondag om 10.00 uur een eucharistieviering plaats. Een andere vraag is: “Welke mensen zetten zich naast de pastores en het bestuur in voor deze parochie?” Na mijn bezoek aan ‘de mannen van Loenen’, de ‘vertellers van Vaassen’, en ‘het orakel van Twello’ waar ik de vorige keer mee in gesprek ging, om wat meer te weten te komen over respectievelijk de H. Antoniuskerk, H. Martinuskerken en de geloofsgemeenschappen aldaar, wil ik nu als afsluiting van deze serie de overige geloofsgemeenschappen die binnen de HH. Franciscus en Claraparochie vallen nader introduceren. Daartoe nam ik contact op met de vier (Epe-Heerde, De Vecht, Bussloo en Klarenbeek) secretariaten van deze lokale gemeenschappen.

Als eerste ‘behandel’ ik Epe-Heerde. Op de website vond ik onderstaande geschiedkundige informatie. Zelfstandige parochie In 1903 namen de heren H. Bourgonje en W.J. Meulenkamp het initiatief om samen met de Zeereerwaarde Heer Bianchi een zelfstandige parochie te gaan vormen. Door de benoeming van de heer Bianchi kreeg de H. Martinusparochie weer een eigen pastoor en dat na 405 jaar. De officiële oprichtingsakte van de parochie is gedateerd op 16 juni 1903. Maar de parochie heeft ook een geschiedenis van voor die tijd, de belangrijkste gebeurtenissen zijn eruit gehaald en staan hier. De periode voor 1903 De oudste delen van de Grote of St. Maartenkerk in Epe zijn gebouwd tussen 1125 en 1150. In die tijd was het niet gebruikelijk om een stenen kerk te bouwen, er moet dus al een voorganger geweest zijn in een houten vorm van de parochiekerk. De kerk was toegewijd aan H. Martinus, de Franse bisschop van Tours. Bij deze kerk hoorden een aantal kapellen, vijf stuks, uit de omringende dorpen, te weten; Gaedsbergh (Hattem), Herghe (Heerde), Vorichten (Vorchten), Vasna of Fassen (Vaassen) en Unen (Oene). De inwoners waren verplicht om enkele bijeenkomsten bij te wonen en te helpen bij het bouwen van een kerk inclusief het onderhoud van zowel het kerkhof bij de kerk, als de kerk zelf. Bij het oprichten van nieuwe parochies wordt er door het kerkrecht geëist dat de parochies op tijd splitsen en zo de gemeenschap in goed evenwicht houden. Er wordt, in dit kerkrecht, wel gesproken over het blijven eren van de “oude” kerk, zij gaf immers de parochie de kans om uit te groeien tot een groot samenhangend geheel. In 1176 werden de bewoners van Gaedsbergh, Herghe en Vorichten van de bovengenoemde verplichtingen ontheven door Goedefridus, Bisschop van Utrecht. Hij deed dit door middel van een acte. Gaedsbergh en Herghe werden zelfstandige parochies en Vorichten komt onder de kerk van Herghe. Epe bleef de “moederkerk” voor Fassen en Unen. Op de torenspits van de voormalige Katholieke kerk, nu Grote Kerk, gemaakt staat nog steeds een z.g. “moederkruis”. Dat is een kruis met op de zijarmen twee kleine kruisen. Rond 1250 werden ook Fassen en Unen zelfstandig. In de middeleeuwen was Epe een bloeiende parochie, verschillende pastoors van Epe waren ook nog eens deken van de Veluwe, zoals onder andere Pastoor Johannes van Heukelum en Gerardus van Leesten. Pastoor Johannes ten Holten werd bijgestaan door één, waarschijnlijk zelfs door twee kapelaans. Verbouwingen De kerk werd meerdere malen verbouwd en ook, door de groei van populariteit, vergroot. In de vijftiende eeuw kreeg zij eerst de huidige vorm, de muren en gewelven werden met schilderingen versierd, in 1962 zijn delen van de eerste schilderingen tevoorschijn gekomen. In de zestiende eeuw vonden er veel veranderingen plaats. Ten gevolge van de reformatie ging de geloofseenheid verloren en de Unie van Utrecht nam de eerste stappen voor de bestrijding van de katholieke leer. In Epe is het tamelijk rustig gebleven, er vonden geen beeldenstormen plaats en

alles is eigenlijk begonnen met de komst van de eerste predikant Paulus Antoni in 1581. Het was in 1583 dat het verboden werd om in kerken de mis te lezen en het werd verplicht om de regels van de reformatie na te leven. De kerken werden leeggehaald en onteigend. In 1585 moest Antoni weer vertrekken en werd Alva de leider in onze streek. Dit was allemaal maar van korte duur, want in 1591 veranderde de situatie weer. De Spanjaarden werden door Prins Maurits weer verdreven en werd de ordonnantie uit 1583 in 1592 weer van kracht. In 1592 komt Ludolphus Pieck, als predikant naar Epe, hij verklaarde zich te houden aan het oude geloof maar diep van binnen weifelde hij tussen de nieuwe en oude godsdienst. In 1593 werd hij geschorst en het duurde tot 1598, hij kreeg de tijd om zich aan te passen, maar weigerde dit te doen, voor hij gestraft werd. Het gevolg: Katholiek Epe had geen pastoor en ook geen kerk meer. Het Katholicisme bleef ondanks alles bestaan op de Veluwe. Begin 17e eeuw ontkwam een priester aan zijn vervolging en vond heil bij kasteel Swanenburg in Vorchten. Vanaf dit moment werd Swanenburg een belangrijk katholiek middelpunt, een van de vertrekken werd ingericht tot kapel en de Katholieken kregen weer de kans om de mis bij te wonen. In juni 1638 kwam het er eindelijk van, er werd gevormd, in het kasteel werden relikwieën bewaard van de Lebuinuskerk van Deventer. Door de moeilijke bereikbaarheid gingen veel mensen over tot de Protestantse leer. In 1829, nadat het kasteel door een Protestant geërfd was, werd het kasteel gesloopt. Kasteel de Cannenburch werd de vervanger en een boerderij diende als een schuilkerk. Tijdens de Franse overheersing (1795-1813) kregen de Katholieken meer godsdienstvrijheid, de plakaten werden opgegeven en enkele kerken teruggegeven. Maar zoals de meeste kerken op de Veluwe bleef ook de kerk van Epe in het bezit van de Protestanten. Een eigen kerk Er werd een Katholieke gemeenschap in Vaassen gevestigd en Heerde en Epe hoorden daar ook bij. In 1805 wist de pastoor te bewerkstelligen dat de kerk verplaatst werd naar een kleine boerderij in Epe, schuin tegenover de huidige kerk. In Vaassen duurde het tot 1829 voordat ze een nieuwe kerk kreeg. Na een tijdje geraakte de boerderij ernstig in verval en probeerde men een eigen kerk te bouwen. Na veel getouwtrek kwam het er dan van in 1847, werd de aanbesteding gedaan van de "Waterstaatskerk". Op de plaats van de schuilkerk, het boerderijgebouw, werd in 1848 de eenvoudige bijkerk van Vaassen ingezegend en werd onder de H. Martinus gesteld. Eindelijk na 250 jaar hadden de Katholieken van Heerde en Epe weer een eigen kerk(je). De pastoor of kapelaan vervoerde zich door middel van een paard of een koets en dit beeld is gebleven tot 1903. Na vele onderhandelingen met Utrecht, verkreeg men eindelijk toestemming en werd kapelaan Bianchi benoemd tot pastoor van Epe en opvolger van Ludolphus Pieck, de laatste pastoor die op 10 mei 1598 tijdens de Reformatie was weggestuurd. [In de volgende OpWeg wordt deel 4b gepubliceerd, waarin het 'heden' uitgebreid aan bod komt]



Colofon:

Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe.

Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand.

Veel nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com