



# Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 4, april 2021

## Een Paasgroet

We leven in deze vastentijd naar Pasen toe. De verrijzenis van Jezus. Voordat het zover is hebben we eerst nog Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Witte Donderdag het feest van de eucharistie. Op die dag staat het belang van het samen vieren van de Eucharistie centraal. Dat is juist wat we nu zo missen: elkaar ontmoeten rond de eucharistieviering.

Goede Vrijdag: de dag dat we gedenken dat Jezus stierf aan het kruis. De dag dat we samen stilstaan willen staan bij de dood van Jezus aan het kruis.

en dan de Paasdagen: we vieren dat Jezus is verrezen van het Kruis.

De Paasdagen laten ons elk jaar weer zien dat er hoop is na donkere dagen. Het leven hield niet op na de kruisiging: Jezus steeg op ten Hemel.

We voelen ook in deze tijd het belang van samen vieren. Iets dat lang niet altijd lukt omdat we aan de lijve ondervinden dat we in deze coronatijd slechts in beperkte mate aanwezig kunnen zijn bij vieringen. Het kan niet altijd omdat we ons te kwetsbaar voelen en de coronatijd doet daar nog een schepje bovenop.

Wat een verdrietig gevoel is dat! Wat fijn dat we ons via tv of computer betrokken konden blijven voelen bij de kerk. Dat we viering mee konden blijven maken. Maar het is anders dan het elkaar ontmoeten rond de vieringen.

Daar komt nu gelukkig verandering in omdat al veel van onze oudere parochianen gevaccineerd zijn en zich daardoor vrijer kunnen bewegen. Wat een fijn gevoel moet dat zijn.

We weten nog niet wat dat betekent voor het opstarten van activiteiten in onze geloofsgemeenschap. We gaan daar wel over nadenken want de mogelijkheden tot elkaar ontmoeten, al dan niet tijdens een viering, zullen zich in de nabije toekomst zeker weer voor gaan doen.

Laten we tot die tijd naar elkaar om blijven zien, elkaar in ons hart vasthouden en ons verheugen op meer contactmomenten binnen onze geloofsgemeenschap.

We wensen u en ons een goede paastijd en hoop op meer ontmoetingen in de nabije toekomst.

Hartelijke groeten,

Annemieke Buiting namens de locatieraad en de pastoraatsgroep  
van de geloofsgemeenschap St. Martinus in Epe.

## Activiteitenrooster:

Vrijdag	02 april	15.00 u.	<b>Goede Vrijdag, Kruisweg, in Vaassen,</b> maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Vrijdag	02 april	19.00 u.	<b>Goed Vrijdagviering in Twello,</b> pastoor Hermens maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	03 april	19.00 u.	<b>Paaswake in Twello,</b> pastores Hermens en Litjes maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	04 april	09.00 u.	<b>Hoogfeest van Pasen, Eucharistieviering, in Vaassen</b> pastor Sebastian, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Maandag	05 april	10.00 u.	<b>2<sup>e</sup> Paasdag, Eucharistieviering, in Twello,</b> pastoor Hermens, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	10 april	18.30 u.	<b>Eucharistieviering, in Vaassen,</b> pastor Sebastian maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	17 april	18.30 u.	<b>Woco-viering, in Vaassen,</b> pastor Vroom maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	25 april	09.00 u.	<b>Eucharistieviering, in Twello,</b> pastoor Hermens maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	01 mei	18.30 u.	<b>Eucharistieviering, in Vaassen,</b> pastoor Hermens maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen



De intocht, het laatste avondmaal, de kruisiging en de opstanding in beeld en verhaal met liederen uit Jesus Christ Superstar.

OP WEG NAAR PASEN

PASEN KEERT ALLES OM

verteller: Mariska Litjes  
Muziek: Joko Trees o.l.v. Elni Vaassen

Vanaf 28 maart 15.00 uur online tot aan Pasen

[www.emmaus-apeldoorn.nl](http://www.emmaus-apeldoorn.nl) onlinevieringen  
[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) onze lieve vrouwekerk

## **Mededeling van het secretariaat over het vertrek van Pastor Sebastian.**

Pastor Sebastian gaat eind april voor ongeveer een jaar terug naar India. Daarna komt hij weer terug in onze parochie. Daar zijn we heel blij mee.

Daarom zullen we geen groot afscheid nemen van pastor Sebastian in het weekend van 11/12 april. Natuurlijk kunt u hem zelf een kaartje of mailtje sturen voor het allerbeste tijdens zijn verblijf in India. Wanneer hij over een jaar terugkomt, gaan we hem feestelijk inhalen.

Ook hopen we dan dat er meer mogelijk is v.w.b. de coronamaatregelen.

Het vertrek van pastor Sebastian zal wel consequenties hebben voor het rooster.

Vanaf het weekend van 17/18 april zal in Twello elke zondag de viering om 9.00 uur zijn, in Apeldoorn om 11.00 uur. En de zaterdagmiddagviering van 16.30 uur zal in Apeldoorn komen te vervallen. In de andere geloofsgemeenschappen zullen er minder frequent vieringen zijn in de weekenden. Zie verder het rooster in het parochieblad en op de website.

## **Overleden:**

Op 21 februari is overleden Nicolaas Maria Willard. Hij bereikte de leeftijd van 82 jaar. Hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Kamperweg in Epe.

## **De Johannespassion via internet op Goede Vrijdag.**



Via de link op [de website Zing als Vanzelf](#) kunt u zich aanmelden om de livestream te volgen van de Johannes Passion. Zie de beschrijving hieronder. Aan dit project werken professionele zangers en musici en 500 amateurzangers mee. Een uniek project. Ik wens u allen een mooie Paastijd toe.

Plony Epping

**De Johannes Passie is in 1724 geschreven door Johann Sebastian Bach en vertelt het lijdensverhaal van Jezus volgens het Bijbelboek Johannes. En hoewel de Johannes Passie al bijna 400 jaar geleden geschreven is, zijn de onderwerpen die bezongen worden ook nu herkenbaar. Het gaat over lijden, verloochening en verraad, maar vooral ook over hoop, liefde en leven, over passie en overgave!**

### **Concert in eigen huiskamer**

Bezoek je bijna jaarlijks een uitvoering van de Johannes Passie? Of ben je benieuwd naar deze unieke combi waarin professionele musici samen met de mensen thuis de Johannes Passie van Bach uitvoeren? Dat kan op vrijdag 2 april om 20.00 uur via een livestream. We bieden je hiermee een laagdrempelige manier om je het verhaal en de magische muziek van Bach te laten ervaren. Vanuit je huiskamer en in een ontspannen sfeer. Vanaf je bank; samen met alle andere kijkers wereldwijd! Wees er live bij

### **Unieke samenwerking**

De Online Johannes Passie wordt gezongen door een koor dat bestaat uit 500 amateurzangers, professionele zangers van het Nederlands Bach Consort, professionele instrumentalisten van Combattimento en Jeroen de Vaal als evangelist. Een unieke samenwerking, waarin zij worden verbonden door hun liefde en passie voor muziek. En zij brengen de Johannes Passie graag bij je thuis.

**Ook de Johannes Passie beleven?** Samen met al die mensen die wereldwijd houden van zingen én van de Johannes Passie van Bach? Meld je aan op de website ZING ALS VANZELF via de knop Johannes Passie en beleef deze unieke Passie online.

**Wanneer? Vrijdag 2 april van 20.00 tot 22.00 uur.**

LET OP: Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met alle informatie en de link om de uitvoering van de Johannes Passie live te zien. De livestream wordt gratis aangeboden, een donatie wordt gewaardeerd.

## **Strooiveld Begraafplaats Norelbos RK gedeelte**

Diverse parochianen hebben gevraagd naar een strooiplek op het RK gedeelte op de begraafplaats Norelbos. In overleg met de gemeente Epe is er nu definitief een plaats aangewezen die als strooiveld gebruikt mag worden. Het strooiveld ligt achter de houten bank op het RK gedeelte op de begraafplaats Norelbos en heeft een afmeting van 4 x 4 meter. De Rhododendron die daar nu staat blijft staan.

Op deze aangewezen plek zullen geen graven worden uitgegeven. De as-verstrooiing moet wel in overleg met de beheerder van de begraafplaats plaats vinden. Er zal een houten zuil geplaatst worden om hierop een herdenkingsplaatje te bevestigen. Zijn hierover nog vragen dan kunt u met Sjaak Thijssen contact opnemen.



## **“Oude buren – nieuwe medeparochianen” (deel 1)**

*(Door Willem Olierook, Apeldoorn)*

***Omdat de HH. Franciscus en Claraparochie en de Emmaüsparochie samen worden gevoegd tot één nieuwe parochie die de naam Sint-Franciscus heeft gekregen, leek het me een goed idee om eens nader kennis te gaan maken met deze “oude buren” die nu onze “nieuwe medeparochianen” gaan worden.***

### **De Franciscus en Claraparochie**

Waar en – belangrijker – over wie hebben we het eigenlijk als we kijken naar de HH. Franciscus en Claraparochie? Welke kerken zijn er beschikbaar voor de eredienst en welke mensen zetten zich voor deze parochie in?

Als ik u/je zou vragen om de plaatsen te noemen met de namen van de kerken, dan zou het zomaar kunnen zijn dat lang niet iedereen met het juiste antwoord op de proppen zou komen. Het staat elke OpWeg keurig vermeld bij “Kerkdiensten elders”: De H. Martinuskerk in Twello, de H. Martinuskerk in Vaassen en de H. Antonius Abt in Loenen.

Ik besloot met de laatste te beginnen en kreeg de naam door van Willem Klomp. Ik leg hem de bedoeling uit van mijn zoektocht naar informatie en (oude) verhalen.

Hij vertelt me via de telefoon dat er een parochiegids is, die hij me zal toesturen. Verder geeft hij me de namen en nummers van de gebroeders Ab en Martien Kobussen, die volgens Willem mij wel kunnen en willen helpen bij het in kaart brengen van het verleden van de parochie. Er wordt een afspraak gemaakt en in de tussentijd ga ik me verdiepen in de parochiegids ...

### **Een stukje geschiedenis**

In het jaar 1557 werd te Loenen een kapel gebouwd, welke werd bediend vanuit de kerk te Beekbergen. Tot die tijd kerkte men daar. De nieuwe kapel werd gebouwd op de plaats waar nu

de N.H.-kerk staat. De toren daarvan dateert nog uit 1557. Door de bouw van kasteel 'De Horst' breidt de bevolking van Loenen zich uit. Ook de bewoners van Silven komen naar de kapel in Loenen, welke is toegewijd aan de Heilige Franciscus. De naam van de eerste kapelaan is: Heer Derck.

### *Reformatie*

Na de reformatie gaat de kapel in Loenen over in handen van de hervormden. Later wordt bij de kapel een woning voor de predikant gebouwd. In 1660 wordt naast het kerkhof een school gebouwd, die door de kinderen van alle gezindten wordt bezocht. De koster van de kapel is tevens onderwijzer.

### *Kapel in Loenen*

In 1792 laat Olivier Hackfort zijn kasteel verbouwen en bouwt tevens in een van de bijgebouwen een R.K.-kapel. Vele Loenenaren die katholiek zijn gebleven kunnen nu hun godsdienstplichten weer vervullen. Deze situatie blijft zo tot ongeveer het midden van de 19e eeuw.

### *R.K.-kerk in Loenen*

Omstreeks die tijd wordt pastoor F.W. Fornier benoemd, die samen met de 'Commissie ter voorbereiding van de te bouwen kerk', voor grote problemen geplaatst wordt. Op 13 februari 1846 krijgt de commissie toestemming van Koning Willem II om met de bouw te beginnen. De Koning geeft een subsidie van Fl. 6.000.--, op voorwaarde dat de kerk door de WATERSTAAT gebouwd wordt. De totale kosten van de kerk komen op Fl. 13.332. --, terwijl de familie Hackfort een nieuwgebouwde pastorie schenkt, met de grond voor de kerk, tuin en kerkhof, echter op voorwaarden dat ze de twee eerste banken van de nieuwe kerk tot hun beschikking krijgen, en dat ze recht krijgen een eigen familiegrafkelder op het kerkhof te mogen bouwen.

### *De Horstbanken*

De Horstbanken staan nog steeds in de kerk. Op de deurtjes staan de wapens van de familie Hacfort en Wijnbergen. Tot 1941 zijn deze banken nooit verpacht.

### *1849 Kerkconsecratie*

Door allerlei moeilijkheden kon de kerk pas op zondag 8 september 1849 worden geconsacreerd. De inventaris van de kerk komt bijna geheel uit de kapel van kasteel 'de Horst' zoals misgewaden en altaar benodigdheden, het orgel, de doopvont en twee klokken voor de toren.

In 1864 wordt uit een legaat van freule Hackfort tot Ter Horst, het kosterhuis gebouwd achter de kerk.

Het altaar dat bij de bouw van de kerk is geplaatst, komt uit de schuurkerk van Eerbeek. In 1867 krijgt de kerk een nieuw altaar met opstand gemaakt door Leenarts en Houtermans uit Roermond. In 1927 blijkt dat de kerk te klein is geworden, en wordt dan vergroot met twee zijbeuken. In 1943 worden de klokken door de bezetter uit de toren gehaald om te worden omgesmolten tot wapentuig.

Na de bevrijding worden plannen gemaakt om nieuwe klokken aan te schaffen en op 21 december 1948 is het zover. Twee nieuwe klokken worden aangebracht. De grote klok krijgt de naam: Maria-Moeder Gods en de kleine: Heilige Johannes-Evangelist.

In de zestiger jaren is de oude pastorie afgebroken omdat deze niet meer voldeed aan de eisen van modern woongenot. Op het terrein nabij de kerk is een moderne bungalow gebouwd waarin de pastoor woont. Ook de oude kosterwoning is afgebroken.

### **Het nu**

Tot zover de informatie die ik uit de Parochiegids – overigens zonder jaartal – gehaald heb. Voor het heden heb ik met drie mannen afgesproken: Willem Klomp (71) en de broers Ab (77) en Martien Kobussen (79). Bij laatstgenoemde thuis in Loenen. Al ellebogentikkend – in de coronatijd

ontstaan zo ook nieuwe woorden – maak ik kennis met het drietal. Martien is een goede gastheer en schenkt straffe koffie met een lekker koekje erbij.

Een van de eerste onderwerpen die aan bod komen is dat de oecumene welig tiert in Loenen. Mede door het ontbreken van de fysieke aanwezigheid van pastores zijn katholieken en protestanten elkaar meer op gaan zoeken. Jaarlijks is er een aantal gezamenlijke vieringen (o.a. met Pasen en Pinksteren) en ook wordt gezamenlijk “HET KONTAKTBLAD” uitgegeven. Ab vermeldt trots dat zijn buurman op de bank, Willem Klomp dus, om en om met de dominee een overdenking schrijft, die in het blad wordt afgedrukt en graag gelezen wordt. Stilzwijgend maar met een grote glimlach neemt Willem het compliment in ontvangst.

Ik hoor dat er ook nog steeds een bijzondere band met Eerbeek is. Op de website van de HH. Franciscus en Clara-parochie staat Loenen-Eerbeek nog als één geloofsgemeenschap genoemd. Na de ronde kerksluitingen, waarbij ook de H. Geestkerk in het “papierdorp” aan de eredienst werd onttrokken hebben enkele fusies plaatsgevonden. Zo zijn de twee koren samengegaan in Con Spirito onder de bezielende leiding van de ook bij mij bekende Corné de Haan.

## Herinneringen

Martien weet nog goed dat in 1963 de kerk in Eerbeek werd gebouwd. De toenmalige pastoor, Peters, had veel gespaard en er werd met een bijdrage van fl. 100.000 een grote kerk opgetrokken. Met plaats voor vijfhonderd mensen té groot bleek al gauw. Het praten over vroeger maakt veel herinneringen los. We hebben het over de speciale “kindermis” die twee keer per week was en waarbij de jongens en de meisjes nog keurig gescheiden zaten. Dat gold trouwens ook voor het zwemmen, dat mocht ook niet gemengd. Het leren en overhoren van de catechismus staat ook alle drie nog helder voor de geest.

Er waren processies met “bruidjes” en vaandels. Er waren allerlei verenigingen voor jong en oud, mannen en vrouwen.

Een glimp van het rijke Roomse leven trekt aan ons voorbij ...

## Coronatijd

We ontkomen er natuurlijk niet aan om het te hebben over kerk en maatschappij in deze ongewisse tijd. Ondanks dat er veel niet meer kan of wel mag, maar met allerlei restricties, is het drietal er trots op dat de Mariakapel elke dag geopend is van 9 tot 19 uur. Veel mensen komen er een kaarsje opsteken of wat schrijven in het intentieboek. Juist in deze tijd een waardevolle mogelijkheid.

De verbouwing van deze kapel is bekostigd door de “Stichting Vrienden van Antonius Abt”. Deze stichting organiseerde allerlei activiteiten zoals de “pleinmarkt” (nu helaas niet meer vanwege gebrek aan vrijwilligers en opslagruimten) en de oud-ijzeractie, waarmee extra uitgaven kunnen worden gefinancierd. Geestelijk vader van deze stichting is Frans Hofman.

Het feit dat de vieringen via Kerk-TV kunnen worden bekeken is ook aan deze stichting te danken.

Nadat Willem mij heeft beloofd het verhaal over “voetbalpastoor van Leeuwen” naar me toe te sturen, neem ik afscheid van de mannen, die mij weer hebben doen inzien dat er door enthousiasme en samenwerking veel bereikt kan worden en dat het óók nog heel gezellig kan zijn.

### **Voetbalpastoor C. van Leeuwen**

*In 1958 werd C. van Leeuwen uit Arnhem pastoor in Loenen als opvolger van pastoor Peters, die al heel oud was. Pastoor van Leeuwen was een echte voetballiefhebber; als kapelaan was hij geestelijk adviseur van de R.K.-sportvereniging Quick' 20 in Oldenzaal, een heel gerenommeerde club. Wat was nu het geval. In Loenen was er op de zondagmiddag “Lof” (kerkdienst) om 15.30 uur. Precies onder de voetbalwedstrijd. Omdat de nieuwe pastoor de Loenense voetbalvereniging Loenermark aan het werk wilde zien, verplaatste hij het “Lof” naar 19.00 uur. Neutrale voetbalvereniging Loenermark had geen geestelijk adviseur, maar de nieuwe pastoor wilde de ploeg wel geestelijk steunen. Bij thuiswedstrijden was hij in ieder geval aanwezig en kwam ook wel in de kleedkamer om de jongens op te peppen of een praatje te maken na afloop.*

Toen Loenermark in 1962 het kampioenschap behaalde en promoveerde naar de derde klasse K.N.V.B., nodigde hij het team uit in de pastorie om het kampioenschap te vieren. Volgens de spelers die er toen bij waren kwamen ze niets te kort. Er werd niet op een consumptie meer of minder gekeken. Oud-spelers van protestantse huize hebben het daar nog vaak over.

Willem Klomp

## **Radio Maria komt met 'De Pater Podcast'**

**Radio Maria Nederland heeft een nieuw programma: 'De Pater Podcast'. Een wekelijkse podcastserie met Pater Elias CSJ.**

In het nieuwe programma gaat pater Elias CSJ, voormalig programmadirecteur van Radio Maria, de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. "Wie niet alleen een mening wil hebben, moet verder zoeken dan uiterlijke schijn. Wie wil begrijpen wat de mens is en wat de mens wil worden, moet dieper graven dan het nieuws dat ons wordt gepresenteerd. Wie gelooft, wil bovendien op alles een onvergankelijk licht laten schijnen, om te zien wat écht is. Dat gaan we proberen, met kritisch en open verstand", aldus pater Elias.

'De Pater Podcast' wordt uitgezonden op donderdag om 10:15 uur, 16:30 uur, 23:45 uur en 05:30 uur. En de uitzendingen zijn, zoals de naam al doet vermoeden, ook als podcast beschikbaar.



Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet (website en de RM-app). Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family of Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer dan 86 Radio Maria stations wereldwijd.

---

Colofon:

*Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden.*

*Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: [mart.epe@hetnet.nl](mailto:mart.epe@hetnet.nl) of naar postbus 137, 8160 AC Epe.*

*Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand.*

*Veel nieuws is ook te vinden op [www.franciscusenclara.com](http://www.franciscusenclara.com)*