



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 5, mei 2021

Beste mede-parochianen,

Het is op een uitbundig zonnige, maar toch enigszins saaie Koningsdag dat ik dit bericht schrijf. Wat kun je vertellen in een NIEUWSbrief als er formeel nog heel veel dingen niet kúnnen of niet mógen?

Maar: laten we het zonnig inzien: velen van ons hebben inmiddels één of twee vaccinaties gekregen, zodat we ons ietsjes veiliger kunnen voelen.

Heel langzaam wordt het openbare leven weer wat geopend, eerst de terrassen en de winkels. Later de restaurants en café's, de sportscholen, de sportverenigingen....

We gaan echt de goede kant op, al is het dan wel tergend langzaam!

De Denktankgroep, de Locatieraad en Pastoraatgroep steken wel (op dinsdag 11 mei a.s.) de 'wijze' ☺koppen bij elkaar om te kijken of wij voor onze H. Martinus geloofsgemeenschap ook weer iets kunnen organiseren.

Het wordt steeds belangrijker dat we zelf als parochianen met initiatieven komen, want de druk op het drastisch uitgedunde pastoresteam* en tegelijkertijd de vergroting van het werkgebied van de parochie met de Emmaüsparochie uit Apeldoorn erbij maken de situatie voor pastores én geloofsgemeenschappen op de verschillende locaties er niet gemakkelijker op!

Dat betekent dat er voor de overgebleven pastores: Hermens, Vroom en Dashorst samen met Mariska Litjes (voor kinderkatechese) een haast onmogelijke taak overblijft.

Reden dus dat wij ons moeten bezinnen op wat wij zelf kunnen en willen organiseren.

Wij denken op dit moment uiteraard aan kleinschalige bijeenkomsten als: (gebeds)vieringen door de werkgroep of incidenteel door een van de pastores, aan het gezamenlijk bekijken van de zondagsviering in eigen parochie of van de KRO/RKK; en misschien stelt u het op prijs om samen (wat vaker) het getijdengebed te bidden. Of misschien vindt u het fijn om samen met anderen de rozenkrans te bidden? En ook het Sociaal Kafhé zou weer voorzichtig de deuren kunnen openen... Ik noem nu maar zo wat voorbeelden.

Misschien hebt u ook een idee waarop we als geloofsgemeenschap elkaar kunnen blijven ontmoeten? Dan horen wij dat graag van u!

Wensen wij elkaar in ieder geval Gods zegen toe, zegen op onze geloofsgemeenschap, op onze parochie, op een toekomst waarin weer meer inspirerende ontmoetingen mogelijk zijn.

Hartelijke groet,

Plony Epping

*(De berichten over het reilen en zeilen van het pastoresteam hebt u vast al vernomen via de Clara: het recente emeritaat van pastor Kantoci en het – gelukkig tijdelijke – vertrek van pastor Sebastian).

ACTIVITEITENROOSTER

R.K. EPE- VAASSEN

Zaterdag	01 mei	18.30 u.	Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Hermens maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	09 mei	10.00 u.	Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Donderdag	13 mei	09.00 u.	Hemelvaartsdag, Eucharistieviering, in Twello, pastoor Hermens en diaken Dashorst maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	16 mei	09.00 u.	Eucharistieviering, in Twello, pastoor Hermens, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	22 mei	19.00 u.	Hoogfeest van Pinksteren, Eucharistieviering, in Twello, pastoor Hermens, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	23 mei	09.00 u.	Hoogfeest van Pinksteren, Eucharistieviering, in Twello, pastoor Hermens, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	23 mei	10.00 u.	Hoogfeest van Pinksteren, Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom, maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	29 mei	18.30 u.	Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Hermens maximaal 30 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen

Overleden:

Op 2 april is overleden **IJnstke Pronk Muntjewerff**. Zij bereikte de leeftijd van 72 jaar en woonde samen met haar echtgenoot in Vorchten.

Op 3 april is overleden **Maria Louisa Geertruida Dominica Verwiel- Schreurs**. Ze mocht 92 jaar worden en woonde aan de Eperweg in Heerde.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Het ministerie van justitie en veiligheid schrijft het volgende over kerk en corona:

Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis ?

U mag naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis als u een vaste zitplaats heeft. Bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u 1,5 meter afstand houden tot mensen die niet uw huisgenoten zijn.

Corona en vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

Mensen die samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging zijn uitgezonderd van de maatregelen voor samenkomsten. Dit betekent dat er geen regels zijn voor het maximaal aantal personen in een kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis. Ook is er geen verbod op zingen.

Wel is er regelmatig overleg met de verschillende koepels van geloofsgemeenschappen in Nederland. Zij maken afspraken over maatregelen in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze vrijwillige afspraken staan in het communiqué 'Behoedzaam vieren van geloof'.

Adviezen voor religieuze of levensbeschouwelijke samenkomsten

De aangesloten organisaties bij het communiqué 'Behoedzaam vieren van geloof' geven adviezen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze adviezen zijn:

- Beperk het aantal personen bij samenkomsten (in kerken, moskeeën, synagogen en andere gebedshuizen) zoveel mogelijk tot maximaal 30 personen. Betrokkenen bij de dienst, zoals een priester of imam tellen niet mee.
- Organiseer de diensten zoveel mogelijk digitaal.
- Doe niet aan samenzang en draag een mondkapje.
- Valt u onder een risicogroep? Dan krijgt u het advies extra voorzichtig te zijn.



Onlangs hoorde ik het een en ander over **Ubuntu**; het is de moeite van het delen waard !

Ubuntu, uitgesproken als oe-BOEN-toe, is een **ethische** of **humanistische filosofie** uit **het zuidelijke deel van Afrika** die draait om toewijding in het geven en nemen, delen in groepen, stamleden en als meer vrede tussen stammen onderling. Het woord komt voor in de **Bantoetalen** van Zuidelijk Afrika en wordt gezien als een traditioneel Afrikaans concept. Vrij vertaald betekent het *Ik ben omdat wij zijn* of *Menselijkheid tegenover anderen*. Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is *Het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt*.

Een prachtig verhaal over Ubuntu is het volgende:

Een antropoloog liet een spel zien aan de kinderen van een Afrikaanse stam ...

Hij plaatste een mand met heerlijk fruit bij een boomstam en zei tegen hen: Het eerste kind dat bij de boom komt, krijgt de mand.

Toen hij het startsignaal gaf, was hij verrast dat ze samen liepen, elkaars hand vasthoudend tot ze bij de boom kwamen en de vruchten deelden!

Toen hij hen vroeg waarom ze dat deden terwijl jullie allemaal de mand voor je zelf konden krijgen!

Antwoordden ze met verbazing: Ubuntu.

'Dat wil zeggen: hoe kan één van ons gelukkig zijn terwijl de rest zich ellendig voelt?'

Ubuntu in hun beschaving betekent: **ik ben wat wij zijn**.

Die stam kent het geheim van geluk dat verloren is gegaan in alle samenlevingen die hen overstijgen en die zichzelf beschouwen als beschaafde samenlevingen !!

(bron: Rogier van Luijk)



Colofon:

Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe.

Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand.

Veel nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com