



# Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 6, juni 2021.

## Uit de denktank

Tijdens de vergadering van de denktank d.d. 11 mei is o.a. het volgende besproken.

Doordat er minder pastores beschikbaar zijn zal er vooralsnog geen eucharistieviering meer plaats kunnen vinden in Epe.

Het plan is om in Epe de gebedsvieringen, het sociaal Kafhé en de Avonden met Zin in september weer op te starten, vanwege de Corona-maatregelen eventueel in aangepaste vorm.

Er zal geprobeerd worden de ziekenzalving samen met Vaassen te gaan organiseren.

Er zal een nieuwe geluidsinstallatie worden aangeschaft.

## Activiteitenrooster Epe-Vaassen

Zaterdag	29 mei	18.30 u.	<b>Eucharistieviering, in Vaassen</b> , pastoor Hermens maximaal 50 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	06 juni	09.00 u.	<b>Eucharistieviering, in Twello</b> , pastoor Hermens, maximaal 50 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zaterdag	12 juni	18.30 u.	<b>Woco-viering, in Vaassen</b> , pastor Vroom, maximaal 50 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	20 juni	09.00 u.	<b>Eucharistieviering, in Twello</b> , pastoor Hermens, maximaal 50 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	27 juni	09.00 u.	<b>Eucharistieviering, in Twello</b> , pastoor Hermens, maximaal 50 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen
Zondag	04 juli	09.00 u.	<b>Eucharistieviering, in Twello</b> , pastores Hermens en Dashorst, maximaal 50 personen, vooraf aanmelding + mondkapje verplicht Ook via internet te volgen

## Overleden

Op 8 mei is onverwacht overleden Diederik Smit. Na een geslaagde operatie, waarbij enkele omleidingen werden gelegd, leek het in eerste instantie goed te gaan. Hij mocht van de ic af en zijn vrouw Trees was optimistisch nadat ze hem had bezocht en gesproken. Des te groter was de klap toen het bericht kwam dat Diederik plots was overleden.

Diederik was een zeer betrokken parochiaan. Hij ging voor in gebedsdiensten en hielp bij rouwverwerking. Hij had daarvoor zelfs cursussen gevolgd. Het vertrouwen in het instituut kerk was wel wat weggezakt. "Kerk, zei hij, dat zijn wij samen, wij vormen samen de geloofsgemeenschap. En daar gaf hij mede vorm aan. Wij zijn hem veel dank verschuldigd

Op 14 mei is overleden Antonius Hendrik Willemsen in de leeftijd van 72 jaar. Hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Emmalaan in Heerde.

Dat zij mogen rusten in vrede.

## Ga dan op weg

Ga dan op weg  
naar een toekomst van vreugde en vrede.  
zoek reisgenoten om samen de weg te betreden.  
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.  
Liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg  
om je eigen geluk uit te delen.  
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.  
Geen hongersnood: Wij delen samen ons brood.  
Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg,  
deel je dromen, je hoop, je verhalen.  
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.  
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen  
liefde en warmte uitstralen.

*Jacqueline Roelofs-van der Linden*



## Vanuit en voor Mobaye

Project weeskinderen en scholing

Dankzij de gulle gevers en donaties heb ik € 6,000,- over kunnen maken naar de projecten weeskinderen en scholing. Ook de niet aflatende inzet van de missiewerkgroep heeft hier een heel mooi steentje aan bijgedragen.

Hieronder een bedankje van Olaf die zal zorgen dat het geld op de juiste wijze besteed wordt en aan deze goede projecten ten goede komt.

“Via deze weg willen wij jullie hel erg bedanken voor de bijdrage. Dit geld komt bijzonder goed van pas, want om een school goed te laten functioneren alleen met de bijdrage van de ouders is praktisch onmogelijk, ook al streven wij hier wel naar voor de toekomst.

Het geld zal ten goede komen aan de weeskinderen en aan onze twee bestaande scholen hier in Mobaye, te weten de school Antoine Marie Maanicus (basisschool) en het college Lava (technische school)

Nogmaals heel veel dank,  
Olaf”

Het doet mij bijzonder goed dat al dit goede werk toch doorgang kan vinden.

Veel dank hiervoor

Richardo van Ham-van Breen

Hoera, de winkels mogen weer open dus bij een bezoekje aan de Kookwinkel van Plony en Martin Epping aan de Hoofdstraat 64 vindt u weer een doos met kaarten zodat u ook daar uw aankoop weer kunt doen.

Of bel een van de volgende telefoonnummers en wij bespreken met u hoe u kaarten kunt bestellen: Annie Jong 0578-613500 of Trees Smit 0578-614588.

De kaarten verkopen wij nog steeds voor € 1,- per stuk. Mocht u liever gewoon veilig thuis blijven, met een gift op **rekeningnummer NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. de paters van de H.Geest o.v.v. Missie Mobaye** wordt de missie in Mobaye, weer geholpen.

## Franciscus en Claradag 2021

Op 11 mei was ik 's ochtends in Apeldoorn bij een overleg waar gesproken werd over de invulling van de Franciscus en Clara dag op zondag 3 oktober 2021.

Het was de eerste keer dat ik bij een overleg was in Apeldoorn. Een bijzondere ervaring. Ik ken de mensen van de Franciscus en Clara parochie wel maar die uit Apeldoorn niet. Ik had een adres toen ik er naartoe reed maar had geen idee hoe dit gebouw er uit zou zien.

Bij het overleg waren vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen van de Franciscus en Clara parochie en van de Emmaüsparochie in Apeldoorn. Vanuit de Franciscus en Clara parochie hadden we de afgelopen jaren op de 1<sup>e</sup> zondag van oktober al een gezamenlijke dag. Nu is de Emmaüsparochie uit Apeldoorn daar ook bij betrokken omdat beide parochies meer samen gaan werken.

We hebben afgesproken dat er op 3 oktober 2021 zowel in Twello als in Apeldoorn vieringen zijn met daarna koffiedrinken. Er worden op die dag niet meer activiteiten georganiseerd omdat we in het kader van corona niet in kunnen schatten wat mogelijk is. Daarnaast heeft elke geloofsgemeenschap er behoefte aan om in eigen kring weer op te starten. Dat vraagt ook aandacht,

Over de tijdstippen en adressen van de vieringen van 3 oktober komt nog meer informatie.

Het plan is om met Hemelvaart 2022 een grote gezamenlijke viering te organiseren vanuit de Franciscus en Clara parochie en de Emmausparochie. Dit moet nog uitgewerkt worden maar noteer de datum vast: 26 mei 2022.

Via onze nieuwsbrief hebben we allerlei informatie gekregen over andere geloofsgemeenschappen maar vaak weten we niet waar de kerken of ontmoetingsruimtes van geloofsgemeenschappen staan.

Tijdens de vergadering herkenden we allemaal.

Het voorstel is dat je tijdens de zomermaanden al eens op zoek gaat naar een kerk of ontmoetingsruimte van geloofsgemeenschappen. Om al eens te zien hoe groot het werkgebied is maar ook om eens te zien om welke plaatsen/plekken het gaat.

Zo zou je op een dag die je zelf uitkiest, met de auto of met de fiets naar bv. Apeldoorn of Loenen kunnen gaan om eens te kijken waar de kerk staat. Dat zou je voor alle kerken en ontmoetingsplaatsen kunnen doen op een moment dat het jou uitkomt. Alleen of samen met andere parochianen.

Dit plan, met in elk geval adressen, wordt op dit moment uitgewerkt en je leest er meer over in de volgende nieuwsbrief.

Allereerst hoop ik dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Annemieke Buiting

Colofon:

*Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden.*

*Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: [mart.epe@hetnet.nl](mailto:mart.epe@hetnet.nl) of naar postbus 137, 8160 AC Epe.*

*Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand.*

*Veel nieuws is ook te vinden op [www.franciscusenclara.com](http://www.franciscusenclara.com)*