



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 7, juli 2019.

Verzoek van de locatieraad van de H. Martinus in Twello:

Het is u vast al eens opgevallen als u in Twello naar de kerk gaat: er staan daar bij aanvang van de viering altijd mensen om u te verwelkomen, boekjes te overhandigen en eventueel wegwijs te maken in een kerk waarin je soms slechts sporadisch komt en je dus niet helemaal thuis voelt. De Twellose geloofsgemeenschap St Martinus is daarmee al begonnen in 2012, toen geloofsgemeenschappen werden samengevoegd en kerken werden gesloten. Nu vraagt men voor deze begroetingsgroep nieuwe mensen, die eens per maand iets eerder in Twello aanwezig willen zijn om deze geringe maar wel belangrijke taak op zich te nemen. Bent u geïnteresseerd? (U wordt uiteraard van tevoren wegwijs gemaakt in de kerk.) Neemt u dan contact op met Anca Ellenbroek (acellenbroek@gmail.com) of Trees Hendriks (martienhendriks@hetnet.nl). Van harte aanbevolen!

Hartelijke groet,
Plony Epping – namens de locatieraad H.Martinus Epe-Heerde

Het eiland van geluk

De gelukszoeker bereikte de kust. Vroeg in de ochtend ging hij het duin op. In het licht van de opgaande zon verscheen er een roodgouden eiland op het oppervlak van de zee. Terwijl de zon hoger klom werd het eiland langzaam goudgeel en goudwit. Terwijl de zon onderging werd het weer goudrood en verdween uit zicht toen de zon was verdwenen. De gelukszoeker dacht: "Als het geluk ergens te vinden is, dan op dat wonderlijke eiland van goud dat daar schittert in het water." De volgende dag voer hij in de richting van het eiland. Hoe ver hij ook ging, hij slaagde er niet in het eiland te bereiken. De gelukszoeker keerde terug. Hij weet nu dat je het eiland van geluk niet bereiken kunt. Maar je kunt er wel naar kijken. Sindsdien beklimt de gelukszoeker elke dag het duin en voelt zich dan toch even gelukkig.

Stephan de Jong

Rooster van vieringen:

Zondag	30 juni	10.00 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastor Hofstede
Zaterdag	06 juli	18.30 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastores Sebastian en Das
Dinsdag	09 juli	18.30 u.	Eucharistieviering in Epe , pastor Sebastian
Vrijdag	12 juli	08.30 u.	Slotviering St. Bernardusschool , pastor Vroom In de Grote of St. Maartenskerk Epe
Zondag	14 juli	10.00 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastor Hofstede
Zaterdag	20 juli	18.30 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastor Kantoci
Zondag	21 juli	10.00 u.	Gebedsviering , in Epe, werkgroep
Zondag	28 juli	10.00 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastor Kantoci
Dinsdag	30 juli	19.45 u.	Zomerkafé
Zaterdag	03 aug.	18.30 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastoor Hermens
Zondag	11 aug.	10.00 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastor Hofstede
Dinsdag	13 aug.	18.30 u.	Eucharistieviering in Epe , pastoor Hermens
Zaterdag	17 aug.	18.30 u.	Wocoviering in Vaassen, werkgroep
Zondag	18 aug.	10.00 u.	Gebedsviering , in Epe, werkgroep
Zondag	25 aug.	10.00 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastor Hofstede
Zaterdag	31 aug.	18.30 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastores Hermens en Dasl
Dinsdag	03 sept.	19.45 u.	Sociaal Kafé, Startavond nieuwe seizoen
Zondag	08 sept.	10.00 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastor Hofstede

Overleden

Op 1 juni is overleden in de leeftijd van 61 jaar Hendrikus Schuck. Hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Kamperweg in Heerde.

Sociaal Kafé

Dinsdag 18 juni 2019 vond de laatste Sociaal Kafé-avond voor de vakantie plaats; CABARET-avond.

Samen met de nonnetjes Martha en Tina hebben we een fantastische cabaretavond gehad! De nonnen zelf, Astrid en Rina, begonnen de avond in volledig habijt met een serieus lied op de melodie van Ave Maria.

Toen kwam Piet v.d. Hulst met een voordracht over een vrouw die haar gezicht en lijf steeds verder liet 'verbouwen'. Alles voor haar man gedaan. Maar het eind van het liedje is dat de man overleed...en er dus niet meer van kon genieten. Moraal: dames luister, laat je niet verlakken. Laat de boel maar rustig zakken. Koester buik en onderkinnen, want de schoonheid zit van binnen!

Vervolgens kwamen de zusters terug met een iets 'luchtiger' outfit en dito nummer.

Waarna ik – Annie Jong – een voordrachtje mocht geven over mijn steun en toeverlaat: mijn rollator, die ik niet zou kunnen en willen missen. Hij/zij verdient én kreeg een bloemetje.;-)

Astrid en Rina brachten vervolgens een lied over aftakeling (we worden immers allemaal steeds ouder) en een kritisch lied over de zondagsrust en het boodschappen doen op zondag. Ook lieten ze de aanwezigen eraan geloven: we moesten opstaan, gymmen, handjes omhoog, handjes omlaag... we deden dapper mee!

Marlies van Boxtel vertelde het verhaal over het varken, dat zich schaamde over zijn blote lijf. Hij was niet in de rij blijven staan toen o.l. heer de dieren aan hun veren- of bontkleedje hielp en kwam pas terug toen alle verf, haren e.d. helemaal op waren.

Gelukkig heeft OLH toen een mooi krulstaartje gemaakt, waar sindsdien alle varkentjes trots op zijn!



En Piet had nog een verhaal over het milieu: de ouderen wordt wel verweten dat zij niet goed zorgden voor het milieu, waardoor er nu allerlei vervuiling is. Nee: wij ouderen hadden dat 'groene gedoe' nog niet. Wij dronken water uit de kraan in plaats van kleine plastic weggoiflesjes die we na 15 slokjes weer weggooiden. Wij liepen naar de

buurtwinkel, de bakker, de slager enz. en ploften niet met onze ... in de auto. Maar nee: wij hadden dat groene gedoe nog niet!

Ook Gijs de Jong deed een duit in het zakje: hij vertelde het scheppingsverhaal op ludieke wijze. Toen Adam zag dat alle dieren een partner kregen, voelde hij zich wat alleen en vroeg God om een vrouw. Die kreeg hij en hij was blij met zijn Eva. Al was het een rib uit zijn lijf! We kennen het verhaal natuurlijk allemaal, hoe Eva dacht: 'an apple a day keeps the doctor away' en: 'aan een boom zo vol geladen mist men 1,2 appels niet'... Moraal van het verhaal: 'eet geen appel maar een peer!!'

De nonnen sloten de avond af en wensten iedereen een fijne vakantie.

De opbrengst van het koffie-geld en van de drankjes was deze avond voor de missie in Mobaye. Er werd gul extra gegeven, de opbrengst van de avond was € 70,- Namens de missie-werkgroep bedankt mensen!

Ook Rina en Astrid nogmaals bedankt voor jullie enorme inzet. Daar zijn vast uren werk in gaan zitten!

Hartelijke groet,
Annie Jong

Extra Kafhé-avond op 30 juli a.s.!

Officieel vond op 19 juni de laatste – goedbezochte – Cabaret/Kafhé-avond van dit seizoen plaats.

Maar: dat betekent dat wij elkaar bijna twee maanden niet meer zouden zien. En dat is best lang, want niet iedereen gaat immers met vakantie in de zomerperiode.

Vandaar dat we op 30 juli een **extra Kafhé-avond** hebben ingelast: normale tijd (19.45 uur) en normale plaats (Van der Hulststraat 1). Dus: U bent van harte welkom op **30 juli**.

Martinusdag

Op zondag 10 november zal weer onze jaarlijkse Martinusdag worden gehouden.

Een werkgroep is inmiddels gestart om weer op passende en gezellige wijze invulling te geven aan deze jaarlijks terugkerende feestdag, die wordt gehouden om de beschermheilige van de voormalige parochie Epe-Heerde te gedenken en ons door hem en elkaar te laten inspireren.

De dag draagt als thema "Grenzeloos delen" en zal starten om 10.00 uur en rond 14.00 uur eindigen.

Er wordt ook weer een lunch georganiseerd.

Goed om deze datum alvast in uw agenda te noteren.



“Kijken met andere ogen” organiseert excursie naar Hasselt.

Hasselt in Overijssel is een eeuwenoud bedevaartsoord . De werkgroep “kijken met andere ogen” nodigt u uit dit stadje eens met andere ogen te bekijken. Dit doen we onder leiding van Rien Stege, die veel te vertellen weet over deze plaats.Hij neemt ons mee op een wandeling door 25 eeuwen geschiedenis. Soms voetje voor voetje, soms met grote stappen, zoals hij zelf zegt. We bezoeken de tuinen van de Heilige Stede en bezichtigen de Stefanuskerk. Daar luisteren we naar orgelspel. Om half vijf ronden we de excursie af en praten na onder het genot van een kopje koffie in een plaatselijke horecagelegenheid.

Gaat u mee? We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de R.S.G. aan de Albert Schweitzerlaan in Epe. Zo mogelijk gaan we carpoolen. Wilt u bij opgave vermelden of u passagiers mee kunt nemen?

De kosten zijn € 5 per persoon, de consumpties komen voor eigen rekening.

U kunt u aanmelden vóór 1 september bij Nely Zevenbergen, via nely-zevenbergen@kpnmail.nl. of telefoonnummer 0578- 620098.

Er is plaats voor maximaal 20 personen.

De volgende nieuwsbrief

In verband met de vakantieperiode verschijnt de volgende nieuwsbrief begin september.

Colofon: Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.

Veel nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com