



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 7, juli/augustus 2020.

Door de wereld gaan.



Ik zou willen oefenen om zonder bezit, zonder kennis vooraf,
Als gast en vreemdeling door de wereld te gaan.

Ga een middag reizen
Door de stad of de streek waar jij thuishoort,
Zonder te weten waar naartoe gaat,
Met niets mee dan een beetje water
en het vertrouwen
dat jou getoond zal worden wat je moet doen.

Wees ontvankelijk voor de tekens die tot je komen,
de richtingwijzer die zegt: 'daarheen',
het mooie paadje dat jou vraagt er doorheen te lopen,
de vijver die je uitnodigt even te rusten,
het dier dat om aandacht vraagt,
een mens die je groet.

Merk op hoe welkom je bent.
Wat heb jij hier te brengen?

Je aanwezigheid,
Je belangstelling,
een groet
en vrede.

Dat is alles.

Willem Marie Speelman

Van de locatieraad.

In Epe kunnen we op korte termijn nog niet vieren. Er moet goed uitgezocht worden wat mogelijk is in deze corona-omstandigheden.

De leeftijd van bezoekers die de vieringen in de Van der Hulstschool bezoeken maakt dat we heel voorzichtig moet zijn. We moeten ook denken aan onze eigen vrijwilligers. Ook de pastores moeten ontdekken wat mogelijk is tijdens vieringen, hebben we van pastoor Hermens begrepen. We zullen in de volgende Nieuwsbrief hopelijk meer duidelijkheid kunnen geven.

De afgelopen maanden hebben we met een groep mensen geprobeerd verschillende mensen van de Eper geloofsgemeenschap te bellen om te horen hoe het hen gaat. We hoorden tijdens die gesprekken dat mensen het een lastige periode vonden. Dat ze contacten met familie, vrienden en mensen uit de gemeenschap misten. Als er behoefte was aan contact, is geprobeerd dat te realiseren. We hopen dat de onderlinge bezoeken weer opgepakt kunnen worden. Dat is voor velen een belangrijke basis.

We wensen u een zomer, waarin contacten die u gemist hebt, weer hersteld kunnen worden.

Namens de locatieraad en pastoraatsgroepen,

Annemieke Buiting

Van het pastoraal team.



Algemene richtlijnen voor het opstarten van de publieke vieringen

Drie maanden zijn de kerken op slot geweest, was er geen open publieke viering met de feestdagen, tijdens het weekend en door de week. Langzaam gaan de kerken weer open, maar heel voorzichtig. Deze maand zal in Loenen online de eucharistieviering te beleven zijn. En we zijn de geloofsgemeenschap in Loenen dankbaar dat we hier online toch verbonden mochten zijn met de parochianen van de Emmaus en de Franciscus en Clara. Als pastoresteam zijn we blij dat we weer met mensen in de kerk samen kunnen vieren.

In Juli zal de kerk weer open zijn voor maximaal 100 mensen.

Protocol

Alle maatregelen gaan uit van de 1 ½ meter regel. Hygiëne, handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven, dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Wanneer u de kerk binnenkomt zal u een plaats worden aangewezen door een van de gastheren.

I.v.m. de 1 ½ meter-regel is er maar voor een beperkt aantal mensen plek in de kerk. Dat betekent voor de kerken in onze Emmaüs-parochie en de Franciscus en Clara parochie per viering: 100 mensen in Apeldoorn, 100 in Vaassen, 88 in Twello en 50 in Loenen.

Juli

Vanaf juli zijn in onze parochies weer open publieke weekendvieringen, maar in een viering kunnen maar een beperkt aantal worden toegelaten. In Apeldoorn kwamen in het weekend tussen de 300 en 400 mensen. In Twello tussen de 150 en de 200. U begrijpt het probleem; niet iedereen kan gelijk naar de zelfde viering. Voor de viering zal gereserveerd moeten worden. Reserveren kan online, wanneer u daarvoor geen mogelijkheden heeft kunt u het parochie secretariaat bellen tijdens de openingsuren. Voor telefoonnummers zie onderaan dit artikel. Via de website en de online viering bij kerk-TV Loenen hoort u hier meer over. Op dit moment kunt u nog niet reserveren voor de vieringen in juli. Wanneer wel hoort u nog.

In Augustus zullen in Apeldoorn in het weekend 3 vieringen zijn, in Twello 2 vieringen en in Loenen en Vaassen zal er dan elk weekend één viering zijn. Het weekendrooster is nu tot 6 september geroosterd. Dit rooster komt op de website en zal verschijnen in de 'Clara' en in 'Op Weg'.

Zingen

Bij de vieringen zal geen koor aanwezig zijn, wel een organist en één cantor.

Tijdens de viering kan er door de mensen in de kerk niet worden meegezongen. Door te zingen blijkt dat de afstand waarop je mensen kunt besmetten beduidend groter is.

Koffie drinken

Na de viering zal er geen koffie worden gedronken.

Toiletten

In verband met hygiëne zullen toiletten gesloten zijn.

Kinderen

In de Emmaüsparochie zullen kinderwoorddiensten vanaf 5 juli opgestart worden.

In de Franciscus en Clara parochie zal na de zomer gekeken worden hoe er voor kinderen binnen de regels weer een programma gemaakt kan worden.

Veiligheid

We starten langzaam op. Ook wij hebben dit nog nooit zo meegemaakt en proberen uw kerk zo veilig mogelijk te houden met de intentie dat wij zo verantwoordelijk mogelijk samen kunnen vieren.

Het coronavirus geeft veel beperkingen in hoe we in de samenleving met elkaar omgaan, dat geldt ook voor samen kerk zijn. Er valt veel te regelen. We vragen uw begrip, ook als het wat anders loopt dan we hadden gedacht. Reserveren om naar de kerk te gaan, de handen desinfecteren aan het begin van de viering en later, wanneer u de communie wil gaan ontvangen, nog een keer. Naar een plaats worden gewezen, niet mee kunnen zingen, geen koffie na de viering, de wc op slot, priesters met beschermingskappen, het blijven merkwaardige regels wanneer je een gastvrije kerk wil zijn. Maar we doen dit uit veiligheid voor u, uw dierbaren en voor ons zelf. Zodat we samen verantwoordelijk kerk kunnen zijn en elkaar weer mogen ontmoeten. Ook al is het met afstand.

Dank u wel.

pastoor Hans Hermens

pastoraal team

Rooster van vieringen:

Zondag	05 juli	10.00 u.	Gebedsviering , in Vaassen, pastor Vroom, maximaal 100 personen, aanmelding verplicht
Zaterdag	11 juli	18.30 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastoor Hermens en diaken Dashorst, maximaal 100 personen, aanmelding verplicht
Zondag	19 juli	10.00 u.	Gebedsviering , in Vaassen, pastor Kantoci maximaal 100 personen, aanmelding verplicht
Zaterdag	25 juli	18.30 u.	Gebedsviering , in Vaassen, pastor Vroom maximaal 100 personen, aanmelding verplicht
Zondag	02 aug.	10.00 u.	Gebedsviering in Vaassen, pastor Kantoci, maximaal 100 personen, aanmelding verplicht
Zaterdag	08 aug.	18.30 u.	Gebedsviering , in Vaassen, pastor Kantoci maximaal 100 personen, aanmelding verplicht
Zaterdag	15 aug.	18.30 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastoor Hermens maximaal 100 personen, aanmelding verplicht
Zaterdag	22 aug.	18.30 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastoor Hermens maximaal 100 personen, aanmelding verplicht
Zondag	30 aug.	10.00 u.	Gebedsviering , in Vaassen, pastor Vroom, maximaal 100 personen, aanmelding verplicht
Zaterdag	05 sept.	18.30 u.	Gebedsviering , in Vaassen, pastor Kantoci maximaal 100 personen, aanmelding verplicht
Dinsdag	08 sept.	19.30 u.	Denktank

Telefonisch aanmelden is mogelijk via de volgende telefoonnummers:

centraal secretariaat 0571- 274445

H. Martinus Twello 0571- 272220

H. Antonius Abt Loenen 0313- 653767

H. Martinus Vaassen 0578- 575817 of 0578- 572352

Voor de meeste recente gegevens omtrent de vieringen verwijzen we u naar de website van de Franciscus en Clara-parochie: www.franciscusenclara.com

Zodra er meer bekend is over de situatie in Epe, laten we u dat weten.

Tenslotte wijzen we u op het protocol '**Kerkelijk leven op anderhalve meter**' zoals toegevoegd was aan de vorige nieuwsbrief.

Overleden:

Op 1 juni 2020 is overleden in de leeftijd van 89 jaar Maria Hermine Theresia Wilhelmina Rijk-Streur. Zij woonde aan de Zwartelandstraat in Epe.

Op 2 juni 2020 is overleden in de leeftijd van 90 jaar Johannes Henricus Braber. Hij woonde aan de St. Antonieweg in Epe.

Op 16 juni 2020 is overleden Frans Gerard Herman Anton Niers. Hij bereikte de leeftijd van 81 jaar. Samen met zijn echtgenote woonde hij aan de Koekenbergweg in Epe. Zijn uitvaart was op 20 juni in de Martinuskerk in Vaassen. Aansluitend is zijn lichaam ter aarde besteld op de begraafplaats Norelbos in Epe.

Dat zij mogen rusten in vrede.

De Kern.

Leren weggaan om te blijven
Leren leven van de lucht
Geven zonder iets te krijgen
Altijd zoeken naar geluk
Wat teveel is achterlaten
En weer teruggaan naar de bron
Altijd vragen blijven stellen
Tot je niet meer weet waarom

Alles zien vergaan
En toch geloven in wat blijft

Verloren lopen in verlangen
Ook al raak je alles kwijt
Open staan voor wat je bang maakt
Open staan voor wat zich sluit
In de spiegel blijven kijken
En jezelf niet ontwijken
Afstand nemen wakker blijven
In een doorgedraaide tijd

Alles zien vergaan
En geloven in wat blijft

Want je kunt jezelf soms verliezen
In een wereld die verandert
Maar je vindt jezelf weer terug
In de ogen van een ander
Dus de schoonheid van wat vreemd is
Niet verwerpen maar omarmen

En alles zien vergaan
Alles zien vergaan
Alles zien vergaan
En toch geloven in wat blijft

Het onverklaarbare verklaren
Lichter worden met de jaren
Tot er niets meer overblijft
Dan de kern van wat we zijn.

Stef Bos

Volgende nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief is vanwege de vakantie bestemd voor de maanden juli en augustus.
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus/begin september. U kunt kopij inleveren tot 20 augustus. Veel nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com
