



H. Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 7, juli-augustus 2021

In deze nieuwsbrief:

Wat heeft Corona met ons gedaan ?	pag. 1
Activiteitenrooster Epe-Vaassen	pag. 2
Overleden	pag. 3
Vormselviering	pag. 4
Brief aan pastoresteam en parochiebestuur	pag. 4

Wat heeft Corona met ons gedaan ?

Nu de coronamaatregelen steeds meer versoepeld worden en de besmettingen steeds meer teruglopen komt er een moment van bezinning: wat heeft de corona met ons gedaan ?

Wat hebben we meegemaakt, wat zijn onze ervaringen, wie missen we als gevolg van de corona, wat hebben we misschien zelfs wel geleerd van deze crisis ?

Je hoort veel mensen zeggen: het was eigenlijk wel 'lekker rustig', we moesten niets, maar we mochten soms. 'Het thuiswerken heeft ons veel voordeel opgeleverd; we konden flexibeler werken, het gezin kreeg meer aandacht. We reisden veel minder, wat het milieu weer ten goede kwam.

Maar ook: 'Het was wel een eenzame tijd, het was een moeilijke strijd tegen corona, we moesten afscheid nemen van een dierbare zonder die nog te mogen zien, plotseling vielen beide ouders weg....., we konden onze kinderen en kleinkinderen nauwelijks zien en aanraken, we hebben veel geleden'.

In die zin kunnen we zeggen dat er voordelen waren én nadelen. En we zijn ons erg bewust geworden van ons gezin, onze familie, ons werk, onze buurt. We hebben weer geleerd 'voor elkaar' te zorgen, oog te hebben voor de noden van onze naasten, ons te realiseren dat we sociale wezens zijn en niet zonder elkaar kunnen !

De vraag is of we weer terug gaan naar 'het oude normaal' ? Als het aan mij ligt niet, want we hebben van de crisis geleerd ! We kunnen het beter dan het 'oude normaal', dus niet terug, maar vooruit naar een nieuw normaal, een nieuw perspectief, een nieuwe kijk op gezondheid, een nieuwe blik richting de toekomst, een nieuwe manier van omgaan met elkaar, omgaan met de natuur, omgaan met verantwoordelijkheden. En het liefst alles corona-proof !

Wij wensen alle lezers een heerlijke en onbezorgde zomer, een nieuw elan, een nieuwe kijk op de samenleving met nieuwe energie en met vernieuwde aandacht voor elkaar.

Maar.....wel heel voorzichtig !!

ACTIVITEITENROOSTER

R.K. EPE- VAASSEN

Zaterdag	03 juli	18.30 u.	Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Hermens, maximaal 100 personen, U dient zich vooraf aan te melden Ook via internet te volgen
Zondag	04 juli	09.00 u.	Eucharistieviering, in Twello, pastores Hermens en Dashorst, maximaal 90 personen, U dient zich vooraf aan te melden Ook via internet te volgen
Zondag	11 juli	09.00 u.	Eucharistieviering, in Twello, Mgr. Woorts, maximaal 90 personen, U dient zich vooraf aan te melden Ook via internet te volgen
Zondag	18 juli	09.00 u.	Eucharistieviering, in Twello, Pastores Hermens en Dashorst , maximaal 90 personen, U dient zich vooraf aan te melden Ook via internet te volgen
Zondag	25 juli	09.00 u.	Eucharistieviering, in Twello, pastores Hermens en Dashorst, maximaal 90 personen, U dient zich vooraf aan te melden Ook via internet te volgen
Zondag	01 aug.	09.00 u.	Eucharistieviering, in Twello, pastoor Hermens, maximaal 90 personen, U dient zich vooraf aan te melden Ook via internet te volgen
Zaterdag	14 aug.	18.30 u.	Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Hermens, maximaal 100 personen, U dient zich vooraf aan te melden. Ook via internet te volgen
Zondag	22 aug.	09.00 u.	Eucharistieviering, in Twello, pastoor Hermens, maximaal 90 personen, U dient zich vooraf aan te melden Ook via internet te volgen
Zondag	29 aug.	09.00 u.	Eucharistieviering, in Twello, pastoor Hermens, maximaal 90 personen, U dient zich vooraf aan te melden Ook via internet te volgen
Zondag	29 aug.	10.00 u.	Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom, maximaal 100 personen, U dient zich vooraf aan te melden. Ook via internet te volgen
Zondag	05 sept.	09.00 u.	Eucharistieviering, in Twello, Mgr. Hoogenboom, maximaal 90 personen, U dient zich vooraf aan te melden Ook via internet te volgen

De richtlijnen voor het kerkbezoek zijn aangepast. Mondkapjes zijn niet langer verplicht en het maximum aantal gelovigen dat de vieringen mag bijwonen is verhoogd, in Vaassen tot 100 en in Twello tot 90.

Overleden:

Op 27 mei is overleden, na een geduldig gedragen ziekbed, **Johan Henry Niers**. Hij bereikte de leeftijd van 84 jaar en woonde aan de Quickbornlaan in Epe.

Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op 2 juni in de Grote of Sint Maartenskerk in Epe. Aansluitend is zijn lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats Norelbos in Epe.

De klokken van onze voormalige H. Martinuskerk, die voor deze gelegenheid uit hun langdurige slaap gewekt waren, hebben hem uitgeleide gedaan op zijn weg naar Norelbos.

Op 31 mei is overleden **Josina Maria Sisternans- Bolmers**. Zij werd 82 jaar en woonde samen met haar echtgenoot in de Loper in Epe.

Op 31 mei is in Apeldoorn overleden **Johannes Antonius Relou** in de leeftijd van 90 jaar. Hij woonde samen met zijn echtgenote in de Willem Tellstraat in Epe. Zijn crematie heeft plaatsgevonden in crematorium Heidehof in Ugchelen op zaterdag 5 juni.

Dat zij mogen rusten in vrede.



Beste mensen,

Langs deze weg willen wij u allen hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven en belangstelling die wij mochten ontvangen bij het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Diederik Smit

Epe, juni 2021

Trees

Sabine en John

Skylar, Kira en Logan

Tjerk en Petra

Tiago en Meike

Maarten

Vormselviering 2021

Op 5 juni is de vormselviering geweest van de Franciscus en Claraparochie. Gevormd werden de jongeren die in 2020 eigenlijk al gevormd zouden worden. Door de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan. Ook nu was het een besloten bijeenkomst.

Vanuit de geloofsgemeenschap Epe- Heerde werden 2 jongeren gevormd: Anouk Heere en Michael Berghorst. We hopen dat zij ondanks de onderbrekingen in de voorbereiding, terug kunnen kijken op een mooie voorbereiding op het Vormsel en een inspirerende Vormselviering.

Vanuit de geloofsgemeenschap Epe hebben zij een kaart met felicitaties ontvangen en bij deze nogmaals de felicitaties voor Anouk, Michael en hun ouders.

Alle goeds voor de toekomst gewenst.

Namens de geloofsgemeenschap Epe- Heerde, Annemieke Buiting

De locatieraad heeft namens onze geloofsgemeenschap een 'brandbrief' gestuurd naar het pastorale team:

Enkele passages daaruit:

Noodkreet uit Epe

Onlangs ontvingen wij uw bericht waarin u meedeelde dat het – gezien de bezetting van het pastoresteam en met name (het hopelijk tijdelijke) vertrek van pastor Sebastian – niet meer mogelijk is om maandelijks in Epe de Eucharistie te vieren.

.....

Het is dus wel heel 'oneerlijk verdeeld' als ook alle doordeweekse vieringen in de beide Eucharistische centra worden gehouden. Juist deze vieringen doordeweeks zouden een mogelijkheid zijn om in de overige geloofsgemeenschappen te vieren.

Wij verzoeken u dan ook dringend om te overwegen om de doordeweekse vieringen ook in de andere locaties te plannen en wat minder in Apeldoorn en Twello. Op die manier krijg je toch een beetje 'gedeelde smart is halve smart'.

Nogmaals: wij hebben begrip voor de werkdruk, maar we denken dat met een iets andere verdeling van de locaties waar Eucharistievieringen worden gehouden er nauwelijks of geen extra druk op de pasto(o)r(es) hoeft te ontstaan.

In afwachting van uw reactie,

Hartelijke groet,

Pastoraatgroep en locatieraad H. Martinus Epe-Heerde

Antwoord:

Jullie noodkreet is besproken in het pastoraal team en parochiebestuur. In september spreken wij hier nog verder over in het pastoraal team. Helaas zal ik wel moeten zeggen dat de werkdruk zeker niet minder wordt en dit zijn consequenties heeft. Na de zomer (september, oktober) maken we een afspraak om de consequenties van ons pastoraal beleid te bespreken en in hoeverre we tegemoet kunnen komen aan jullie vragen.

Met hartelijke groet,

pastoor Hans Hermens

Colofon:

Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden.

Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand.

U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.

Veel nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com.