



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 8, september 2020.

In deze nieuwsbrief:

Van de locatieraad	pag. 1-2
Rooster van activiteiten	pag. 2
Sociaal Kafhé	pag. 3
Overleden	pag. 4
Brief Annie Jong	pag. 5
Bedevaart en Amnesty	pag. 6-7
Gebeden rond corona	pag. 8

Van de locatieraad

Van de locatieraad, pastoraatgroep en denktankgroep

GOED NIEUWS! We gaan weer langzaam start met kerkelijke activiteiten in Epe! Het covid-virus speelt ons nog steeds behoorlijk parten, maar we hebben toch besloten dat we – zij het uiteraard voorzichtig! – weer een begin gaan maken. Want hoewel we de afgelopen maanden veelvuldig telefonisch contact hadden met veel mensen missen we toch het directe contact, de ontmoeting, met u, met elkaar én met God.

Zoals gezegd beginnen we voorzichtig op dinsdag 1 september a.s. met een 'koffie-Kafhé'. De eerste keer gewoon een uurtje gezellig samen aan de koffie en thee. Zie voor meer informatie de uitnodiging verderop in deze nieuwsbrief.

In overleg met het pastoresteam is het de bedoeling om op dinsdag 13 oktober voor het eerst weer een Eucharistieviering in Epe te houden. We zijn druk bezig om te kijken naar een andere indeling van de zaal, waardoor er zo'n 35 mensen op veilige 1,5 m afstand aanwezig kunnen zijn.

En wellicht kunnen tegen het einde van 2020 of begin volgend jaar ook weer gebedsvieringen worden gehouden en kunnen er weer Avonden met Zin worden georganiseerd. Alleen de Martinusdag zullen we dit jaar niet organiseren. Wellicht is daar volgend jaar weer ruimte voor.

Maar eerst kijken we na de eerste Kafhé-avond(en) en de eerste Eucharistieviering of veilig samenkomen in Epe ook écht veilig is.

Dat betekent dat u zich voor elke activiteit moet aanmelden en zijn er desinfectie-instructies en instructies voor het binnenkomen en verlaten van het gebouw. In de nieuwsbrief vindt u hiervoor steeds de juiste informatie.

En uiteraard gaan we ervan uit dat u thuis blijft als u onverhoopt (corona-achtige) verkoudheids- of griep klachten hebt als hoesten en niezen of koorts, zodat we elkaar niet besmetten! Maar dat spreekt uiteraard vanzelf, we horen immers (bijna) allemaal tot de wat kwetsbare groepen 😊!

Wij hopen u allen weer zeer spoedig te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Plony Epping

Voorzitter Locatieraad

**Dear God,
could we please
uninstall 2020 and
re-install it...??
It has a virus!**

ACTIVITEITENROOSTER R.K. EPE- VAASSEN EN RAAD VAN KERKEN EPE:

Zondag	30 aug.	10.00 u.	Gebedsviering , in Vaassen, pastor Vroom, maximaal 100 personen, aanmelding verplicht
Dinsdag	01 sept	19.45 u.	Sociaal Kafhé (zie artikel)
Zaterdag	05 sept.	18.30 u.	Gebedsviering , in Vaassen, pastor Kantoci maximaal 100 personen, aanmelding verplicht
Dinsdag	08 sept.		(nog) geen eucharistieviering
Zaterdag en	12 sept	19.00 u.	Eucharistieviering in Twello, pastoraal team Afscheid pastor Kantoci Maximaal 80 personen, aanmelding verplicht
Zondag	13 sept.	10.00 u.	Eucharistieviering in Twello, pastoraal team Afscheid pastor Kantoci Maximaal 80 personen, aanmelding verplicht
Dinsdag	15 sept	19.45 u.	Sociaal Kafhé
Zaterdag	19 sept.	18.30 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastor Vroom, Timeless
Zondag	27 sept.	10.00 u.	Woco-viering , in Vaassen, diaken Dashorst
Zondag	04 okt.	10.00 u.	Eucharistieviering in Twello, pastoraal team Franciscus en Claradag Maximaal 80 personen, aanmelding verplicht
Dinsdag	06 okt	19.30.u.	Denktank
Dinsdag	06 okt	19.45 u.	Sociaal Kafhé



SOCIAAL KAFHÉ

September wordt nu onze proefmaand.

Beste mensen,

We zijn ons in deze tijd zeer bewust geworden van het feit dat we leven in een periode waar veiligheid voorop staat. Gelukkig mogen we weer kerkvieringen bezoeken en ook het sociaal kafhe gaat zijn deur(tje) openen.

Na een rondvraag blijkt er veel behoefte te zijn aan ontmoeting.

We hebben het volgende bedacht om op een veilige manier hier aan tegemoet te komen.

Het sociaal kafhe opent zijn deur dinsdagavond 1 september en 15 september voor een koffie/thee uurtje, van 19.45 uur tot 20.45 uur. Vooraf aanmelden is gewenst.

Bij binnenkomst is er een registratie en checkgesprek.

Stoelen staan op de voorgeschreven afstand van anderhalve meter en moeten daar blijven staan.

We zetten in diverse ruimten de ramen op een kier zodat we er fris en fruitig bij zitten.

Verder wordt u voorzien van koffie/thee zodat er zo weinig mogelijk wordt gelopen.

Desinfectiedoekjes/handgel is aanwezig. Beperk a.u.b. uw toiletgebruik.

Met anderhalve meter afstand " nabij zijn ", dat is de uitdaging die we aangaan op dinsdag 1 september.

Voor wat lekkers bij de koffie wordt gezorgd, we hebben er zin in!

Fijn elkaar weer te zien en vooral te spreken!

Aanmelding op de avond zelf mag, maar liever vooraf via de kookwinkel bij Plony Epping, Hoofdstraat 64, telefoon 611722 of 611907.

Zijn er aangekondigde wijzigingen van de overheid dan gaat bovenstaande activiteit niet door.



Overleden:

De redactie ontving het bericht dat op 12 juli is overleden **Martha Maria van Berkum**. Zij bereikte de leeftijd van 95 jaar. Zij was een zeer betrokken parochiane die woonde in de Eper Veste. In november 2017 is zij i.v.m. haar afnemende gezondheid verhuisd naar een verpleeghuis in Kampen. Velen zullen zich haar nog herinneren, reden om haar overlijden toch nog te melden. Martha was jarenlang onderwijzeres aan de St. Bernardusschool. En een gedreven leerkracht. Op de woensdagmiddagen gaf ze jarenlang extra handwerklessen aan de meisjes. Ze was heel precies en consciëntieus. Talloze leerlingen hebben veel van haar geleerd.

Op 13 juli is **Antonius Nijman** overleden in de leeftijd van 85 jaar. Hij woonde aan de Weemeweg in Epe.

Op 14 juli is in de leeftijd van 84 jaar, na een geduldig gedragen ziekbed, overleden **Petronella Anna Theresia van der Sloot- van der Hoeven**. Nel was een trouwe en enthousiaste parochiane die tijdens haar leven tal van vrijwilligersfuncties in onze toenmalige parochie heeft vervuld. Onder andere was zij jarenlang lid van ons Martinuskoor. Wij hebben afscheid van haar genomen op 21 juli in de Martinuskerk in Vaassen. Aansluitend is haar lichaam onder grote belangstelling te ruste gelegd op de begraafplaats Norelbos.

Op 20 augustus is overleden in de leeftijd van 71 jaar **Jan Lamme**. Hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Laarstraat in Emst.

Dat zij mogen rusten in vrede.....



POST goed voor U

Beste mensen,

De Missie van Ben van Breen werkt nog steeds hard om veel, vooral kinderen, te kunnen helpen. Wij doen al jaren ons best om hen te steunen, maar door het Coronavirus hebben we nog niet veel kunnen doen. Helpt u ons ?

Als iedereen die deze nieuwsbrief leest nu eens in ieder geval één kaartje stuurt naar een oudere die al zo lang alleen zit. Naar iemand die ziek is of verdriet heeft. Of gewoon naar een jarige en nu eens geen berichtje via de I-pad of computer, maar een echt kaartje !
Dan hebben we misschien aan het eind van het jaar toch weer een mooi bedrag bij elkaar !

U kunt de kaarten nog steeds kopen bij:

Trees Smit, Beekweide 32, telefoon 0578-614588

of bij

Plony Epping in de kookwinkel aan de Hoofdstraat in het dorp, of bij

Annie Jong, Midachten 34, telefoon 0578-613500.

Wij zien naar u uit !! Vast hartelijk bedankt.

Annie Jong.

P.S. Wat Annie nog niet weet is dat in de laatste vergadering van de Martinus-denktank is besloten om zowel de jarige ouderen als ook de nabestaanden van een overledene namens de ST. Martinus geloofsgemeenschap een kaartje van de missie-werkgroep te sturen.

Ook dat is een manier om het contact met elkaar te onderhouden, juist nu het in deze coronatijd zo hard nodig is !

De redactie.



Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 18 oktober 2020 zal in Overdinkel voor de 108de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Toekomst.

Helaas kan, door de coronacrisis, de processie dit jaar geen doorgang vinden zoals andere jaren. De bedevaart zal daarom in een andere vorm plaatsvinden en wel in de vorm van een Plechtige Eucharistieviering in de kerk. Vanwege de corona maatregelen kunnen hier maximaal 50 pelgrims in de kerk aanwezig zijn. Vanaf half september kunt u zich hiervoor opgeven door te bellen naar het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, tel: 053-5381304.

Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden.

Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn wordt deze Eucharistieviering live uitgezonden. Meer informatie hierover volgt nog en zal zo spoedig mogelijk te vinden zijn op de website van parochie Maria Vlucht: <https://www.mariavlucht.nl/> Dit geldt ook voor de vieringen van het Triduüm.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en "Gerardus bedevaart Overdinkel".

Ook kunt u op 18 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. "Kaars" en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. Het doel is dit jaar een ziekenhuis in Gambia. Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder vermelding van "Gambia" of u kunt een envelop in de brievenbus doen onder vermelding van "Gambia".

Verder is de kerk na de Eucharistieviering, op zondag 18 oktober, geopend voor stil gebed waarbij de regels van het RIVM nageleefd dienen te worden.

Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf half september contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens online of bij ons in de kerk.

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl



Amnesty schrijfacties in september

Ook al is voorzichtigheid geboden in deze onzekere coronatijd, we blijven doen wat we altijd doen: regeringen en bedrijven die mensenrechten schenden in de gaten houden en aanspreken. Want helaas stoppen mensenrechtenschendingen niet.

Omdat de kerkdiensten die plaatsvinden beperkte mogelijkheden hebben, zullen de schrijfkarten niet in alle kerken uitgedeeld kunnen worden. Maar de kaarten liggen ook voor u klaar in de bibliotheken van Epe en Vaassen en in de Wereldwinkel in Epe. In de Wereldwinkel en bibliotheken kunt u ze ondertekenen en achterlaten, wij zorgen er dan voor dat ze verstuurd worden. Het kost u dan ook geen postzegel.

We hopen dat we mogen rekenen op jullie steun. Pas goed op uzelf en op elkaar. Samen zijn we sterker!

In september hebben we de volgende twee schrijfacties:

De eerste schrijfkarte gaat naar **China: Laat Ding Jiayi vrij!**

De Chinese activist Ding Jiayi nam in december vorig jaar deel aan een informele bijeenkomst van activisten en mensenrechten-advocaten over de mensenrechtensituatie in China. De autoriteiten pakten veel van de aanwezigen op, onder wie Ding Jiayi. Hij mocht een half jaar lang geen contact hebben met zijn advocaat of familie. Ding Jiayi was mensenrechtenadvocaat en lid van de New Citizens Movement, een los netwerk van activisten die 10 jaar geleden probeerden corruptie bij de overheid aan de kaak te stellen. De Chinese autoriteiten voeren sinds 5 jaar een klopjacht op kritische advocaten, academici, journalisten en activisten. De overheid klaagt hen aan voor vaag omschreven misdrijven tegen de staatsveiligheid om hen de mond te snoeren.



De tweede schrijfkarte gaat naar **Afghanistan: Bescherming mensenrechtenverdedigers**

In september 2019 werd de bekende Afghaanse mensenrechten-verdediger en journalist Abdul Samad Amiri ontvoerd en vermoord. Hij werkte voor een onafhankelijke Afghaanse mensenrechten-commissie. Afgelopen juni kwamen ook al twee medewerkers van de commissie om het leven door een autobom. Met het oplopende geweld in Afghanistan wordt de situatie voor mensenrechtenverdedigers steeds gevaarlijker. En ze krijgen geen bescherming van de autoriteiten. Mensenrechtenverdedigers in Afghanistan kaarten ernstige mensenrechtenschendingen aan, waaronder discriminatie en geweld tegen vrouwen en minderheden. Ook in zeer conservatieve delen van Afghanistan trotseren ze lokale religieuze leiders en durven ze op te komen voor de mensenrechten. Maar hiervoor betalen ze vaak een hoge prijs. Ze worden bestempeld als 'westerse spionnen' en 'anti-religieus'.



**AMNESTY
INTERNATIONAL**



**Het is beter een kaars te ontsteken,
dan de duisternis te vervloeken**

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Over grenzen heen (gebed in verband met corona)

God,

we zijn onzeker en bezorgd
Dingen lopen uit de hand
Angst verspreidt zich sneller dan het virus
Mijn buurman wordt een bedreiging
Grenzen zijn gesloten
Mensen raken geïsoleerd



God, we begrijpen de maatregelen en pogingen om de veiligheid te garanderen
God, toch zijn we onzeker en bezorgd
U kwam naar de aarde om te genezen, waar angst en wantrouwen zich verspreiden
U kwam naar de aarde om te troosten, waar hopeloosheid en eenzaamheid wordt gevoeld
U kwam naar de aarde tussen de verschoppelingen en gemarginaliseerden

We bidden u:

Geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien, en nooit op te geven
Geef ons de energie om hoop te verspreiden waar angst de wereld verduistert
Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen die zich eenzaam en uitgesloten voelen
God, we weten dat we als kerken verbonden zijn door uw Geest
Zelfs over grenzen heen

Ds. Sören Lenz, Conferentie van Europese Kerken

Dialogoog met God

Ik zie en hoor wat er ons overkomt. Ik word bang en ongerust. En kwaad. Ik kan het niet geloven.

'God, mijn God, hoe vaak heb ik het al beleden:

'Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde..'

Maar nu weet ik het niet meer.

Toen u hemel en aarde schiep, zag u dat het 'goed' was,
en toen u de mens schiep, zag u zelfs dat het 'heel goed' was.

Goed? Heel goed?

Wie kan dit goed noemen wat ons overkomt? Mensen die pijn hebben, dichtbij ons.

Ik denk ook aan de mensen in de vluchtelingenkampen.

Waarom doet u daar niets aan? Waarom laat u dit gebeuren?

God, als u bestaat, als u alles gemaakt hebt, en als u zo goed bent als wij altijd zeggen,
dan kan u dit toch niet laten bestaan?'

Het blijft stil aan de andere kant. God geeft geen antwoord. Misschien heeft Hij ook wel geen antwoord.

Ik word er stil van.

En dan zie ik de beelden van de lijdende mensen die mij aankijken met één grote vraag:

'Waarom doe jij hier niets aan? waarom laat jij dit zomaar gebeuren?'

En ik begin te begrijpen dat God misschien niet het antwoord is op onze vragen, maar zelf de vraag.

Ik word er opnieuw stil van en zoek vergeefs naar een antwoord,
tot ik, diep in mij, een zachte stem hoor:

***'Ik ben er voor jou;
wil jij er ook zijn voor Mij en voor mijn mensen?'***