



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 08, september 2018

Uitnodiging installatie pastoor Hermens

Per 1 september 2018 is pastoor H. Hermens door kardinaal Willem Eijk, aartsbisschop van Utrecht, benoemd tot pastoor voor de Emmaüsparochie en HH. Franciscus en Clara parochie.

Op **zondag 2 september 2018 om 10.00 uur** zal de installatie van pastoor Hermens plaatsvinden tijdens een eucharistieviering in de H. Martinuskerk te Twello. Voorganger vicaris drs. J.G.M. Pauw.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid voor kennismaking en ontmoeting in het naastgelegen parochiecentrum te Twello, Kerklaan 18.

Op **zondag 9 september 2018 om 10.00 uur** is de presentatie van pastoor Hermens in de OL Vrouwekerk te Apeldoorn.

Namens de besturen van de Emmaüsparochie en HH. Franciscus en Clara parochie

Berry van den Hout, vice-voorzitter
Stationsstraat 13,
7341 NL Apeldoorn
e-mail: emmaus@rkapeldoorn.nl
tel. 055 5266504

Maarten Heere, vice-voorzitter
Kerklaan 18,
7391 AN Twello
e-mail: secretariaat@franciscusenclara.com
tel. 0571 274445

Overzicht vieringen en activiteiten:

Zondag	02 sept.	10.00 u.	Eucharistie in Twello , installatie pastoor Hermens
Dinsdag	04 sept.	19.45 u.	Sociaal Kafhé
Zaterdag	08 sept.	18.30 u.	Eucharistieviering , in Vaassen, pastoor Hermens
Dinsdag	11 sept.	18.30 u.	Eucharistieviering, in Epe , pastoor Sebastian
Zondag	16 sept.	10.00 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastoor Vroom
Dinsdag	18 sept.	19.45 u.	Sociaal Kafhé
Zaterdag	22 sept.	18.30 u.	Woco-viering , in Vaassen, werkgroep Vaassen
Zondag	23 sept.	10.00 u.	Gebedsviering , in Epe, werkgroep
Zondag	23 sept.	10.15 u.	Catechesebijeenkomst , Licht op ons pad, in de Bernardusschool, kinderen 6-13 jaar
Zondag	30 sept.	10.00 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastoor Kantoci
Dinsdag	02 okt.	19.45 u.	Sociaal Kafhé

Bericht vanuit de locatieraad:

Schoolvieringen van de Bernardus-school.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is er 4 x per jaar een schoolviering voor alle kinderen van de Bernardusschool: de startviering in september, met Kerst, met Pasen en aan het slot van het schooljaar. Voorheen waren die altijd in ons eigen kerkgebouw. Maar sinds de sluiting van de kerk verleent de Grote Kerk van harte gastvrijheid aan de school (en daarmee dus ook een beetje aan ons als geloofsgemeenschap!).

Op vrijdag 6 juli j.l. was er dus de slotviering. De kerk was helemaal vol. Met de kinderen uiteraard, maar er zijn ook steeds meer ouders en opa's en oma's bij! Aan de hand van het thema David en Goliath hebben de kinderen in alle klassen gesproken over 'wie of wat is jouw Goliath', m.a.w. waar ben jij bang voor. En: wat zou je kunnen gebruiken als 'steen' zoals David alleen maar een simpele steen, zelfvertrouwen en vertrouwen op God nodig had om Goliath te verslaan. Twee leerkrachten vertelden wat er in alle klassen op die vraag was geantwoord. Uit elke groep mocht een kind een voorbede lezen en uiteraard waren er ook een paar mooie liedjes. De kinderen zongen goed mee. En er waren ook weer zo'n 50 ouders en grootouders bij (als het niet meer was).

Aan het einde van de viering werd Marjolijne Meuleman in het zonnetje gezet. Zij is al jarenlang (samen met pastoor Vroom) de drijvende kracht achter deze schoolvieringen. Maar nu haar dochter Charlotte de Bernardus-school verlaat en naar de middelbare school gaat is voor Marjolijne de tijd aangebroken om deze activiteit te stoppen.

Zowel van de school als van de locatie kreeg zij een cadeautje aangeboden. De kerkelijke link in beide cadeautjes werd gevormd door 'brood en wijn' (brood in de vorm van een mix die nog gebakken moet worden en een hapjesplank van de zorghoutvesterij van landgoed Welna en de wijn lag op een houten schaal met noten en allerlei lekkers).

Wij zijn wel heel blij dat Marjolijne blijft meewerken aan de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie en ook bij het project voor kinderen 'Licht op je pad' blijft zij (samen met Aseel Jasrawi en Maarten Heere) actief.

Marjolijne: hierbij nogmaals hartelijk dank voor al je werk!
En - ontzettend fijn - er is ook iemand gevonden die deze taak van Marjolijne overneemt. Wij wensen Birgitte Fiks heel veel plezier en succes toe in het volgende schooljaar.

Bent u nieuwsgierig geworden? Op vrijdag 7 september a.s. is de startviering om 8.30 uur in de Grote of Sint Maartenskerk. Het duurt een half uurtje en – zoals al eerder gemeld – er zijn ook nog wel een paar plekje's in de kerk over voor ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden uit onze geloofsgemeenschap. De overige schoolvieringen voor dit jaar zijn de Kerstviering op donderdag 20 december, de Paasviering op donderdag 18 april 2019 en de slotviering van het schooljaar op 12 juli 2019, steeds om 8.30 uur in de Grote Kerk.

Overleden

Op 2 juli overleed in de leeftijd van 92 jaar mevrouw Gezina Maria Theresia Saat-Smits, die de laatste tijd van haar leven in de buurt van haar dochter in Epe heeft gewoond.

Op 5 juli is overleden in de leeftijd van 63 jaar Alberta Laurensia Diender- Zwolle. Zij woonde samen met haar echtgenoot aan de Scheperskamp in Heerde.

Op 26 juli is overleden in de leeftijd van 66 jaar Amelia Christina Esman-Gersen. Zij woonde samen met haar echtgenoot aan de Klimtuin.

Op 28 juli is overleden in de leeftijd van 90 jaar Aleida Wilhelmina Gerritsen-Breden. Zij woonde sinds augustus 2017 in De Klaarbeek. Haar uitvaart was op 2 augustus in de H. Martinuskerk in Vaassen. Aansluitend is haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats Wanenk in Vaassen.

Op 2 augustus is overleden in de leeftijd van 83 jaar Gerritdina Martina Maria Nijman-Hagen. Zij woonde samen met haar echtgenoot aan de Weemeweg in Epe.

Op 19 augustus is overleden Johannes Hubertus Gerardus Tijchon in de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Duisterestraat in Heerde.

Catechese bijeenkomsten Licht op ons pad 2018-2019

Op zondag 23 september start weer een nieuwe catechesegroep voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. In zes bijeenkomsten gaan we samen op ontdekkingstocht kras kras door het Oude en het Nieuwe Testament. We knopen nieuwe verhalen vast aan verhalen die de kinderen al kennen. We lezen over Abraham, David, de engel Gabriël, over de ontmoeting van Jezus met een melaatse (en over hoe Franciscus zijn voorbeeld volgde), over Pasen en de Heilige Geest. Elke bijeenkomst kent een vaste volgorde. We lezen het verhaal en zoeken naar de rode draad met andere verhalen. We dekken dan samen de tafel, bidden het Onze Vader en eten en drinken samen. Vervolgens gaan we met het thema aan de slag. Dat kan zijn in spelvorm, toneelvorm of door het maken van een kijkdoos, een mobiel, een rozenkrans of een ander knutselwerk. Samen ontdekken, samen delen, samen spelen.



De bijeenkomsten worden gehouden op zondagochtend, van 10.15u tot 11.30u in de St. Bernardusschool aan de Willem Tellstraat. We gebruiken het werkboek 'Licht op ons pad' als leidraad. De kinderen krijgen dit werkboek mee naar huis. De kosten voor dit kleurrijke werkboek bedragen €12,50. Er zijn verder geen kosten aan de bijeenkomsten verbonden.

Ouders of grootouders die graag eens een bijeenkomst bij willen wonen, zijn altijd van harte welkom.

Wilt u uw kind (of kleinkind) opgeven voor de catechese of heeft u vragen? Mail dan naar maarten.heere@gmail.com of marjolijne.meuleman@planet.nl.

We zien alle kinderen heel graag op zondag 23 september, 10.15u in de St. Bernardusschool.

Werkgroep Catechese Epe,
Maarten Heere
Aseel Jazrawi
Marjolijne Meuleman

Afscheid Paul Daggenvoorde

Op 14 augustus was het de laatste keer dat Paul Daggenvoorde als pastoor voorging in de Eucharistieviering op dinsdagavond in de schuilkerk van de Geloofsgemeenschap Epe-Heerde. Ongeveer veertig parochianen woonden deze viering bij.

Na de viering bedankte Plony Epping, de voorzitter van de locatieraad, pastoor Daggenvoorde voor het vele werk dat hij de afgelopen vijf jaar voor de parochie van de HH. Franciscus en Clara en de Geloofsgemeenschap Epe-Heerde heeft verricht en wenste hem veel succes op zijn nieuwe aanstelling in Enschede en omgeving. Ook drong zij er op aan dat hij goed voor zichzelf moest blijven zorgen. Het staat namelijk als een paal boven water dat pastoor Daggenvoorde de afgelopen jaren veel harder heeft gewerkt dan goed voor hem was.

Als herinnering overhandigde zij een kaars met daarop de afbeelding van ons Martinusraam en een enveloppe met inhoud, bedoelt om zichzelf ermee te verwennen.

Vervolgens kregen onze “zusters” het woord. Speciaal voor deze gelegenheid hadden zij een nieuwe psalm gecomponeerd. Omdat zuster Martha op retraite was en de geluidstechniek ons in de steek liet, zong zuster Tina deze psalm op niet onverdienstelijke wijze solo a capella. Wel zongen de aanwezigen de antifoon uit volle borst mee.

In zijn dankwoord zei pastoor Daggenvoorde dat hij de waarschuwing om goed voor zichzelf te zorgen ter harte zou nemen. Ook hij vond het jammer dat hij nu al moest vertrekken uit onze parochie maar dat hij het hier goed gehad heeft. Met een kopje koffie met wat lekkers werd vervolgens de avond afgesloten.



Zuster Tina zingt Paul Daggenvoorde toe.

Dank jullie wel!

*Het afscheid in de parochie was hartverwarmend. Uitdrukking van de verstevigde band tussen de parochiële gemeenschappen en tal van mensen onderling. Er is een klik. Het stemt me heel dankbaar daaraan te hebben meegewerkt vanuit de band met God. Want wat een rijkdom om er in het leven niet alleen voor te staan, maar samen als 'broeders en zusters, in Christus'. De vreugde van ons geloof en de kracht van de H. Communie gunnen we ook de jeugd. Jullie giften bij mijn afscheid stel ik daarom Kind en Kerk ter beschikking. Inmiddels ruim zeshonderd euro. Alle goeds!
Paul Daggenvoorde*

Sociaal Kafhé

Samen, blijvend onderweg....

Ja, zelfs tijdens het zomerreces werd er nog een extra avond georganiseerd waar dankbaar gebruik van is gemaakt. Dank aan deze “vakantiecrew”!
Vorige week, 21 augustus, was de start van ons nieuwe Sociaal Kafhé seizoen. We hebben nog even nagepraat over de laatste Eucharistieviering in Epe waarin Pastoor Paul Daggenvoorde voorging (14 augustus) . Het toen veelvuldig meegezongen “Alleluia” blijft nog bij velen naklinken.

Samen, blijvend onderweg... een mooi thema ook voor een lied op deze eerste Kafhéavond . Dit keer werd de tekst geheel meegezongen en nu mét muziekondersteuning.

Samen, blijvend onderweg... Wij, Martha en Tina gaan graag door met onze ontmoetingsavonden, onze activiteiten rond Kerst en Pasen en de erwtensoepavond, het miniconcert met pianoleerlingen, de cabaretavond.

Samen, blijvend, verbindend onderweg.

Van harte welkom op 4 en 18 september en 2 oktober!

Hieronder een deel van de gezongen tekst:

*Samen onderweg, ook zonder Daggenvoorde,
misschien andere akkoorden.*

We lezen het vanzelf wel in de Clara, het parochieblad van hier.

We vieren en we delen met elkaar.

*Alles heeft zijn tijd, ook bij de geestelijkheid
en bij de startzondag dit jaar.*

*Blijvend onderweg, Pastoor Hermens gaat ons leiden,
door slechte, goede tijden.*

*Hij zal zeker van zich laten horen
in het parochieblad van hier.*

Avond met Zin: JONA: WIE BEN JE?

Allemaal weten we wel dat Jona ooit in een walvis zat. Maar hoe kwam hij daar en wat deed Jona toen hij er weer uit gekomen is? Jona is een aparte vogel, wiens verhaal we kunnen lezen in het Oude Testament. Een klein, maar nog steeds actueel verhaal van een profeet die eigenlijk niet aan zijn roeping wil beantwoorden.

e het verhaal in elkaar zit? Onder begeleiding van pastor **Wim Vroom** zal Jona zijn verhaal doen en ook de figuren die de avonturen met Jona beleven zullen hun kant van het verhaal vertellen.

U bent van harte welkom deze vertelling bij te wonen, op dinsdagavond 18 september om 19.45 uur in de v.d. Hulstlocatie, W.G. van der Hulststraat 1, Epe.



De daaropvolgende twee Avonden met Zin zullen plaats vinden op:

--Donderdag 11 oktober 2018

Willem van Katwijk geeft in gevangenissen filosofie aan zware criminelen. Deze avond vertelt hij hier over onder de titel: 'Filosofie achter de tralies kan helend werken'. Interessant, boeiend en bijna ongelooflijk wat hij kan bereiken.

--Donderdag 22 november 2018

Oud Epenaar **Gert Bremer** houdt een presentatie onder de titel: Schrijf je eigen psalm. Neem ook pen en papier mee zodat u vanuit uw eigen spiritualiteit ook een psalm kan (proberen) te schrijven. Dat dit mogelijk is laat Gert Bremer zien aan de hand van zijn boek:

'Laat mij maar zingen - psalmen na geschreven'.

Ziekenzalving

De ziekenzalving van onze geloofsgemeenschap is op **9 oktober** om 18.30 uur tijdens de eucharistieviering in de van der Hulstlocatie door pastoor Hermens. Het zal zijn eerste eucharistieviering in Epe zijn.

Ouderen en zieke medeparochianen worden van harte uitgenodigd.

Het Sacrament van de Zieken wordt ook wel Ziekenzalving genoemd, omdat de betrokkene gezalfd wordt met heilige olie. Dit is bedoeld als teken van hoop en vertrouwen, omdat de Eeuwige er ook in deze periode van het leven voor ons wil zijn. Zo kan de Zalving voor u een bron van innerlijk kracht zijn en kan het u innerlijke rust geven.

Het kan voor u ook een grote steun zijn als familie of dierbaren met u meekomen. Daarom nodigen wij u en uw familie en dierbaren van harte uit om de ziekenzalving met ons mee te vieren.

De eucharistieviering begint om **18.30 uur** Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.

Als het vervoer een probleem is, kun u bellen met mevr. Miny Huis in 't Veld, tel. 0578 – 616983.

Gedachteniskruisje en Bakje Troost

--Op **4 november** worden tijdens de gebedsviering, voorgegaan door parochianen, de gedachteniskruisjes uitgereikt van parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden. Familie wordt persoonlijk uitgenodigd.

Aansluitende aan deze viering is er een Bakje Troost. Samen gedenken wij onze overleden dierbaren. Er is gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar herinneringen op te halen. Daarna is er gelegenheid om samen naar het kerkhof te gaan en met elkaar de graven te bezoeken.

U wordt van harte uitgenodigd.

18 november Martinusdag Epe.

Een werkgroep bestaande uit Plony Epping, Wim Vroom, Jo van der Sloot, Sjaak Thijsen en Harry Franke, is druk doende om invulling te geven aan de Martinusdag, die op **18 november** gehouden zal worden.

Zodra het programma definitiever vorm heeft gekregen, wordt u hierover geïnformeerd.

Het is misschien goed om zondag 18 november al vast in uw agenda te reserveren.

Veluwse zwerftocht

Op **zaterdag 22 september 2018** wordt de vierde editie van de zogenoemde **Veluwse Zwerftocht** georganiseerd. De Veluwse Zwerftocht is een



christelijke wandeltocht voor mannen over de prachtige Veluwe (omgeving Nunspeet) met onderweg inspirerende sprekers en enkele teamspellen. Na terugkomst is er een korte samenkomst met een predikant en worden er liederen gezongen. Vervolgens is er heerlijk eten & drinken bij een kampvuur. Het thema dit jaar is: 'Hé, waar ben je?!'.

Meer informatie over de Veluwse Zwerftocht en hoe mannen zich kunnen aanmelden, staat op de ebsite www.veluwsezwerftochten.nl vermeld

Excursie naar Sjoel Elburg op zaterdag 6 oktober

Sjoel Elburg vertelt het verhaal van de Joodse gemeenschap, die vóór de Tweede Wereldoorlog in deze stad te vinden was. U kunt er kennismaken met het dagelijks leven en de erediensten van de Joodse inwoners. Ook hun lotgevallen in de oorlog komen in beeld. Verhalen die nooit vergeten mogen worden! Tijdens een wandeling door Elburg ontdekken waar het zich allemaal heeft afgespeeld.

Voor wie er nog nooit geweest is, maar ook voor wie al eerder het museum bezocht, is deze excursie zeer de moeite waard. De werkgroep 'Kijken met ander ogen' in de Regenboogkerk nodigt de leden van de andere kerken van harte uit om mee te gaan op zaterdagmiddag 6 oktober.

We verzamelen ons om 13.15 uur op de parkeerplaats bij de R.S.G. aan het begin van de Albert Schweitzerlaan. Graag vooraf opgeven bij Nely Zevenbergen nelyzevenbergen@kpnmail.nl tel. 620098. Daarbij vermelden of u over een auto beschikt en passagiers wilt meenemen.

De kosten (individueel te betalen) zijn 6 euro voor het museum (of gebruik uw museumjaarkaart) en 4 euro voor de wandeling onder begeleiding van een gids. Het programma duurt tot ongeveer 16.30 uur, waarna we wellicht nog ergens koffie gaan drinken....

Gaat u mee naar Elburg?

Amnesty schrijfacties in september

Amnesty begint het nieuwe seizoen met goed nieuws: de oud-voorzitter van Amnesty Turkije is vrijgelaten en activist Tep Vanny uit Cambodja is ook vrijgelaten. Hiervoor hebben we in december actie gevoerd. Schrijven helpt dus wel degelijk!

In september heeft de Amnestygroep Epe weer twee schrijfacties.

--De eerste schrijfactie is voor de dappere, Egyptische vrouwenrechtenactiviste Amal Fathy. Zij sprak zich uit tegen seksuele intimidatie in haar land en zit nu al drie maanden vast. Haar gezondheid gaat hard achteruit. Ze heeft last van een extreme mate van stress en kan nauwelijks meer op haar benen staan. Ze deelde op 9 mei op sociale media haar eigen ervaring met seksuele intimidatie. Ze bekritiseerde de Egyptische overheid, die er niet in slaagt om vrouwen te beschermen. Ze kreeg een golf van kritiek en dreigementen over haar heen. De politie pakte haar midden in de nacht thuis op. Ook haar man, voormalig Amnesty-onderzoeker en directeur van een Egyptische mensenrechtenorganisatie, en hun 3-jarige kind moesten mee naar het politiebureau. Haar man en kind werden later die dag vrijgelaten.

--De tweede schrijfactie is voor de bekende Chinese mensenrechtenadvocaat Jiang Tianyong, die onder verschrikkelijke omstandigheden gevangen zit. Het gaat erg slecht met zijn gezondheid, hij leidt aan geheugenverlies en moet tweemaal per dag onbekende pillen innemen. Toen zijn vader hem bezocht zat hij met handen en voeten vastgeketend aan een ijzeren stoel. Hij werd tijdens zijn detentie geslagen en liep acht gebroken ribben op.

Eind 2016 pakten de autoriteiten Jiang Tianyong op voor onder meer het 'samenspannen met buitenlandse organisaties'. Hij bekende omdat de autoriteiten hem beloofden dat hij dan eind augustus 2018 vrij zou komen. Maar het is niet waarschijnlijk dat dit gaat gebeuren.

Op 8 september staan we ook op de culturele pleinmarkt in Epe, waar we aandacht vragen voor 50 jaar Amnesty (50 jaar, maar géén feestje!). Wie weet dat we elkaar daar nog ontmoeten!

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Colofon: Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.