



St. Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 12, december 2017

Inhoud:

- Rooster vieringen	pagina 2
- Gebedswaken advent	" 2
- Advent door pastoor Daggenvoorde	" 3
- Sociaal Kafhé	" 4
- Overleden:	" 5
- St Gerarduskalender	" 5
- Verslag Geestelijke verzorging	" 6
- Amnesty International	" 7
- Kleurplaat kerststal	" 8

Advent en Kerst:

Na de novembermaand met Allerheiligen, Allerzielen, Halloween en Sint Maarten volgt de decembermaand met Sint Nicolaas en Kerstmis. Een tijd met lichtjes, gezelligheid en goede gedachten. Een tijd met aandacht voor het huis, voor het eten en voor elkaar. Maar vooral een tijd van bezinning, afronden van het oude jaar en de start van een nieuwe (kerkelijk) jaar. De advent is de voorbereiding op het Kerstfeest, de tijd van verwachting voor het Kerstkind, tijd om te bedenken wat dit Kerstkind ons wil zeggen, voor ons kan betekenen. Nieuw Leven, terugkeer van Het Licht, belofte wordt werkelijkheid.....



De Redactie wenst u een 'Zalig en zinvol Kerstfeest!'

Rooster van vieringen:

Woensdag	29 nov.	19.00 u.	Adventsgebedswake , in de Grote Kerk Epe, pastor Vroom, Raad van Kerken Epe
Zondag	03 dec.	10.00 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastor Hofstede
Dinsdag	05 dec.	19.45 u.	Sociaal Kafhé , in het teken van Sint Nicolaas
Woensdag	06 dec.	19.00.u.	Adventsgebedswake , in de Grote Kerk Epe, ds. L.J. Versteeg, Raad van Kerken Epe
Zaterdag	09 dec.	18.30 u.	MOV, Woco-viering , in Vaassen, werkgroep Vaassen
Dinsdag	12 dec.	18.30 u.	Eucharistie , in Epe, pastor Sebastian
Donderdag	14 dec.	19.00 u.	Adventsgebedswake , in de Grote Kerk Epe, d. A.M. van de Wetering, Raad van Kerken Epe
Zondag	17 dec.	10.00 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastor Hofstede
Zondag	17 dec.	10.00 u.	Gebedsviering , in Epe, werkgroep
Dinsdag	19 dec.	19.45 u.	Sociaal Kafhé , in het teken van Kerstmis
Zondag	24 dec.	17.00 u.	Gezinsviering , in Twello, pastor Vroom
Zondag	24 dec.	16.30 u.	Gezinsviering , in Vaassen
Zondag	24 dec.	18.30 u.	Kerstavond Eucharistie , in Vaassen, pastoor Daggenvoorde
Zondag	24 dec.	19.00 u.	Kerstavond, Woco-viering in Twello, pastor Vroom
Zondag	24 dec.	21.00 u.	Kerstdag, Eucharistie in Twello, pastoor Daggenvoorde
Zondag	24 dec.	21.30 u.	Kerstdag, met Timeless in Vaassen
Maandag	25 dec.	10.00 u.	Kerstmis, Eucharistie in Twello, pastor Sebastian
Maandag	25 dec.	10.00 u.	Kerstmis, Woco-viering in Vaassen, pastor Vroom
Maandag	25 dec.	12.30 u.	Kerst met de kleintjes , in Twello, pastoor Daggenvoorde
Dinsdag	26 dec.	10.00 u.	Ochtendgebed volgens Getijdenboek, in Epe, D.J. Smit
Zondag	31 dec.	10.00 u.	Oudjaar, Woco-viering in Vaassen, pastor Kantoci
Dinsdag	02 jan.	19.45 u.	Sociaal Kafhé , Nieuwjaarswensen
Zaterdag	06 jan.	18.30 u.	Woco-viering in Vaassen , pastor Kantoci
Dinsdag	09 jan.	18.30u.	Eucharistieviering , in Epe, pastor Sebastian

Gebedswaken in de Adventstijd

Adventstijd is een periode van hoop en verwachting, een tijd voor bezinning en uitzien naar Kerst. Daarom heeft de Liturgie Commissie van de Raad van Kerken Epe het initiatief opgepakt om dit jaar weer de zogenaamde Adventswaken gehouden.

De Gebedswake in de Adventstijd is een meditatief moment midden in de week, te midden van alle dagelijkse beslommingen. Een korte oecumenische bijeenkomst rondom gebed, schriftlezing, samenzang en meditatieve stilte. U bent allen van harte uitgenodigd!

De Gebedswaken worden gehouden in de **Grote Kerk te Epe, aanvang 19.00 uur tot ± 19.30 uur op woensdag 29 november, 6 december en donderdag 14 december.**

De voorgangers zijn resp. pastor W. Vroom, ds. L.J. Versteeg en ds. A.M. van de Wetering.

Advent

De drukte van ons bestaan en alles wat daar omheen georganiseerd moet Worden staat in schril contrast met de tijd die we in de kerk tegemoet gaan. Een tijd van stilte en verwachting.

Een tijd van eeuwenoude liederen, van kaarslicht en een 'uitzien naar'.

Waarom begint het christelijk jaar eigenlijk met Advent? Het jaar had ook kunnen beginnen

Met Kerst of met Pasen.

Advent, komst, is bij uitstek de tijd die raakt aan het spirituele

Verlangen in de mens. Hoezeer ook we ons huis aan kant kunnen hebben, en onze Dagen gevuld, we ervaren dat in de diepte van onze ziel altijd hunkering blijft. In ons ligt dorst naar liefde, naar vrede en geborgenheid.

Er is geen mens die niet verlangt naar iemand die van hem of haar houdt.

In de Advent komt de hoop aan het licht die de wereldwijde mensenfamilie verbindt, hoop op licht in de duisternis, hoop op kracht in kwetsbaarheid, hoop op meer dan dit leven. Want wie kan bestaan zonder hoop. Wie kan leven zonder doel, zonder richting, zonder iets of iemand om naar uit te zien.

Advent helpt ons ons verlangen onder ogen te zien en te verdiepen. Elk

Jaar krijgen we de kans om ons hele wezen opnieuw te richten naar God. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij ziet als geen ander wat de wereld nodig heeft.



Maria leeft op deze manier. Zij stond helemaal open voor wat er zou komen. Zij hulde zich in stilte en wachtte de vervulling van de belofte van Gods engel af. Zij is een inspirerend voorbeeld van hoe wij ons in deze tijd kunnen openstellen voor de aanwezigheid van Christus.

Kunnen wachten...

Er eenvoudig zijn, zo maar, in de stilte, met open handen, gereed om te ontvangen. Dat we de adventstijd ten volle, bewust beleven. Dat we ons niet gemakkelijk laten opslokken door al onze verplichtingen, bezigheden, voorbereidingen, en organisatieplannen.

Wij kijken uit naar Kerst. Het is nog geen Kerst. Week na week groet het licht. We mogen de droom van Jesaja dromen: Vrede zonder einde, troost en bevrijding, Emmanuel, God met ons.

Het is aan ons om met geloof te blijven zoeken, verwachten en ons leven te verdiepen.

Goede tijd.

Namens het pastoraal team, Paul Daggenvoorde, pastoor

SOCIAAL KAFHE

Beste mensen, de feestdagen staan weer voor de deur en in ons sociaal kaffé brandt nog altijd het licht. Inmiddels is onze ruimte heel vertrouwd en ontmoeten we elkaar regelmatig.

De sociaal kaffé avonden in de maand december staan in het licht van samen vieren, ontmoeten, kortom "Samen kerk zijn".

We proberen op deze wijze vorm te geven aan de gemeenschapszin binnen onze locatie.

We heten u dan ook van harte welkom bij deze avonden. Schroom niet om mee te doen!

Dinsdag 5 december 19.45 uur

Verrassingsavond in het teken van St (zie nieuwsbrief November).

Er zijn nog plaatsen vrij, laten we gezellig vieren!



Nicolaas

samen

Dinsdag 19 december 19.45

Op deze avond vieren we kerst met elkaar. Net als voorgaande jaren met een klein programma vooraf en daarna een hapjesbuffet. Natuurlijk alles voor en met elkaar. Wie maakt er wat (borrel)hapjes?



Het is prettig als u zich opgeeft voor de bovengenoemde activiteiten. Er zijn lijsten maar het kan ook via mail, mart.epe@hetnet.nl

Wanneer u belemmerd wordt door weersomstandigheden, laat het ons dan even weten. U kunt dan vast door iemand opgehaald worden!

Dinsdag 2 januari

Wordt u om 19.45 uur in het sociaal Kaffé uitgenodigd om elkaar een zalig nieuwjaar te wensen. Natuurlijk met een drankje en wat lekkers.



Overleden:

1. Op 29 oktober is overleden **Johanna Gerritje Ellenbroek- Roescher** in de leeftijd van 77 jaar. Zij woonde in de Scheperstraat.
2. Op 31 oktober is overleden in de leeftijd van 86 jaar **Willem Cornelis Martinus Devenijns**. Hij woonde samen met zijn echtgenote in de Stationsstraat in Heerde.
3. Op 9 november is overleden **Jacobus Egbert Sink** in de leeftijd van 62 jaar. Hij woonde aan de Veensezijweg in Heerde
4. Op 15 november is overleden **Trijntje de Groes- Siemonsma**. Tot voor kort woonde zij in de Roggestraat in Epe. Haar uitvaart was op 22 november om in de Martinuskerk in Vaassen. Aansluitend is haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op de begraafplaats aan de Oude Wisselseweg in Epe.
5. Op 17 november is overleden onze oud-parochiaan **Anton Albert Bloemendal**. Heel lang woonde hij aan het Pelzerpark en was een actieve vrijwilliger. Na een hersenbloeding is hij verhuisd naar Soest om dichtbij zijn kinderen te zijn. Na een heupoperatie traden er complicaties op waaraan hij is overleden. Zijn crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.



St Gerarduskalender

Via deze weg wil ik laten weten dat de verkoop van de Gerarduskalender 2018 weer is begonnen.

De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken.

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl)

De Gerarduskalender 2018 kost € 7,00 en is verkrijgbaar bij:

Benny Bouwmeester, Heemskerkstaat 22, 8161 ZP Epe, Tel; 0578-620892

Geestelijke verzorging bij uitzendingen

Het kleine Nederland speelt internationaal geen onbelangrijke rol. Dit geldt ook voor zijn aanwezigheid binnen de VN en de NAVO. Met regelmaat van de klok worden dan ook Nederlandse militairen uitgezonden naar brandhaarden in de wereld. Bij een uitzending van enige omvang worden deze militairen ook vergezeld door geestelijke verzorgers, in uniform. Eén van die geestelijke verzorgers was luchtmacht ds Anne Schiebaan die op dinsdag 21 november 2017 voor onze geloofsgemeenschap een boeiend verhaal hield over de 'ins en outs' van dit pastoraat. Zijn belangrijke Mission Statement was / is: in moeilijke tijden bijdragen aan het geestelijk welbevinden van militairen ter plekke en hun thuisfront door aanwezig te zijn ter plekke, door knelpunten bespreekbaar te maken, zo nodig adviezen te geven en ruimte te geven voor bezinning en zo en aldus te helpen bij het verdiepen van zingeving en ethiek. De meer dan 100 geestelijke verzorgers van onze krijgsmacht stonden onze militairen bij op zee (Noordzee, bij Somalië, Middellandse zee, Caribisch gebied) Litouwen, Afghanistan, Jordanië, Irak Turkije, Joegoslavië, Italië, enz. Ook voor een geestelijke verzorger zijn de uitzendingen spannende evenementen waarin militairen worden geconfronteerd met onvoorziene gevaarlijke situaties waarin zij tegelijk een onderdeel van zijn en tegelijk als outsider een praatpaal kunnen zijn die hun mensen bij tijt en ontijt bijstaan, stoere mensen die bang zijn bijstaan, in sommige gevallen tot een laatste ademtocht, zelfs aanwezig zijn bij de overdracht van een gestorven militair aan zijn / haar nabestaanden. Vanwege deze bijzondere vorm van pastoraat worden de geestelijke verzorgers gewaardeerd om hun bijdrage aan het algehele welbevinden van de individuele militair, mede omdat zij buiten de militaire hiërarchie om een vertrouwensfunctie kunnen benutten. Een aanspreekpunt kunnen zijn om in gesprekken zicht te krijgen op andere culturen, waarden en normen waarmee onze militairen in de vreemde moeten omgaan. Ook in het gesprek na de uiteenzetting van ds Schiebaan bleek hoe interessant de toehoorders dit voor de meeste onbekend pastoraal terrein vonden.



Amnesty schrijfacties in december

Allereerst goed nieuws: Zuhair Kutbi, een prominente Saudische schrijver en commentator, is onlangs vrijgelaten. En ook de Bahreinse mensenrechtenverdedigster, Ebtisam al-Saegh is vrijgelaten.

In december heeft de Amnesty werkgroep gemeente Epe weer twee schrijfacties. De nieuwe schrijfkaarten liggen voor u klaar in de kerk. Met het ondertekenen van de kaarten levert u een niet geringe bijdrage aan de druk die op overheden en instanties wordt gelegd om de mensenrechten te respecteren. Dankzij uw medewerking kunnen wij elke maand vanuit de gemeente Epe zo'n 300 schrijfkaarten versturen!

We willen u ook van harte uitnodigen om op zaterdag 9 december van 10.00-13.00 uur langs te komen in de Grote Kerk in Epe. In het kader van 10 december – de Dag van de Rechten van de Mens – is de Amnesty werkgroep aanwezig met petitielijsten die ondertekend kunnen worden.

China: lange celstraf voor Oeigoerse studente

De Oeigoerse Buzainafu Abudoureniti studeerde twee jaar in Egypte. In 2015 keerde ze terug naar China en in maart 2017 werd ze opgepakt en tot zeven jaar cel veroordeeld. De aanklachten tegen haar zijn nooit bekend gemaakt. Buzainafu was van plan om bij haar man in Australië te gaan wonen. De politie in de Oeigoerse Xinjiangregio had al medewerking verleend om een visum aan te vragen. Toen ze in maart werd gearresteerd was ze zwanger.



Haar familie weet niet of ze in goede gezondheid verkeert. Ze gaan ervanuit dat Buzainafu niet meer in verwachting is en vrezen voor haar veiligheid. Sinds mei 2017 dwingen de Chinese autoriteiten Oeigoerse studenten in het buitenland terug te keren naar China. Begin juli werden in Egypte meer dan tweehonderd studenten opgepakt. De Oeigoeren, een moslimminderheid uit de autonome regio Xinjiang, worden sinds eind 2016 meer en meer beperkt in hun vrijheid van beweging.

Rusland: moord op activiste nog altijd niet opgelost

Op 15 juli 2009 duwden gewapende mannen de prominente activist Natalia Estemirova in een auto en reden weg. Haar lichaam werd die middag gevonden. Ze was van dichtbij in haar hoofd geschoten. Degene die haar heeft vermoord is hiervoor nooit gestraft. Natalia Estemirova werkte in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië bij een organisatie die onderzoek doet naar mensenrechtenschendingen, waaronder moorden, verdwijningen en marteling door Tsjetsjeense veiligheids-diensten. De Tsjetsjeense autoriteiten, waaronder president Ramzan Kadyrov zelf, bedreigden Estemirova en vielen haar lastig vanwege haar werk. Acht jaar na haar dood zit er nog altijd geen schot in het moordonderzoek. Dit klimaat van straffeloosheid draagt bij aan verdere aanvallen op mensenrechtenverdedigers in Tsjetsjenië.



Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.



Colofon: Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.