



## Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



### Nieuwsbrief nr. 2, maart 2022.

#### Van de locatieraad.

De lente komt er aan!

Op een mooie winterse dag kan ik blij worden van de gedachte dat de lente er aan komt. Krokussen, narcissen, sneeuwvlokjes en het vogelgezag om sommige momenten maakt me oprecht blij. Mag ook wel na zoveel regen.

Er is best een parallel met het gevoel dat ik had toen ik zondag aanwezig was bij de gebedsviering in onze locatie aan de van der Hulstlaan. Blij om samen met mensen uit onze geloofsgemeenschap te vieren en elkaar te ontmoeten. Ook dinsdagavond was het fijn te zien dat het Sociaal Café weer opstartte en dat we met de Denktank weer plannen maakten. Allemaal nog een beetje voorzichtig maar wel met het gevoel dat het belangrijk is dat we binnen onze gemeenschap ons in blijven zetten voor activiteiten in Epe.

Het is ook fijn dat we zonder te hoeven reserveren naar de viering in Vaassen en Twello kunnen. Voorlopig eerst maar eens richting Pasen en daarna met meer voorzichtigheid naar de rest van het seizoen.

Bij al die activiteiten realiseren we ons dat in coronatijd ons mensen zijn ontvallen en dat andere mensen moeilijker aan activiteiten deel kunnen nemen. Dat heeft onze zorg en aandacht. Weet dat we aan jullie gedacht hebben.

De coronatijd heeft laten zien hoe belangrijk het is elkaar te ontmoeten. Dat we elkaar inspireren en oog blijven hebben voor elkaar.

Allemaal van harte welkom bij de activiteiten die de komende tijd georganiseerd gaan worden in Epe en vanuit de Franciscus en Clara parochie. En...als je aandacht wilt vragen voor iemand doe dat dan vooral. Dat kan voor een bezoekje maar ook voor financiële ondersteuning vanuit de Caritas.

Dan kunnen we toegroeien naar de echte lente en naar Pasen.

Hartelijke groet namens de locatieraad en pastoraatsgroep,  
Annemieke Buiting

#### Activiteitenrooster Epe - Vaassen

Zaterdag	26 febr.	18.30 u.	<b>Eucharistieviering, in Vaassen,</b> pastoor Hermens ook via internet te volgen
Zondag	27 febr.	09.00 u.	<b>Eucharistieviering, in Twello,</b> pastoor Hermens, ook via internet te volgen

Woensdag	02 maart	09.00 u.	<b>Aswoensdag</b> , Eucharistieviering in Twello, pastoor Hermens
Dinsdag	08 maart	19.45 u.	<b>Sociaal Kafhé</b>
Zondag	06 maart	09.00 u.	<b>Eucharistieviering, in Twello</b> , pastoor Hermens, ook via internet te volgen
Dinsdag	08 maart	19.45 u.	<b>Sociaal kafhé</b>
Zaterdag	12 maart	18.30 u.	<b>Eucharistieviering, in Vaassen</b> , pastoor Hermens ook via internet te volgen
Zondag	20 maart	10.00 u.	<b>Woco-viering, in Vaassen</b> , pastor Vroom, ook via internet te volgen
Dinsdag	22 maart	19.45 u.	<b>Sociaal kafhé</b>
Zaterdag	26 maart	18.30 u.	<b>Woco-viering, in Vaassen</b> , pastor Vroom, ook via internet te volgen
Dinsdag	29 maart	18.30 u.	<b>Woco-viering, in Epe</b> , pastor Vroom

## Vormsel

Op zaterdag hebben Jenneke en Catrijn Heere het sacrament van het Vormsel ontvangen in de OL Vrouwekerk in Apeldoorn. Vormheer was kardinaal Eijk.

## Overleden:

Op 2 februari is overleden Mechelina Elisabeth Andrea Moors.

Zij woonde met haar gezin aan de Thorbeckestraat in Epe en bereikte de leeftijd van slechts 59 jaar.

Op 3 februari is overleden Leónida Lucia Bernabela – Allée.

Zij werd 69 jaar en woonde met haar gezin in 't Krijt in Heerde. Haar uitvaart was op 10 februari in Memento Mori in Heerde. Aansluitend is haar lichaam gecremeerd.

Op 9 februari is overleden Petrus Johannes Daems.

Hij bereikte de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde samen met zijn echtgenote in de Boerrigterstraat in Epe.

Op 14 februari is overleden in de leeftijd van 82 jaar Wilhelmina Breden- Gerritsen.

Zij woonde sinds september 2021 samen met haar echtgenoot in de Kortslag in Heerde.

Dat zij mogen rusten in vrede.

## Sociaal Kafhé

Heeft u zin in een avondje uit?

Dit kan weer op dinsdag 8 maart en dinsdag 22 maart.

De warme en koude drankjes staan klaar van 19.45 uur tot 21.45 uur en er zijn ook missiekaarten te koop.

Zo leeft Martinus voort in onze geloofsgemeenschap, we blijven vieren en elkaar ontmoeten.

U bent van harte welkom!

## Samen op weg naar Pasen

Ontmoeting en bezinning in de 40-dagentijd  
bij vier eenvoudige maaltijden  
op vier vrijdagen  
in vier kerken in Epe.

Bij deze oecumenische maaltijden gaat het vooral om het samen optrekken als christenen op weg naar Pasen en staan we stil bij het thema voor 2022:  
“Van u is de toekomst...”

Iedereen is welkom op elke locatie! Wij hopen op inspirerende ontmoetingen!

Op **18 maart** kunt u terecht bij ons in de **Martinus locatie** aan de Van der Hulststraat.  
Op **25 maart** is de **Regenboogkerk** aan de beurt. Op **1 april** de **Goede Herderkerk** en op **8 april** kunt u aanschuiven in de **Grote Kerk**. Deur open vanaf 18.00 uur, start van de maaltijden 18.30 uur.

Kijkt u voor uitgebreide informatie op onze website of in de folder die vanaf medio volgende week in de Van der Hulststraat aanwezig is. U kunt de folder ook ophalen in de kookwinkel van Plony Epping aan de Hoofdstraat 64.

## Nieuws over Mobaye



Het is weer tijd om u te vertellen over het reilen en zeilen van onze doorlopende actie voor onze zusterparochie in Mobaye in de Centraal Afrikaanse Republiek. Zoals u weet was het stichten van een school en gezondheidscentrum in Mobaye het levenswerk van onze Eper pater Ben van Breen, die tot zijn dood met hart en ziel zijn leven hieraan gewijd heeft. Hij is ook in Mobaye begraven.

In 2021 heeft de doorlopende actie kaarten voor Mobaye het bedrag van € 969,= opgebracht. Deze kaarten worden op eigen kosten gemaakt door de werkgroep Kaarten voor Mobaye. Ze zijn verkrijgbaar bij Trees Smit, Annie Jong, de kookwinkel van Plony Epping in de Hoofdstraat tegenover de Action. en tijdens activiteiten van onze geloofsgemeenschap in het gebouw van InteraktContour aan de W.G. van der Hulststraat.

De snertactie in 2021 bracht € 170,= op. In 2022 kon dit door Corona helaas geen doorgang vinden. Ook mochten wij van gulle gevers diverse donaties ontvangen. Daardoor konden we het prachtige bedrag van € 5.000,= overmaken, rechtstreeks naar Mobaye, waardoor er geen geld aan de strijkstok blijft hangen. Dit geld wordt gebruikt voor het levensonderhoud van weeskinderen en scholing, tegenwoordig wordt er zelfs middelbaar onderwijs in Mobaye gegeven. Het is nog steeds mogelijk om geld te doneren via bankrekening NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. Paters v.d. H. Geest B. van Breen.

Namens de kinderen van Mobaye en de werkgroep, hartelijk dank voor uw vriendelijke ondersteuning.

Trees Smit



**HH. Franciscus en Clara parochie**



### **Synodaalproces, ook u kunt hier aan mee doen!!!**

U en ik, wij allen maken samen deel uit van de grote wereldkerk. Samen vormen we het volk Gods onderweg. Vanuit die gedachte roept Paus Franciscus ons allen op om gelovig met elkaar in gesprek te gaan binnen ieders eigen parochie. Dit gelovig gesprek vindt de komende tijd wereldwijd plaats binnen alle parochies/ geloofsgemeenschappen van onze Kerk. En natuurlijk doen wij daar als parochie ook aan mee en krijgt u de kans vanuit gelovig perspectief na te denken en mee te praten over hoe wij kerk kunnen zijn in onze tijd en onze samenleving. Om dit gesprek wereldwijd te doen slagen heeft paus Franciscus in november het eerste mondiale synodale proces in de kerkgeschiedenis geopend. De paus nodigt iedere gelovige uit om binnen zijn of haar parochie/geloofsgemeenschap in gesprek te gaan. Van de gesprekken binnen de parochies worden korte verslagen gemaakt en doorgestuurd naar de plaatselijke bisdommen. Zij nemen dit materiaal mee naar Rome. Door de coronamaatregelen zijn we gehinderd om dit proces eerder op te starten. Ondanks deze hindering wordt wel gevraagd het synodaalproces binnen onze parochie voor 1 april a.s. af te ronden.

Synodaal is afgeleid van twee Griekse woorden die betekenen: samen en weg. Met weg wordt hier bedoeld de weg van het christelijk geloof en het christelijk leven. Voordat de volgelingen van Jezus christenen werden genoemd, stonden ze bekend als 'aanhangers van de weg'. De Weg is de weg tot God, en die Weg is geen straat of laan, maar een persoon, namelijk Jezus Christus.

Het synodaal proces is geen peiling naar diverse meningen en ideeën. Het gaat erom dat we als gelovigen een gezamenlijke weg vinden, waarlangs de kerk in onze tijd en in de samenleving ter plaatse haar missie, opdracht, kan vervullen. En die missie is geen andere dan die zij vanaf haar begin alle eeuwen door heeft gehad; Christus en zijn evangelie te verkondigen.

Synodaal zijn, zo legt paus Franciscus het uit, vraagt om een authentiek moedig en eerlijk spreken, maar bovenal ook om een luisterende houding. Het gaat er niet om, om elkaar in debat de ander te overtuigen, maar juist wat de ander zegt te aanvaarden als een manier waarop de Heilige Geest kan spreken voor het welzijn van allen. Het geloofsgesprek is niet alleen voor geestelijken maar voor alle leden van de Kerk. Immers Gods Geest werkt in en door alle mensen. Misschien wel juist in hen waarvan je het niet verwacht. De Geest waait immers waar Hij wil.

U, jij, wordt uitgenodigd om samen op weg te gaan in geloof, elkaar daadwerkelijk te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over drie thema's die relevant zijn voor onze lokale situatie. De drie thema's zijn:

1. Vieren.
2. Medeverantwoordelijkheid voor Missie
3. Dialoog in Kerk en samenleving

Bij elk thema horen enkele vragen die het gesprek kunnen begeleiden met de bedoeling om ons geloof te verwoorden.

1. Bij vieren valt te denken aan vragen zoals; hoe wordt uw persoonlijk geloofsleven gevoed binnen uw geloofsgemeenschap? Hoe verrijkt en inspireert het samen vieren en bidden uw persoonlijk geloof? Voelt u zich binnen de geloofsgemeenschap gedragen en in hoeverre helpen daarbij de liturgische vieringen? Etc.
2. Bij medeverantwoordelijkheid voor Missie valt te denken aan vragen zoals; welke verantwoordelijkheid voelt u om de opdracht van de kerk te bevorderen? Welke rol ziet u voor u zelf om uw geloof handen en voeten te geven binnen de geloofsgemeenschap waarin u leeft? Etc.
3. Bij Dialoog in Kerk en samenleving kan worden ingegaan op vragen als; wat zijn de plaatsen en manieren van dialoog binnen onze plaatselijke Kerk?

Hoe gaan we als kerk in dialoog met andere sectoren binnen onze samenlevingen hoe leren van deze sectoren, zoals politiek, economie, armen, maatschappelijk middenveld? etc.

Bent u geïnteresseerd, hieronder volgt de uitnodiging en kunt u lezen hoe u mee kunt doen aan het synodaal proces. Ook zal achter in de kerk dit artikel met de uitnodiging te vinden zijn.

## UITNODIGING

*Beste...*

*Hoe kunnen wij kerk zijn in onze tijd en onze samenleving?*

*Vanuit die vraag roept paus Franciscus katholieken wereldwijd op met elkaar in gesprek te gaan over kerkelijke gemeenschap zijn in onze tijd. Deze gesprekken zijn een voorbereiding op een bisschoppensynode die in 2023 zal plaatsvinden in Rome.*

*Ook in onze parochie willen we meedoen met dit synodale proces. Daarom nodigen wij jou uit voor een bijeenkomst op donderdag 10 maart in het Emmaüshuis in Apeldoorn. Op deze avond willen wij met parochianen in gesprek gaan over thema's als:*

- hoe vieren wij ons geloof;
- hoe maken we de missie van de kerk waar in onze samenleving;
- zien wij mogelijkheden voor dialoog en uitwisseling in onze parochie.

*Op deze bijeenkomst is ieders visie van harte welkom. Naar aanleiding van deze avond zal er een samenvatting van wat er besproken is, worden gemaakt en verstuurd naar het bisdom. Door het bisdom wordt weer een samenvatting gemaakt van de verslagen uit alle parochies en naar Rome gestuurd ter voorbereiding van de bisschoppensynode van 2023.*

*We komen op 10 maart bij elkaar van 19.30 tot 21.30 uur in het Emmaüshuis bij de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn - Stationsstraat 13. Voorafgaande aan de bijeenkomst is er om 19.15 een korte gebedsdienst in de kerk. In deze viering binnen we om leiding en kracht van de heilige Geest.*

*Doe je mee, laat dat dan even weten door je voor 5 maart aan te melden bij één van de secretariaten van de parochies: [secretariaat@franciscusenclara.com](mailto:secretariaat@franciscusenclara.com) of [emmaus@rkapeldoorn.nl](mailto:emmaus@rkapeldoorn.nl).*

*We zien uit naar jouw komst, met synodale groet,*

*Het Pastoraal Team: pastoor Hans Hermens, diaken Dashorst, Wim Vroom, pastoraal werker Mariska Litjes, kind en kerk.*

Als u verhinderd bent maar toch uw gedachten kwijt wilt over het synodaal proces dan is er voor vrouwen door het Netwerk Katholieke Vrouwen een digitale vragenlijst/enquête. Deze vragenlijst kan tot uiterlijk 31 maart op internet worden ingevuld via <https://nl.surveymonkey.com/r/zij-heeft-een-verhaal>.

Ook het bisdom Den Bosch ( <https://www.bisdomdenbosch.nl>) heeft op de website een mogelijkheid om digitaal aan het synodaal proces mee te doen.

Voor eventuele vragen kunt u bellen of mailen naar Annemieke Buiting, te bereiken via telefoonnummer 0682357983 of per mail via [annemieke\\_buiting@hotmail.com](mailto:annemieke_buiting@hotmail.com)

## **Dag van het Jodendom**

Vanwege de *Dag van het Jodendom* afgelopen 17 januari had de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht een inspiratiebijeenkomst georganiseerd die vanwege de situatie rond het coronavirus helaas niet kon plaatsvinden. Alsnog zal deze gehouden worden. Hieronder treft u de gegevens aan.

**Datum:** zondag 3 april 2022

**Plaats:** H. Apostel Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht

**Aanvang:** 15.00 uur (verwachte eindtijd 17.00 uur)

Twee lezingen zullen gehouden worden:

### **Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap**

Door: dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg (TST)

### **Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd**

Door: Prof. dr. Bart Koet, emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament en Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg (TST) De bijeenkomst zal worden geleid door dr. Tineke de Lange, beleidsmedewerker Kerk en Jodendom in Nederland. De bijeenkomst is gratis bij te wonen.

Gelieve u op te geven bij de receptie van het Aartsbisdom Utrecht:

Per email: [receptie@aartsbisdom.nl](mailto:receptie@aartsbisdom.nl) of telefonisch, ma-di en do-vr 13.00 uur – 16.30 uur: 030-2361570. Degenen die zich eerder hadden opgegeven, ontvangen persoonlijk bericht over de nieuwe datum.

Van harte welkom!

Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter



Gratis entree!  
in de pauze is er een collecte

met verkoop van Israël-producten (onder voorbehoud)

## Studieavonden door ds. Willem J.J. Glashouwer over "Waarom Israël?"



Donderdag 3 en 24 maart



Goede Herderkerk  
Enkweg 2, Epe  
De coronamaatregelen worden in acht genomen.



19.30 uur | Kerk open om 19.00 uur

Aanmelden is verplicht en kan via de website:  
[www.goedeherderkerke.nl](http://www.goedeherderkerke.nl)  
of via de scriba: [scriba@goedeherderkerke.nl](mailto:scriba@goedeherderkerke.nl)  
of tel. 0578-611682

CHRISTENEN VOOR  
**ISRAËL**

## **Programma 2022**

### **Alzheimer Café Heerde**

Locatie: De Spikke, Stationsstraat 8, Heerde

#### **2 maart 2022**

Bezoek aan lammetje Vergeet-Mij-Nietje bij Schaapskudde Heerde

**14.30 – 15.30 uur**

Gaat u met ons mee om naar de lammetjes te kijken bij de Schaapskooi in Heerde. We verzamelen op de parkeerplaats tegenover de kiosk (Uitspanning de Schaapskooi aan de Elburgerweg 31, Heerde) en daarna lopen we in een rustig tempo (of als dat te ver is kunt u met de auto me rijden) naar de lammetjes. Er is ook een lammetje geadopteerd door het Alzheimer Café met de naam Vergeet-Mij-Nietje. Wij zorgen voor koffie/thee met wat lekkers.

Graag aanmelden tot 2 maart 2022 bij Annemieke Wijma (06 20596404) of Fennie Tiemens (06 15101849), ook als het vervoer een probleem is, dan helpen wij u daarbij.

#### **6 april 2022**

**Wat kunt u zelf bijtijds regelen? Veilig oud worden.**

**19.30 – 21.00 uur (De Spikke, inloop: 19.00 uur) *Let op: dit AC is 's avonds!***

Door dementie wordt iemand steeds meer afhankelijk van de omgeving. Zelf beslissingen nemen gaat steeds minder goed. Wie mag en kan daarmee helpen? Mevrouw mr. D. de Vries (notaris) en F. Tjeenk Willink (bewindvoerder), komen bespreken welke mogelijkheden er zijn.

#### **4 mei 2022**

**Hoe richt ik mijn leven in na de diagnose dementie.**

**13.30 – 15.00 uur (De Spikke, inloop: 13.00 uur)**

Er komt veel op je af nadat je de diagnose dementie hebt gekregen. Wat staat me te wachten en hoe bereid ik me daarop voor? Hoe kom ik aan mijn informatie? Hoe kom ik aan hulp. We gaan in gesprek met een aantal casemanagers die ervaring hebben in het begeleiden en ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

#### **1 juni 2022**

**Hoe ziet een dag eruit op de dagbesteding en hoe kunt u een indicatie hiervoor krijgen?**

**13.30 – 15.00 uur (De Spikke, inloop: 13.00 uur)**

Medewerkers van De Hoornsche Hoeve en Dagbesteding Wissel vertellen wat er zoal aan activiteiten plaatsvindt bij hun dagbesteding. Moet ik overal aan mee gaan doen of wordt er ook rekening met mijn interesses/hobby's gehouden? Is er vervoer mogelijk? Hoe gaat het met het eten? Ik rust altijd na het eten, kan dat hier ook? U heeft vast nog wel veel meer vragen waar de medewerkers graag deze avond antwoord op zullen geven.

Immie Wolff van Verian is deze avond ook aanwezig om te vertellen over de indicatie, maar ook over de mogelijkheden van thuisbegeleiding.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Annemieke Wijma: 06-20596404 of Fennie Tiemens: 06-15101849. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Oost-Veluwe i.s.m. Verian, Woonzorgunie Veluwe, Hanzeheerd Brinkhoven en Viattence.



## **26 oktober 1962 – Meggie Moors – 2 februari 2022**

Rond 1992 sloot Meggie Moors aan bij de Amnesty werkgroep en al snel – dus bijna 30 jaar lang! – verzorgde zij de maandelijkse schrijfacties; ondanks de terugkerende ziekte die haar trof en waar helaas de laatste keer niet tegen op was te boksen. De schrijfactie van februari was tot ons en haar grote verdriet de laatste. Het getuigt van de moed en het doorzettingsvermogen van Meggie om zo lang vol te houden. Daar bewonderen wij haar zeer om. En niet alleen daarom: vooral ook om wie ze was. Meggie zal met al haar creatieve ideeën en haar energieke, actieve inzet altijd in de geest deel uit blijven maken van onze werkgroep.

## **Amnesty schrijfacties maart 2022**

Amnesty International vraagt aandacht voor gerechtigheid voor mensen die gediscrimineerd worden, gevangen zitten of gemarteld worden vanwege hun mening, huidskleur, geloof of geaardheid.

In maart hebben we de volgende twee schrijfacties:

De eerste schrijfkaart gaat naar **Algerije**. De Algerijnse activist Mohad Gasmi is veroordeeld tot 5 jaar cel omdat hij terrorisme zou verheerlijken. Hij schreef op Facebook dat een bekende Algerijnse militant geradicaliseerd zou zijn omdat de overheid niet zorgt voor haar burgers. Gasmi maakte alleen maar gebruik van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. De overheid gebruikt vaker valse aanklachten om activisten en journalisten als terroristen weg te zetten.

De tweede schrijfkaart gaat naar **Pakistan**. Pakistan houdt mensenrechtenverdediger Idris Khattak sinds november 2019 vast op een onbekende plek. Volgens berichten zou een militaire rechtbank hem in het geheim hebben veroordeeld voor 'verraad', waarvoor hij 14 jaar gevangenisstraf kan krijgen. Idris Khattak deed onderzoek naar gedwongen verdwijningen van mensenrechtenverdedigers en andere critici van de regering. Hij is nu zelf al ruim 2 jaar 'verdwenen'. Zijn familie en advocaat weten van niets, ook niet waar hij wordt vastgehouden.

## **Wel schrijven helpt niet altijd. Niet schrijven helpt nooit!**

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: [www.epe.amnesty.nl](http://www.epe.amnesty.nl).

### Colofon:

Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: [mart.epe@hetnet.nl](mailto:mart.epe@hetnet.nl) of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand. Veel nieuws is ook te vinden op [www.franciscusenclara.com](http://www.franciscusenclara.com).