



Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 2, maart 2022 supplement

Van de locatieraad.

De lente komt er aan!

Op een mooie winterse dag kan ik blij worden van de gedachte dat de lente er aan komt. Krokussen, narcissen, sneeuwvlokjes en het vogelgezag om sommige momenten maakt me oprecht blij. Mag ook wel na zoveel regen.

Er is best een parallel met het gevoel dat ik had toen ik zondag aanwezig was bij de gebedsviering in onze locatie aan de van der Hulstlaan. Blij om samen met mensen uit onze geloofsgemeenschap te vieren en elkaar te ontmoeten. Ook dinsdagavond was het fijn te zien dat het Sociaal Café weer opstartte en dat we met de Denktank weer plannen maakten. Allemaal nog een beetje voorzichtig maar wel met het gevoel dat het belangrijk is dat we binnen onze gemeenschap ons in blijven zetten voor activiteiten in Epe.

Het is ook fijn dat we zonder te hoeven reserveren naar de viering in Vaassen en Twello kunnen. Voorlopig eerst maar eens richting Pasen en daarna met meer voorzichtigheid naar de rest van het seizoen.

Bij al die activiteiten realiseren we ons dat in coronatijd ons mensen zijn ontvallen en dat andere mensen moeilijker aan activiteiten deel kunnen nemen. Dat heeft onze zorg en aandacht. Weet dat we aan jullie gedacht hebben.

De coronatijd heeft laten zien hoe belangrijk het is elkaar te ontmoeten. Dat we elkaar inspireren en oog blijven hebben voor elkaar.

Allemaal van harte welkom bij de activiteiten die de komende tijd georganiseerd gaan worden in Epe en vanuit de Franciscus en Clara parochie. En...als je aandacht wilt vragen voor iemand doe dat dan vooral. Dat kan voor een bezoekje maar ook voor financiële ondersteuning vanuit de Caritas.

Dan kunnen we toegroeien naar de echte lente en naar Pasen.

Hartelijke groet namens de locatieraad en pastoraatsgroep,
Annemieke Buiting

WOORD- EN COMMUNIEVIERING 29 MAART

Op dinsdag 29 maart zal er in onze locatie aan de Van der Hulststraat 1 (Het gebouw van InteraktContour) weer een Woord- en communieviering plaatsvinden. Voorganger zal zijn pastor Wim Vroom. De viering begint om 18.30 uur en u bent dan van harte welkom.

'Hé, het leven gaat verder!' en andere dooddoeners



'Ik ga maar eens naar huis. Zal ik over een tijdje weer eens komen?' zei ik met enige opluchting, toen de begrafenis achter de rug was. 'Nee,' zei tante Corry, 'je moet morgen weer komen, hoor!' Dat antwoord heeft altijd een grote indruk op mij gemaakt.

Sinds ik op de kleuterschool zat ging ik in mijn jeugd een paar keer per week bij tante Corry middageteten. Zij was geen echte tante, maar eigenlijk de moeder van een klasgenootje van mij. Soms logeerde ik ook bij tante Corry en oom Jan, haar man. Ik heb er goede herinneringen aan.

Toen ik twaalf jaar was overleed oom Jan plotseling, vlak voor oud en nieuw. Ik zat toen in de brugklas en de tijd van samen lunchen was voorbij. Voor tante Corry en haar kinderen was zijn overlijden een enorme schok. En in die dagen tussen het overlijden en de begrafenis was ik elke dag bij hen. Voor mij was het de eerste keer in mijn leven dat ik van dichtbij een sterven heb meegemaakt. En, kinderlijk naïef, dacht ik na de begrafenis dat nu alles wel achter de rug was en dat we het gewone leven weer op konden pakken.

Met haar antwoord gaf tante Corry aan dat zij daar toch anders over dacht. Voor haar was er nog lang geen 'gewoon leven' en door haar antwoord liet ze merken dat zij mijn aanwezigheid nog steeds erg op prijs stelde.

Een paar maanden lang ging ik nog heel regelmatig na schooltijd even bij haar langs.

Ik moet aan deze persoonlijke geschiedenis denken nu de reclamecampagne 'dooddoeners' van Sire is gestart, met als oproep: 'De dood. Praat er over'. Vaak hebben mensen moeite om een goede houding en goede woorden te vinden als ze met mensen omgaan die op de een of andere manier bezig zijn of geconfronteerd worden met de dood.

Wat ik door schade en schande geleerd heb: open staan voor de gevoelens van een ander, zeker niet te snel zelf invullen hoe een ander zich voelt of zou moeten voelen en mensen aandacht geven zonder te vervallen in adviezen. Hoe lastig het soms ook is om de goede woorden en de goede aandacht te vinden.

Wim Vroom
pastoraal werker HH. Franciscus en Claraparochie

HEEFT U WEER ZIN IN EEN AVONDJE UIT?

Dit kan weer op dinsdag 22 februari, dinsdag 8 maart en dinsdag 22 maart. De warme en koude drankjes staan klaar van 19.45 uur tot 21.45 uur en er zijn ook missiekaarten te koop. Zo leeft Martinus voort in onze geloofsgemeenschap, we blijven vieren en elkaar ontmoeten.

Van harte welkom!

Agenda Sociaal Kafhé

- 22 februari Sociaal Kafhé
- 08 maart Sociaal Kafhé
- 22 maart Sociaal Kafhé

BIJBELMARATHON IN DORPSKERK IN VAASSEN



Van **maandag 14 tot en met zaterdag 19 maart** vindt er in de Dorpskerk van Vaassen een **Bijbelmarathon** plaats, elke dag van 8.00 tot 20.00 uur.

Ter gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe vertaling van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) hopen we in deze week de hele bijbel doorgelezen te hebben.

Hiervoor zijn veel lezers nodig, die elke een kwartier lezen. U bent van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen en/of te komen luisteren.

Voor verdere informatie en opgave:

<https://www.vaassenactief.nl/vaassense-voorgangers-organiseren-een-bijbelmarathon/>

Colofon:

Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden.

Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand.

U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.

Veel nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com.