



St. Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 01, januari 2019.

2019

De locatieraad, de denktank en de redactie van deze nieuwsbrief wensen u allen een zalig nieuwjaar.

Driekoningen



Er kwamen drie koningen met ene ster
zij kwamen van bij en zij kwamen van ver.
Zij kwamen de hoge berg opgegaan
zij vonden de sterre daar stille staan.
Wel sterre, gij moet er zo stille niet staan
gij moet met ons naar Bethlehem gaan.
Naar Bethlehem binnen die schone stad
waar Maria met haar kindetje zat.
Zij gaven dat kindetje menigvoud
van wierook en mirre en rode fijn goud.

Rooster van kerkdiensten:

Zaterdag	29 dec.	18.30 u.	Eucharistieviering , in Vaassen, pastor Sebastian
Maandag	31 dec.	18.00 u.	Oudjaar, Woco-viering , in Vaassen, pastor Vroom
Maandag	31 dec.	19.00 u.	Oudjaar, Eucharistieviering , in Twello, pastor Sebastian
Dinsdag	01 jan. 2019	10.00 u.	Nieuwjaar, Eucharistieviering , in Twello, pastoor Hermens
Zondag	06 jan.	10.00 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastoor Hermens
Dinsdag	08 jan.	18.30 u.	Eucharistieviering, in Epe , pastor Sebastian
Zaterdag	12 jan.	18.30 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastor Kantoci
Dinsdag	15 jan.	19.30 u.	Denktank
Dinsdag	15 jan.	19.45 u.	Sociaal Kafhé
Zondag	20 jan.	10.00 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastoor Hermens
Dinsdag	22 jan.	19.45 u.	Avond met Zin; film "Pay it forward"
Zondag	27 jan.	10.00 u.	Gebedsviering , in Epe, werkgroep
Zondag	27 jan.	10.00 u.	Kanselruil , in Vaassen, ds. Lavooij
Dinsdag	29 jan.	19.45 u.	Sociaal Kafhé, Erwtensoepavond Opbrengst is voor Mobaye
Zondag	03 febr.	10.00 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastor Hofstede
Zondag	03 febr.	10.00 u.	Vormselviering , in Twello

Van de werkgroepen:

Sociaal Kafhé

Kerstavond op 18 december



Uw correspondent begon de kerstavond in de Grote of Sint Maartenskerk alwaar door de Raad van Kerken Epe een adventswake werd gehouden. Een korte bijeenkomst van luisteren, bidden en zingen in een heel serene sfeer met een tiental aanwezigen. Zo helemaal in de goede stemming gebracht ging het daarna door het nachtelijk Epe naar onze schuilkerk in de Van der Hulststraat waar de toegang tot het gebouw sfeervol met kaarslicht verlicht was. Ook de centrale hal was in een feestelijke kerstsfeer gestoken. De ongeveer dertig aanwezigen werden allereerst onthaald op koffie met vers gebakken cake die zelfs nog warm was.

Onder leiding van de onvolprezen zusters Martha en Tina werd de avond ingezet met een medley van kerstliedjes. En... het bloed kruipt waar het niet gaan kan: deze maagden des Heren konden het niet laten daaraan enige coupletten van eigen fabricaat toe te voegen. Daarna was er film: Aurora Borealis, Het Noorderlicht, over de nietigheid van de aarde in het heelal en het mooie, vaak ontroerende, maar ook soms wrede van het leven op aarde, niet in de laatste plaats door ons mensen veroorzaakt.

Toen werd het even heel stil.... Stille Nacht Heilige Nacht werd gezongen. Dit lied, gecomponeerd door Joseph Moor en Frans Xaver Gruber, werd op kerstavond, nu precies tweehonderd jaar geleden, voor het eerst gezongen in het kerkje van het Oostenrijkse Oberndorf bij Salzburg.

*Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimer zacht,
Eenzaam waakt het hoogheilig paar,
Lieflijk kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust,
Sluimert in hemelse rust.*

Als je weet dat Frans Gruber zes van zijn tien kinderen voortijdig verloor, dan kijk je toch even iets anders tegen de laatste regels van dit couplet aan.

Daarna was de beurt aan Martinus, deze keer verkleedt als Gijs de Jong, die het jaar 2018 nog eens op rijm de revue liet passeren.

Toen ging het warm/koud buffet open. Dit viel zeer in de smaak, want het werd compleet leeggeplunderd. Met een glaasje wijn erbij praatte iedereen nog gezellig na en tegen tien uur togen allen huiswaarts. Aan de organisatoren restte nog de taak de rommel op te ruimen. Maar iedereen was het er over eens dat het een geweldige avond was geweest.

Het volgende sociaal kafhe

Op **15 januari 2019** vindt de eerste sociaal kafhé-avond van 2019 plaats.

U mag zich aanmelden voor deze avonden, ook e.v.t. voor vervoer, maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Samen kerk zijn, samen onderweg.

Graag tot ziens in het sociaal kafhé van de geloofsgemeenschap Epe-Heerde!

U kunt de R.K. Geloofsgemeenschap H. Martinus Epe-Heerde per mail bereiken via mart.epe@hetnet.nl of mondeling via Plony Epping (in de Kookwinkel).

Erwtensoepavond

Ook dit jaar organiseren wij weer samen met het Sociaal Kafhé een erwtensoepavond op dinsdag **29 januari 2019**.

Wij beginnen om 17.30 uur met een aperitief en gaan om 18.00 uur aan tafel.

Waar: Martinuslocatie W.G. van der Hulststraat 1 Epe
(gebouw van InteraktContour)

De opbrengst is voor de missie in Mobaye.

De kosten zijn 7 euro p.p.

Komt u ook en eet u mee dan het liefst voor 27 januari opgeven bij Trees Smit 0578 614588 of noteer uw naam op de intekenlijst bij een viering of Sociaal Kafhé.

Opgave per e-mail kan via mart.epe@hetnet.nl

Avond met Zin op 22 januari 2019

Dan wordt er eens op een heel andere wijze invulling gegeven aan de Avond met Zin door de film "Pay it forward" (Vooruit betalen) te laten zien.



In deze film speelt Trevor, een Amerikaans schooljongen de hoofdrol. Hij doet iemand een grote gunst en vraagt hierbij als enige tegenprestatie dat deze persoon op zijn beurt voor drie andere mensen weer iets goeds doet.

Trevor veroorzaakt hierdoor een kettingreactie waardoor je een toestand van universele vriendelijkheid en fatsoenlijkheid bereikt.

Hoeveel invloed kan één oprecht idee hebben? Onmogelijk?

Doe jezelf een plezier en kom erachter door te komen kijken.

De film wordt op dinsdag 22 januari getoond in de van der Hulstlocatie aan de van der Hulststraat. Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar.

De film start om 19.45 uur en wordt Nederlands ondertiteld.

De toegang is gratis, er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Overleden:

Op 14 december is overleden in de leeftijd van 71 jaar Marinus Johannes Gerhard Bröلمان. Hij woonde met zijn echtgenote aan de Bergweg in Epe.

Overig nieuws.

Sterk in vrijwilligerswerk.....

Als iemand de naam van Harrie Mulder noemt komt dikwijls de vraag: die man van Radio 794 ? of de oud-koster ? of de collectant ? of.....? Harrie is namelijk niet voor één doel te vangen, maar hij dient graag meerdere doelen en organisaties. Uur na uur, dag na dag, week na week en zelfs jaar na jaar. Harrie kijkt niet op een uurtje en zegt zelden 'nee' als er een beroep op hem wordt gedaan.



Koster van de St. Martinusparochie

Al van jongs af aan hielp hij regelmatig zijn vader, die als koster in de St. Martinusparochie (Epe-Heerde) werkzaam was. Het klaarzetten van alle paraferalia, het controleren van de gepoetste kandelaars, de kaarsen, de benodigdheden voor het toedienen van de sacramenten, de liturgische kleding voor de priester, enz., enz. Om daar goed voor te kunnen zorgen moet je er ook behoorlijk wat van af weten ! En al doende leerde Harrie hoe het kosterschap ingevuld moest worden. Toen zijn vader ernstig ziek werd, nam Harrie deze 'baan' tijdelijk over. Als kind had hij ooit gezegd: "Ik wil nooit koster worden". Maar door omstandigheden pakte dat anders uit. Zijn plichtsbesef riep hem op het werk van zijn vader zo goed mogelijk over te nemen. Dat kostte hem, naast zijn volledige en drukke baan, heel veel tijd. Vooral de rouw- en trouwdiensten, meestal op door-de-weekse dagen, waren lastig te combineren met zijn werk. Hij zocht een aantal 'hulpkosteren' die hem weer konden ondersteunen.

Uiteindelijk heeft Harrie het kosterschap 23 jaar vervuld tot het eind van de parochiekerk, die tot verdriet van vele parochianen moest worden gesloten en verkocht.

Radio 794

"U heeft een mooie radiostem", zei ooit iemand tegen Harrie Mulder. Dat mondde uit in een uitnodiging mee te werken aan het programma Loof den Heer. Harrie werd medewerker van de Lokale Omroep Heerde (LOH). Daar vond men hem niet alleen een geschikte radiostem hebben, maar ook zijn andere kwaliteiten kwamen goed van pas. Harrie werd presentator van diverse programma's, waaronder 'koffietijd' op de zaterdagmorgen. Dat heeft hij vele jaren gedaan. Maar Harrie wilde meer, het liefst een eigen programma; informatief, ontspannend, met lokale en regionale onderwerpen. Dat programma werd 'Infomix' op de dinsdagavond van 19.00 u tot 21.00 u. Om daar een interessant programma van te maken speurt hij letterlijk alles af om (nieuwe) inspirerende thema's te vinden en dit te bespreken in zijn programma. Met daarbij passende muziek. Hij is niet alleen presentator, maar

daarnaast ook als enig redactielid, samensteller en producer van het programma, bezig met het zoeken en vinden en benaderen van potentiële gasten, het voorbereiden en afnemen van interviews en het daadwerkelijk op zender brengen. elke week weer. Dat vergt een enorme inspanning en een grote discipline. Inmiddels is het voor vele gasten een eer om bij Harrie in het programma te mogen komen. Vele mensen weten inmiddels Harrie te vinden als zij iets willen vertellen over hun evenement, activiteit, actie, feest, herdenking of wat dies meer zij.

Maar Harrie zou Harrie niet zijn als hij het daarbij zou laten. Natuurlijk helpt hij op de zaterdag als bij rechtstreekse sportuitzendingen nog een commentator en een technicus nodig is. Harrie doet mee. Wordt de 'truckersdag' georganiseerd, de 24-uurs samenloop voor hoop, koningsdag, bevrijdingsfeest, Harrie staat al klaar om er life verslag van te doen of om de omroep opnamen te laten maken. Kortom: staat er in de samenleving van Heerde iets bijzonders te beleven, Harrie speelt daar direct op in.

Harrie vindt het niet alleen leuk, maar ook belangrijk de jeugd bij de lokale omroep te betrekken. Hij gaat er op uit om op scholen iets over de radio te vertellen, maar nodigt groepen ook uit om bij de radio te komen kijken. Informatie over de presentatie, de techniek, de computers, de muziek, de redactie, enz. Zo inspirerend, dat zelfs enkelen van die jongeren nu medewerker van Radio 794 zijn geworden. Ook de ontwikkelingen naar de multimediale omroep, met radio, tv, website, 'on-demand' programmering, samenwerking met andere lokale omroepen in de regio; het zijn allemaal thema's waar Harrie nauw bij betrokken is.

Tenslotte heeft Harrie ook zijn managementkwaliteiten in dienst van de omroep gesteld. Bij de inmiddels tot Radio974 omgedoopte LOH, werd hij voorzitter van de programmastaf, voorzitter van het management-team, hoofdredacteur en een soort trouble-shooter. De organisatie werd 'op de kaart' gezet en ook de bij de politiek neemt Radio 794 inmiddels een vaste plek in. Als er iets aan de hand was tussen medewerkers onderling, dan was Harrie vaak degene die de rust wist te herstellen. En dat valt voorwaar niet mee in een vrijwilligersorganisatie met meer dan 60 vrijwilligers.

Collectant:

Ook als collectant levert Harrie zijn bijdrage aan de samenleving. Hij loopt al jaren met de collectebus voor het KWF en voor het long-fonds. Niet thuis? Dan komt Harrie rustig een tweede keer aan de deur. Ook dat kost hem uren en uren, maar Harrie doet het graag. In het algemeen kun je stellen dat Harrie een onmiskenbare plaats inneemt in de Heerder samenleving. Heel vanzelfsprekend, met veel inzet en plezier en veel voldoening. En dat juist tekent het karakter van een echte vrijwilliger. En Harrie is sterk in dat vrijwilligerswerk!

Nieuwjaarswandeling voor de Vrede in Apeldoorn

Net als voorgaande jaren houdt Sant' Egidio op 1 januari, de Internationale Dag van de Vrede, om 17.00 uur een Nieuwjaars Vredeswandeling. We lopen met fakkels, borden met namen van landen waar oorlog of strijd is en met borden met het woord 'Vrede' in verschillende talen van gemeentehuis, naar synagoge, naar moskee en kerk. Schouder aan schouder, met moslims, joden, christenen, humanisten, en atheïsten willen wij het jaar beginnen met een gebaar van vrede. _Nieuw dit jaar is dat de Stemcaravaan mee loopt en zal zingen op de verschillende halteplaatsen en bij het slot._Jan Terlouw zal spreken over saamhorigheid en vrede aan het slot van de wandeling in de kerk. Start om 17.00 uur op het plein voor de OLV kerk aan de Hoofdstraat. Komt allen, Vrede maken we samen.

Georgiuswandelingen



Zin om met R.K. leeftijdsgenoten te gaan wandelen? 25 - 55 jaar

Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen.



We gaan één keer per maand wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop.

Kijk op

<http://home.kpn.nl/m.de.wif-ssc/Georgiuswandelingen.html>

Amnesty schrijfacties in januari

In 2018 zijn er vanuit de gemeente Epe weer vele honderden brieven geschreven om gewetensgevangenen vrij te krijgen. De Amnestygroep gemeente Epe waardeert de inzet van mensen die mee hebben gedaan aan de schrijfacties en hoopt ook in 2019 weer op iedereen te kunnen rekenen. Schrijven helpt namelijk wel degelijk!

In januari heeft de Amnestygroep Epe weer twee schrijfacties, die voor u klaarliggen in de kerk.

De eerste schrijfactie gaat naar Marokko.

Nawal Benaissa is een van de bekendste gezichten van de Hirak-protestbeweging, die strijdt voor betere leefomstandigheden in het Rifgebied in Marokko. Ze wordt voortdurend door de politie lastiggevallen. Inmiddels heeft ze een voorwaardelijke gevangenisstraf. Nadat in oktober 2016 in het Rifgebied protesten ontstonden voor betere leefomstandigheden, besloot de 37-jarige Nawal zich meteen aan te sluiten. Ze kreeg meer dan 80.000 volgers op Facebook. Maar toen begonnen de dreigementen. In de zomer van 2017 werd



Nawal vier keer opgepakt en urenlang vastgehouden. Ze kreeg zelfs 10 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd voor het 'aanzetten tot een misdrijf'. Honderden demonstranten zijn inmiddels veroordeeld, de leiders tot celstraffen tot wel 20 jaar. Nawal verhuisde naar een andere stad om te ontsnappen aan de dreigementen van de autoriteiten.

De tweede schrijfactie gaat naar Iran.

De 30-jarige Atena Daemi verzet zich tegen de doodstraf, zoals steeds meer mensen in Iran. Ze zit nu een gevangenisstraf van 7 jaar uit vanwege haar kritiek. Op Facebook en Twitter leverde Atena kritiek op executies, ze deelde flyers uit en liep mee in een vreedzaam protest tegen de executie van een jonge vrouw. Nadat ze in oktober 2014 werd opgepakt, volgden 51 dagen van eenzame opsluiting en vernederende verhoren. In een rechtszaak van slechts een kwartier werd ze veroordeeld tot 14 jaar



cel voor onder andere het 'samenkomen en samenzweren tegen de nationale veiligheid'. In hoger beroep werd die straf verminderd naar 7 jaar. In november 2016 werd Atena met veel geweld opgepakt in haar ouderlijk huis om haar straf uit te zitten. Begin dit jaar werd ze onder afschuwelijke omstandigheden ruim drie maanden lang vastgehouden in een gevangenis in een voormalige kippenfabriek. Ze werd daar mishandeld.

Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit.

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Colofon: Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand. Informatie vindt u ook op www.franciscusenclara.com