



St. Martinus
Geloofsgemeenschap
Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 12, december 2018



De redactie van de nieuwsbrief wenst u een

Zalig Kerstfeest

Rooster van kerkdiensten

Zaterdag	01 dec.	18.30 u.	Eerste Zondag van de Advent, C-jaar Eucharistieviering , in Vaassen, pastoor Hermens
Dinsdag	04 dec.	19.45 u.	Sociaal Kafhé , Sinterklaasavond
Donderdag	06 dec.	19.00 u.	Adventswake , Grote of St. Maartenskerk in Epe, Raad van kerken Epe
Zondag	09 dec.	10.00 u.	Woco-viering , in Vaassen, werkgroep Vaassen
Dinsdag	11 dec.	18.30 u.	Eucharistieviering , in Epe, pastoor Hermens
Donderdag	13 dec.	19.00 u.	Adventswake , Grote of St. Maartenskerk in Epe, Raad van kerken Epe
Zondag	16 dec.	10.00 u.	Gebedsviering , in Epe, werkgroep
Zondag	16 dec.	10.00 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastor Vroom
Dinsdag	18 dec.	19.00 u.	Adventswake , Grote of St. Maartenskerk in Epe, Raad van kerken Epe
Dinsdag	18 dec.	19.45 u.	Sociaal Kafhé , Kerstviering
Donderdag	20 dec.	08.30 u.	Kerstviering St. Bernardusschool , pastor Vroom In de Grote of St. Maartenskerk Epe
Zondag	23 dec.	10.00 u.	Woco-viering , in Vaassen, pastor Kantoci
Maandag	24 dec.	16.30 u.	Kerstavond, gezinsviering , in Vaassen, werkgroep
Maandag	24 dec.	18.00 u.	Kerstavond, gezinsviering , in Twello, pastor Vroom
Maandag	24 dec.	18.30 u.	Kerstavond , in Vaassen met Timeless
Maandag	24 dec.	21.00 u.	Kerstnacht, Eucharistieviering , in Twello, pastor Sebastian
Maandag	24 dec.	21.30 u.	Kerstnacht, Woco-viering , in Vaassen, pastor Vroom
Dinsdag	25 dec.	10.00 u.	Kerstmis, Eucharistieviering , in Vaassen, pastor Hofstede
Dinsdag	25 dec.	10.00 u.	Kerstmis, Eucharistieviering , in Twello, pastores Sebastian en Oude Vrielink
Dinsdag	25 dec.	12.30 u.	Kerstmis , Kerst met de kinderen, in Twello
Woensdag	26 dec.	10.00 u.	Kerstmis, Eucharistieviering , in Twello, pastoor Hermens
Woensdag	26 dec.	10.00 u.	Morgengebed volgens het Getijdenboek , in Epe Dhr. D.J. Smit
Zaterdag	29 dec.	18.30 u.	Eucharistieviering , in Vaassen, pastor Sebastian
Maandag	31 dec.	18.00 u.	Oudjaar, Woco-viering , in Vaassen, pastor Vroom
Maandag	31 dec.	19.00 u.	Oudjaar, Eucharistieviering , in Twello, pastor Sebastian
Dinsdag	01 jan. 2019	10.00 u.	Nieuwjaar, Eucharistieviering , in Twello, pastoor Hermens

Advent, de voorbereiding op Kerstmis

Gebedswaken in de Adventstijd

Adventstijd is een periode van hoop en verwachting, een tijd voor bezinning en uitzien naar Kerst en komst van de Heer.

De Gebedswake in de Adventstijd is een meditatief moment midden in de week, te midden van alle dagelijkse beslommeringen.

Een korte oecumenische bijeenkomst rondom gebed, schriftlezing, samenzang en meditatieve stilte.

U bent allen van harte uitgenodigd!

De Gebedswaken, op initiatief van de Raad van Kerken Epe, worden gehouden in de Grote Kerk te Epe, aanvang 19.00 uur tot ± 19.30 uur op donderdag 6 december, donderdag 13 december en dinsdag 18 december.

De voorgangers zijn resp. pastor W. Vroom, ds. G.C. Buijs en ds. A.M. van de Wetering.



Van de werkgroepen:

Sociaal Kafhé



In deze decembermaand zijn er twee activiteiten gepland waarbij u zich kan aansluiten. De eerste dinsdagavond van de maand, **4 december**, schenken wij aandacht aan het Sint Nicolaasfeest. De traditionele sfeer van chocolademelk, pepernoten en een hart kloppend vol verwachting

De *derde* dinsdagavond van de maand, **18 december**, is het derde Advent. Deze avond staat in het teken van Kerst bij ons. We bieden u een programma aan waarin de kerstgedachte sfeervol wordt gevierd met o.a zang. Daarna volgt het inmiddels traditionele kerstbuffetje waarbij u actief mee kunt doen door een kleinigheidje mee te brengen. Na afloop van het programma wordt de avond voortgezet met een hapje en een drankje waar ook voldoende tijd is om elkaar te spreken. Inloop:vanaf 19.45 uur. Start programma 20.00 uur.

Noteer ook alvast **15 januari 2019** in uw agenda, de eerste sociaal kafeéavond in 2019.

U mag zich aanmelden voor al deze avonden, ook e.v.t. voor vervoer, maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Samen kerk zijn, samen onderweg.

Graag tot ziens in het sociaal kafe van de geloofsgemeenschap Epe-Heerde!

Mail: R.K. Geloofsgemeenschap H. Martinus Epe- Heerde mart.epe@hetnet.nl
of via Plony Epping (kookwinkel).

Op alle avonden staat vanaf 19.45 uur de koffie/thee voor u klaar.



De dames met het kapje wensen u alvast een zinvolle en sfeervolle decembermaand toe!

Overleden:

Op 5 november is overleden in de leeftijd van 85 jaar, Corry Logen- Jansen. Zij woonde in de Scheperstraat in Epe. Haar uitvaart heeft plaatsgevonden vanuit de Grote of St. Maartenskerk in Epe. Aansluitend is haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats aan de Oude Wisselseweg.

Op 19 november is overleden in de leeftijd van 91 jaar, Johannes Martinus Wilhelmus van 't Erve. Hij woonde aan de Weemeweg in Epe.

**Dat zij rusten
In vrede...**



Verslag Martinusdag

Het was zondag 18 november gezellig druk bij onze Martinusdag 2018 aan de W.G. van der Hulstraat 1 in Epe. De organisatie had er een actieve en interessante dag van gemaakt.

In onze Franciscus en Claraparochie zijn drie geloofsgemeenschappen naar de Heilige Martinus vernoemd in Twello, Vaassen en Epe. De twee nog in gebruik zijnde Sint Martinuskerken staan in Vaassen en Twello.

Epe heeft wel nog een Sint Martinusplein en een Sint Maartensgilde. De protestantse Grote of Sint Maartenskerk staat midden in het centrum van Epe. Deze kerk wordt voor vele activiteiten o.a. ook van onze R.K. geloofsgemeenschap ingezet. Je kunt rustig stellen dat Martinus een begrip is in Epe.

De twee nog in gebruik zijnde Rooms-Katholieke Martinuskerken staan in Vaassen en Twello.

Onze voorzitter, Plony Epping, opende de bijeenkomst en heette eenieder van harte welkom. Vervolgens verhaalde pastor Vroom nog eens op bevlogen wijze het Martinusverhaal, voor ons allen zo wel bekend.

Martinus was zelf ook aanwezig. Hij liet van zich horen en vertelde van zijn ervaringen. Er werd een 'gedicht' voorgelezen door de eerwaarde zusters Martha en Tina, en er werden een aantal liederen gezongen. Onze voormalige organist Lylian Huisman begeleidde het geheel op de piano.

Er werden een drietal workshops gehouden waar veel energie in gestopt werd:

- Een gespreksgroep: Hoe bereik je iemand die eenzaam is?

- Een groep waarin door de deelnemers samen ons "Martinusraam" werd nageschilderd.

- Een groep waarin de situatie van Martinus die de naakte bedelaar ontmoet werd nagespeeld

's Middags was er een heerlijke lunch, waar eenieder zijn steentje aan bijdroeg door zelf iets te eten of te drinken mee te brengen.

Tot slot werd er nog uitgebreid nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Dank aan een ieder voor deze fantastische dag! Martinus kan tevreden zijn. In Epe is zijn nagedachtenis in ere gehouden.

Jo van der Sloot





Nabeschouwing:

In het groepsgesprek op de Martinusdag kwam het verhaal van Martinus op tafel, die zijn mantel deelde met een bedelaar.

Het woord 'weggeven' werd een paar maal gebruikt. Dat is niet het goede woord - vind ik. 'Weggeven' doe je min of meer zonder interesse. Als ik een Euro weggeef en de bedelaar verdrinkt die vervolgens, dan zou ik er nog om kunnen lachen. Die Euro miste ik toch niet. Maar als Martinus zijn mantel voor de helft geeft, gaat het om iets wat hijzelf nodig heeft. Dan speelt zijn betrokkenheid me die bedelaar mee. Dan geeft hij niet weg maar staat af, deelt hij bewust.

In de improvisatie "De vloer op" ging de tweede opvoering over de inzet van een lieve buurvrouw die met haar gebrekkige buurman 's zaterdags boodschappen ging doen. Zij deelde met de buurman en dat was geen opoffering want dat gaf haar ook een goed gevoel. Wat is het verschil met een humanist?

Het "Ik ben/was het." maakt het verschil voor een christen. Dat kan zijn volgelinge met Vreugde met zich meedragen. En af en toe voelen of het er nog zit.

Piet Goris

Bedevaart naar Medjugorje in juni 2019

Geachte dames en heren,

Bijgevoegd doe ik U toekomen een uitnodiging voor een Informatieavond op 7 december in het Parochiehuis in Apeldoorn. Wij willen ons aansluiten bij De Bedevaart naar Medjugorje . Misschien zijn ook bij U geïnteresseerden. Wilt U dit bij U kenbaar maken?
Voor informatie kunt U mij bellen (055-3665418) of een mail sturen.

Met vriendelijke groeten
Sylvia Emler

Megjugorje, daar waar de hemel de aarde raakt.

Maria, de koningin van de vrede, heeft ons uitgenodigd voor gebed. Dat willen we doen en gaan van 17 tot 24 juni naar Medjugorje (vliegreis). Pastor Sebastian gaat als geestelijke begeleider met ons mee.

De bedevaart wordt verzorgd door de stichting Mariale Bedevaarten naar Medjugorje, Eindhoven, o.l.v. Mw. Pauline Vertegen.

Om u een indruk te geven houden we een informatieavond op vrijdag 7 december a.s. in het parochiehuis, Stationsstraat 13 te Apeldoorn, waar mevrouw Verstegen aanwezig zal zijn om al uw vragen te beantwoorden. Er zullen ook foto's getoond worden.

Laten wij met velen Haar oproep volgen en naar Medjugorje gaan, daar waar de hemelde aarde raakt.
U kunt zich voor deze avond opgeven bij mevr. Emler. (zie boven)

(Opmerking redactie: Medjugorje is een bergdorp in het zuiden van Bosnië en Herzegovina. Het werd bekend door een reeks verschijningen van Maria die er sinds 1981 zouden plaatsvinden. Het is sindsdien een bedevaartsoord geworden. De Rooms-Katholieke Kerk heeft dit bedevaartsoord tot nu toe niet erkend.)

Bericht van de werkgroep Amnesty International gemeente Epe

Amnesty schrijfacties in december

Ook staat de Amnestygroep gemeente Epe op zaterdag 8 december van 10.00-14.00 uur in de Grote Kerk in Epe, waar petitielijsten voor vrouwelijke gewetensgevangenen ondertekend kunnen worden. Iedereen is hier van harte welkom.

**Met vriendelijke groet,
Meggie Moors - Amnesty werkgroep gemeente Epe -
0578-627314**

De Amnestygroep gemeente Epe waardeert de inzet van iedereen die meedoet aan de schrijfacties. Hierdoor kunnen elke maand weer een paar honderd kaarten verstuurd worden naar regeringen die de mensenrechten schenden. Schrijven helpt dus wel degelijk! In het kader van de Dag van de Rechten van de Mens is de Amnestygroep op **zaterdag 8 december** in de Grote Kerk in Epe waar u van 10.00-14.00 uur van harte welkom bent om petitielijsten te ondertekenen om vrouwelijke gewetensgevangenen vrij te krijgen. Ook heeft de Amnestygroep Epe weer twee schrijfacties, die voor u klaarliggen in de kerk.

De eerste schrijfactie gaat naar de Filipijnen.

President zet tegenstander achter tralies

Senator Leila de Lima is een felle tegenstander van president Duterte's bloedige 'oorlog tegen drugs'. Duizenden, vooral arme, mensen werden op straat doodgeschoten. De Lima was lid van de mensenrechtencommissie die onderzocht of president Duterte betrokken was bij het doden van mogelijke drugshandelaren in de tijd dat hij burgemeester was. In 2016 vertelde Duterte aan de media dat hij De Lima 'in het openbaar kapot wilde maken'. Nu zit Leila de Lima vast en ze kan levenslang krijgen. Ze zou drugsgeld hebben aangenomen voor haar verkiezingscampagne en als minister drugs hebben toegelaten in de gevangenis. Dat zijn valse beschuldigingen, die alleen zijn bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. Dat is niet gelukt: ze vraagt elke dag vanuit de gevangenis aandacht voor de mensenrechtenschendingen in haar land.



De tweede schrijfactie gaat naar China.

Sluit de heropvoedingskampen in Xinjiang.

Bota Kussaiyn en haar ouders komen uit de regio Xinjiang, maar ze wonen al enkele jaren in Kazachstan. Bota's vader ging naar China voor een doktersbezoek en kwam niet meer terug. Maanden later hoorde ze dat hij, net als veel andere Kazachen en Oeigoeren, naar een heropvoedingskamp was gestuurd. De Chinese autoriteiten willen dat de voornamelijk islamitische minderheidsgroepen in Xinjiang loyaal zijn aan de Chinese staat en de communistische partij. In de heropvoedingskampen worden ze gedwongen om hun geloof en culturele identiteit te verwerpen. Ze krijgen geen rechtszaak en hebben geen toegang tot een advocaat. Ze zitten vaak maanden vast. Er zijn berichten dat er doden vallen in de kampen, onder meer door zelfmoord.



In de schrijfkaart roept u de Chinese autoriteiten op te stoppen met de onderdrukking van etnische minderheden in de regio Xinjiang. Ook moeten zij opheldering geven over het lot van de naar schatting een miljoen mensen die opgesloten zitten in heropvoedingskampen.

Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Colofon: Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.