



St. Martinus Geloofsgemeenschap Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr. 1, januari 2017

O God,
beziel ons in dit nieuwe jaar met de hoop
dat het kan en moet:
het leven koesteren en bewaren,
kwetsbare mensen eerbiedigen,
een dag beginnen als nieuw
een jaar omarmen als tijd van genade.

Beziel ons in dit nieuwe jaar met het geloof
dat het waar en te vertrouwen is:
dat we niet dood lopen in donker
maar onderweg zijn naar licht
dat we er niet alleen voor staan
maar bewegen in een stroom van mensen.

En beziel ons in dit nieuwe jaar met de liefde
die van geen ophouden weet:
om in onszelf en in elkaar
uw vingerafdruk te zien
uw beeld, uitgetekend in mensen,
in hun lijden, sterven en opnieuw beginnen.

Ik wens je, liefde
vreugde vrede geduld
vriendelijkheid goedheid trouw
zachtheid ingetogenheid

Robert N. 27

Nieuws van de locatieraad.

2016, alweer een veelbewogen jaar, is nu bijna voorbij. De verhuizing van de Bernardusschool naar onze nieuwe Martinuslocatie bij InteraktContour werd dit voorjaar een feit. Na een paar maanden wennen aan het gebouw hebben we dit op 5 juni uitgebreid gevierd met een inspirerende dag met een gebedsdienst, workshops zang, schilderen en bibliodrama en ook de veiling van diverse spullen uit onze oude Martinuskerk.

Inmiddels voelen we ons nu echt thuis op onze nieuwe plek. Tijdens de Eucharistievieringen op dinsdagavond, de gebedsdiensten op zondagmorgen, de Avonden met Zin, het Sociaal Kafhé.... Allemaal activiteiten die maken dat wij elkaar kunnen blijven ontmoeten. Dat wij elkaar kunnen vasthouden en niet verloren lopen in de grotere Franciscus & Claraparochie. Velen van u weten inmiddels de weg naar Vaassen goed te vinden en ook in Twello worden soms Epenaren gesignaleerd. En dat is goed. Je zou de Franciscus & Clara parochie kunnen zien als de grotere gemeente, en de verschillende locaties zijn dan de 'wijkraden', waar mensen elkaar nabij kunnen zijn en ontmoeten. Beide plekken: onze Eper Martinus locatie én de Franciscus & Clara parochie zijn belangrijk, vullen elkaar aan en in feite kan de een niet zonder de ander voortbestaan.



In Epe gaan we daarom ook in 2017 door met de hierboven genoemde activiteiten. De dinsdagavonden in ons locatiegebouw vormen daarbij een rode draad. Pastoraatgroep, Locatieraad en de Denktankgroep hebben regelmatig overleg om te kijken of ook nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd.

Zo'n nieuwe activiteit is een jaarlijkse inspiratiedag in het voorjaar zoals we afgelopen jaar als openingsdag van het nieuwe gebouw hebben gevierd. Voor 2017 hebben we deze dag gepland op **zondag 28 mei**. Houdt u deze datum vast vrij in uw agenda! Met een gebedsviering (voorganger pastor Wim Vroom) en lunch. Voor de middagactiviteit kunnen we al verklappen dat pastoor Paul Daggenvoorde van de partij zal zijn. Over het verdere programma zullen we u later berichten.

En omdat we jaarlijks zo'n dag met elkaar willen organiseren, willen we u vragen een passende/pakkende naam te bedenken, zodat deze jaarlijkse dag een begrip wordt! Uw suggesties zijn van harte welkom bij de werkgroep, die bestaat uit Jo v.d. Sloot, Sjaak Thijssen, pastor Vroom en Plony Epping.

Rest mij nu nog u allen een Zalig Nieuwjaar te wensen. Een jaar waarin we elkaar weer regelmatig - in Gods naam - mogen ontmoeten in Epe, in Vaassen, of in Twello...

Hartelijke groet, namens Locatieraad, Pastoraatgroep en Denktankgroep,

Plony Epping, vz. Locatieraad.



Actie kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage om de diensten te kunnen voortzetten en de onkosten die voor dit alles noodzakelijk zijn te kunnen financieren. Jaarlijks vragen zij hun leden om een financiële bijdrage.

Voor de campagne van 2017 is het thema **Mijn kerk verbindt**. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari 2017. De informatie over de kerkbalans en de opgave voor de bijdrage worden begin 2017 aan parochianen toegezonden.

Kerkbanken en gasfornuis.

Er zijn nog twee kerkbanken en een gasfornuis beschikbaar voor overname. Belangstellenden kunnen zich melden bij Sjaak Thijssen, telefoon 0578-621285.

Agenda komende periode:

Zaterdag	31 dec.	18.00 u	Woco viering , in Vaassen, pastor Vroom
Dinsdag	03 jan.	19.45 u	Sociaal Kafhé ; nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag	08 jan.	10.00 u.	Woco viering , in Vaassen, pastor Kantoci
Dinsdag	10 jan.	18.30 u.	Eucharistie , in Epe pastor Sebastian
Zondag	15 jan.	10.00 u.	Kanselruil , in Vaassen, ds. Heslinga
Zondag	15 jan.	10.00 u.	Gebedsviering , in Epe, werkgroep
Dinsdag	17 jan.	19.45 u.	Sociaal Kafhé
Zondag	22 jan		Woco viering , in Vaassen, pastor Vroom
Zaterdag	28 jan.	18.30 u.	Woco viering , in Vaassen, pastor Vroom
Dinsdag	31 jan.	17.30 u.	Sociaal Kafhé ; erwtensoepavond
Zondag	05 febr.	10.00 u.	Eucharistie , in Vaassen, pastor Hofstede,
Zondag	05 febr.	12.30 u.	Doopgelegenheid in Vaassen, pastoor Daggenvoorde

Sociaal Kafhé

Wij, Martha en Tina hoeven elkaar voorlopig geen "hints" meer te geven. Tijdens de geslaagde Sint Nicolaasavond hebben we met elkaar menig vraagstuk opgelost en kunnen we alleen nog maar zeggen "Merci"!

Dinsdag 3 januari



Op de eerste dinsdag in januari willen we graag het glas met u/jullie heffen op het nieuwe jaar 2017, ook dit in onze Martinuslocatie.

De inloop is vanaf 19.45 uur.

m 21.45 uur sluit het parochie-kafhé.

Dinsdag 17 januari : zijn we open.

Dinsdag 31 januari: Erwtensoeavond

Bij deze jaarlijkse activiteit is de opbrengst voor Mobaye.

De kosten voor deze overheerlijke maaltijd (erwtensoep met rogge(brood), spek en worst zijn maar **€ 7,00** voor u. Wilt u lekker en gezellig eten noteer dan alvast deze datum in uw agenda. Inloop met aperitief vanaf **17.30 uur**.

Eet u mee? Graag opgeven bij: Trees Smit, of noteer uw naam op de intekenlijst bij een viering of bij het sociaal kafhé. Aanmelding via mail is natuurlijk ook mogelijk: mart.epe@hetnet.nl



Genoeg ingrediënten voor iedereen en óók vitaminen voor het hart.

Overleden of ziek:

Op 4 december is overleden Margaretha Hubertina den Ouden. Zij woonde aan de Glazenmaker in Epe en bereikte de leeftijd van 69 jaar.

Op 25 december is in Beekbergen overleden Theodora Louise Hendriks-Beekman. Zij woonde aan het Ratelplein in Epe en bereikte de leeftijd van 79 jaar.

Haar uitvaart is op 2 januari om 12.00 uur in Vaassen. Aansluitend volgt de crematie in Kranenburg in Zwolle.

Overig nieuws

Kerstgroet van Dorothea Brylak

Dit jaar was ik verschillende keren in het buitenland. Ik mocht onze zusters en medewerkers in Roemenië, Brazilië en Bolivia bezoeken en ook iets opsnuiven van het werk, dat in onze missielanden wordt verricht.

Ik ben daarvan onder de indruk, heb veel mogen zien en heb veel geleerd. Te veel om in deze kerstgroet onder woorden te brengen. Reden genoeg om dankbaar te zijn.

In Roemenië werken onze zusters nauw samen met de katholieke en ook met de orthodoxe pastoor. Deze lijn trekt zich door in de kinderen die in ons kindertehuis in Schineni wonen, die in het sociale centrum in Siretu worden opgevangen en die in het zustershuis komen om huiswerk te maken of invulling te geven aan hun vrije tijd en ook in onze medewerkers. Sommigen zijn katholiek, anderen orthodox. Hier wordt dagelijks de oecumene geleefd en gevierd, heel vrij en ongedwongen. In juli, oktober en in het tweede weekend van de advent ben ik in verschillende orthodoxe kerken geweest. Daar komt je de hele bijbel en nog meer in prachtige iconen tegen. Zo ook het geboorteverhaal, prachtig.

Ik wens jullie en allen die jullie dierbaar zijn een gezegend kerstfeest en dat jullie in het nieuwe jaar 2017 Gods nabijheid mogen ervaren in het leven van alledag, in de verschillende ontmoetingen, en ...



Kersticoon Orthodoxe kerk Bacau / Roemenië

Bidden met de benen.

Acht keer per jaar organiseert oecumenische werkgroep Bidden met de Benen een wandeling in of rondom Apeldoorn met een meditatief thema. Deze wandelingen beginnen steeds **om 9.30 u.** in een kerk of kapel. Na een korte meditatie, een pelgrimszege en de uitreiking van de route kunnen mensen individueel of in groepjes op pad gaan. Op **zaterdag 14 januari 2017 wandelen wij vanuit de Dorpskerk van Twello**, aan de Dorpsstraat 10, 7391 DD Twello.

Het jaarthema is Een Toegewijd Lichaam, en het thema van deze wandeling: Neus / ruiken. Het is een wandeling van \pm 10 kilometer.

Wandelen brengt je dichterbij jezelf, en de thema's zijn zo gekozen dat deze dat ook doen. In elke route zit ook een stilte-wandeling, waarin alle ruimte is om de verbinding te zoeken met de natuur om je heen en de meditatieve vragen die worden aangereikt.

De deelnemers vinden elkaar weer bij een horeca-gelegenheid waar onder het genot van koffie of thee bijgepraat kan worden en daarna loopt iedereen weer terug naar het beginpunt van de tocht. Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie over de wandelingen kun je contact opnemen met: Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@upcmail.nl of Ronald Dashorst, 06-16912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl. De nieuwsbrief kunt u aanvragen op biddenmetdebenen@gmail.com.

Week van gebed 15-22 januari 2017

Thema '**Jouw hand, mijn glimlach**'

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God, maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (15-22 januari 2017). De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

In 2017 staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vers 14). De slogan 'Jouw hand, mijn glimlach' is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt. Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed Christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten rondom de Liefde van Christus. Laten we samen bidden! Bidt u mee?

Gebedsuren in Epe:

maandag 16 januari in de Regenboogkerk (Antenne)

woensdag 18 januari in de Goede Herderkerk (Upstairs)

vrijdag 20 januari in de Sionskerk, steeds van 18.30 uur tot 19.30 uur.

U bent van harte welkom!

Missie Nederland: Ds. Willem Smouter

Raad van Kerken in Nederland: Drs. Dirk Gudde

Colofon:

Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden. Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20^e van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.