



Jaargang: 52  
Aflevering nr. 5  
12 april 2022

## **LOCATIE: O.L VROUW TENHEMELOPNEMING**

Bankrekening: NL63RABO 0332 1007 31  
Contactadres: Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek  
Tel. 055-3011202; secretariaat bereikbaar op  
dinsdag van 09.00-12.00 uur  
E-mail: [klarenbeek@franciscusenclara.com](mailto:klarenbeek@franciscusenclara.com)  
Internetadres: [www.franciscusenclara.com](http://www.franciscusenclara.com)

## **PASTORAAL TEAM**

HH. FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIE  
Het pastoraal team is elke dag bereikbaar van  
9.00-20.00 uur voor dringende pastorale zaken  
op 06-53154358

[pastoraal-team@franciscusenclara.com](mailto:pastoraal-team@franciscusenclara.com)

Centraal aanmeldingspunt bij overlijden  
0571-272220

Wanneer deze onbemand is: 06-21457097

**Drs. J.H.T.P.M. (Hans) Hermens, pastoor**  
Liturgie. 0571-273160

**Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris**  
Liturgie. 06 22779544

**Drs. W.C.J. (Wim) Vroom, p.w.**  
Catechese. 06 58959105

**Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken**  
Diaconie. 06 16912727

**Mariska Litjes, medewerkster**  
Kindercatechese. 055-5266500

**“ Loop met je gezicht in de zon,  
dan valt de schaduw achter je! ”**

## **VIERINGEN:**

### **Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)**

Zondag 24 apr. om 10.00 uur : woord- en gebedsviering,  
in De Kastanje, m.m.v. Spirit

### **Vieringen in Loenen**

Zondag 17 apr. om 10.00 uur : woord- en communieviering  
Zaterdag 30 apr. om 18.30 uur : eucharistieviering  
Zaterdag 7 mei om 18.30 uur : woord- en communieviering

### **Vieringen in Twello**

Zaterdag 16 apr. om 20.00 uur : Paaswake  
Zondag 17 apr. om 09.00 uur : eucharistieviering  
Maandag 18 apr. om 09.00 uur : eucharistieviering  
Zondag 24 apr. om 09.00 uur : eucharistieviering  
Zondag 1 mei om 09.00 uur : eucharistieviering  
Zondag 8 mei. om 09.00 uur : eucharistieviering

## **GEBEDSINTENTIES:**

Zondag 24 april : Uit dankbaarheid

Antonia Maria Johanna Brugman-Diks  
Johanna Geertruida Dijkhof-Bethlehem  
Martinus Antonius Diks  
Sint Jozef Theodorus Diks  
Hendrika Johanna Diks-Scheerder  
Wilhelmina Maria Josephina Groot Koerkamp-Schutte  
Gerardus Johannes Antonius van Gurp  
Johanna Cecilia Kleverwal-Beekman  
Hendrika Grada Kleverwal-Biezeman  
Hermanus Johannes Gerardus Koolman  
Antonia Franciska Hendrika Koolman-Donkers  
Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje  
Johannes Bernardus Linthorst  
Maria Hendrika Wilhelmina Lobbert  
Gerardus Wilhelmus Hermanus Nieuwenhuis  
Hendrika Josephina Paalman-van Mourik  
Wilhelmus Nijhof

Gerardus Theodorus Wilhelmus Revenberg  
Maria Carolina Schoenaker-Brugman  
jgt. Maria Elisabeth Schoenaker  
jgt. Alex en Alexander Verwayen

### **OVERLEDEN PASTOR ANTON HULLEMAN:**

Op vrijdag 1 april 2022 is te Vaassen overleden, de zeereerwaarde heer Pastor Antoni Martinus Johannes Hullemans, priester van het Aartsbisdom Utrecht.

Hij mocht de leeftijd bereiken van acht en tachtig jaar. Hij werd geboren te Klarenbeek.

Na zijn studie is hij op 19 juli 1964 door kardinaal Alfrink tot priester gewijd in de St. Walburgiskerk in Arnhem. Zijn eerste benoeming was de parochie in Haarle. Anton was een priesterzoon uit onze geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming.

De Eucharistieviering ten afscheid van Pastor Hullemans heeft plaats gevonden op donderdag 7 april om 11.00 uur in de H. Martinus kerk in Vaassen. Voorafgaand aan de Eucharistieviering was er gelegenheid afscheid van hem te nemen.

Na de viering is hij -begeleid door zijn familie- naar zijn laatste rustplaats gebracht op het R.K. Kerkhof in Klarenbeek.

Wij vragen de Goede God, om pastor Anton op te nemen in Zijn eeuwig Licht. Moge pastor Antoni Martinus Johannes Hullemans rusten in vrede. Amen.

### **IN MEMORIAM:**

Op woensdag 30 maart 2022 is in verpleeghuis Casa Bonita te Apeldoorn, na te zijn voorzien van de ziekenzalving, overleden onze mede parochiaan: Mientje Weijn-Schoenaker, in de leeftijd van 89 jaar. Zij werd geboren aan de Kar. Daar groeide zij op in een gezin met tien kinderen. Na de lagere schoolperiode ging zij -zoals toen gebruikelijk- in betrekking. Na haar huwelijk met Bennie Weijn trok Mientje in bij het ouderlijk huis van Bennie. Haar schoonmoeder en zwager woonden in het bakhuisje naast de boerderij. Mientje was betrokken bij onze geloofsgemeenschap, waar ze meer

dan 45 jaar heeft gezongen bij het parochiekoor. Graag vertelde zij verhalen en deelde die ook met anderen. De kleine Nadia kwam in 19 81 als drie jarig meisje bij Mientje en Bennie wonen. Met veel liefde heeft Mientje haar verzorgd, naar de kleuterschool gebracht en later naar de Kopermolen. Ook later als Oma Minie was ze er voor dochtertjes Loreana en Elena van Nadia en Ronald.

Na het overlijden van haar man en het onderhoud van de boerderijwoning haar teveel werd, verhuisde Mientje naar een appartement in Twello. Na een afnemende gezondheid is zij verhuisd naar Casa Bonita in Apeldoorn, waar ze liefdevol verzorgd werd. In de coronatijd voelde zij zich hier thuis; altijd mensen om haar heen. Toen haar kaarsje bijna opgebrand raakte, is de familie in kennis gesteld en hebben allen die bij haar op bezoek kwamen afscheid genomen. Haar zus, schoonzus en beide broers hebben met het zingen van het “Ave Maria” afscheid van haar genomen. Daarna is zij heel vredig en rustig ingeslapen.

Na een mooi lang leven hier op aarde heeft de al Goede God haar nu thuis gehaald in Zijn hemelse woning. Haar aardse leven is niet voor niets geweest. Al het goede wat een mens nalaat is waardevol en zal waardevol blijven. Op zondag 3 april was er gelegenheid tot afscheid nemen in Het Boshuis. De afscheidsviering werd gehouden in Het Boshuis op dinsdag 5 april. Tijdens de viering lazen we een stukje uit het evangelie van Johannes, waarin staat beschreven dat Jezus een plaats voor haar heeft bereid in Zijn Hemelse woning waar ruimte is voor velen. Aansluitend aan de viering hebben we haar uitgeleide gedaan op weg naar het crematorium in Dieren.

Willen wij Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker, Nadia en haar gezin, haar familie en allen die haar zullen missen in onze gebeden gedenken. Moge Mientje Weijn-Schoenaker rusten in vrede. Amen.

### **OVERLEDEN:**

Op 30 maart 2022 overleed op de leeftijd van 78 jaar de heer Eef Rutenfrans van de Ruigenhoek.

*Moge zijn reis naar het Licht voorspoedig zijn.*

## **WAT VIERNEN WE IN DE GOEDE WEEK?**

Eigenlijk lopen we in de Goede Week mee met de weg die Jezus en zijn leerlingen gaan vanaf de intocht in Jeruzalem tot aan de ervaring dat Jezus verrezen is uit de doden. Deze weg kunnen we o.a. volgen in de kerk van Twello.

Eerst vierden we afgelopen *Palmzondag* dat Jezus en zijn leerlingen binnentrekken in Jeruzalem. Daar wilde Jezus het Joodse Paasfeest (Pesach) vieren, ook al weet Hij dat Hij in die Joodse hoofdstad groot gevaar loopt.. Vele mensen die hem daar als een nieuwe koning, gezeten op een ezel, binnenhalen. Als teken van die verwelkoming werden afgelopen zondag in Twello palmtakken gewijd ter verwelkoming van Jezus. Palmtakken die na afloop mee naar huis mochten worden genomen, vooral om er thuis de kruisbeelden mee te versieren.

Voor de Klarenbeekse mensen die ook graag een palmtakje willen, staan er vanaf Paaszaterdag gewijde palmtakken bij de Mariakapel.

**Op Witte Donderdag** begint dan het gedenken van Jezus' laatste dagen. Eigenlijk is het één lange viering die op deze dag begint en eindigt aan het eind van de Paaswake. Het laatste avondmaal, dat Jezus houdt met zijn leerlingen staat dan centraal.

Op *Goede Vrijdag* staan we uitgebreid stil bij het sterven van Jezus aan het kruis. We lezen het lijdensverhaal en stellen het kruis nadrukkelijk in ons midden op. Ook het lijden van onze wereld, de oorlog in Oekraïne, en in onszelf mogen we hierbij een plaats geven. En we brengen hulde aan het kruis, want Jezus bleef zijn leven en zijn band met God en de mensen trouw tot op dat kruis.

*De Paaswake* begint dan met de duisternis die op Goede Vrijdag begonnen is. Daarom is de kerk ook donker en stil. Tot in het duister een licht binnenkomt: het '*Licht van Christus*'. Hoe dan ook: bij Jezus heeft de dood niet het laatste woord. We ontsteken de Paaskaars, die het komend jaar zal branden bij allerlei vieringen in de kerk als teken dat God als een vuur voor ons uitgaat in ons leven. De paaskaarsen voor de afzonderlijke geloofsgemeenschappen worden ook aan het nieuwe Licht van Pasen ontstoken.

Vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap zullen aan de Paaswake deelnemen. Ten dienste van de liturgische vieringen die we houden in Het Boshuis zullen zij de Paaskaars, samen met het gezegende doopwater op de tweede zondag van Pasen -Beloken Pasen- binnenbrengen in Het Boshuis.

Nu begint de ***Paastijd***, die doorloopt tot Hemelvaart, veertig dagen later, en het Pinksterfeest, vijftig dagen later. Vijftig dagen wordt ons, net als Jezus' leerlingen toen, gegund om een beetje te gaan begrijpen en ervaren wat Pasen, opstanding eigenlijk betekent. Uitbundig mogen we samen de opstanding van Jezus vieren en kijken waar ook in ons leven Gods licht doorbreekt.

Wij wensen u allen gezegende Paasdagen  
*Locatieraad en pastoraatsgroep*

### **DE TWEEDE ZONDAG VAN PASEN:**

Op 24 april houden we een gebedsviering in onze geloofsgemeenschap. Dan vieren we de tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen). We lezen het verhaal van Thomas die eerst wilde zien en dan geloven! In de pastoraatsgroep kozen wij als thema voor deze viering:  
*Geloof je daar nog in?*

Na afloop van de viering zal voor ons allen koffie en thee worden geschonken. Wij hopen elkaar dan te mogen ontmoeten.  
*Pastoraatsgroep*

### **VERTREK VAN WIM VROOM:**

Eind maart heeft Wim Vroom, pastoraal werker van onze Parochie, laten weten dat hij uit onze parochie zal vertrekken per 1 juni a.s.. Vanaf die datum treedt hij als geestelijk verzorger in dienst bij de zorggroep Cicero, die een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen heeft in Brunsum en omgeving, in Zuid-Limburg. Op zaterdag 14 mei om 18.30 uur zullen we afscheid van Wim nemen in een gebedsviering in de Martinus kerk van Vaassen. U bent daarbij natuurlijk van harte welkom.

### **SINT FRANCISCUS PAROCHIE:**

Het decreet van de bisschop tot oprichting van de Sint Franciscus-parochie is definitief geworden.

Vanaf nu zijn we Sint Franciscus parochie door de samenvoeging van de parochies Emmaus te Apeldoorn en de HH. Franciscus en Clara. Op het decreet was destijds bezwaarschrift ingediend. Dit is formeel afgehandeld. Daardoor is het decreet definitief geworden.

### **KOSTER VAN DE MAAND :**

April : dhr. Geert Bloem, tel. 3011897

Mei : dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610

**AANKLEDING KASTANJE:** dhr. en mw. Linderhof

**COLLECTANT:** dhr. J. Huisman

**LECTOR:** mw. S. Bloem

### **GEBRUIK LIVESTREAM TIJDENS DE MAANDELIJKSE GEBEDSVIERING.**

U kunt deze viering ook volgen via de livestream van Het Boshuis. Om een livestream te kunnen gebruiken heeft u een computer, laptop of telefoon nodig met een internetaansluiting.

Stap 1: Kies: [www.hetboshuisklarenbeek.nl](http://www.hetboshuisklarenbeek.nl)

Stap 2: Druk op de button: livestream (in de balk geheel rechts)

Stap 3: Vul het wachtwoord in: **Maria** en druk op Enter.

Stap 4: U kunt nu de dienst volgen.

### **WEEKENDDIENST:**

Als u 's avonds, 's nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging **Verian** tel.: 088-1263126 (zorglijn).

**Helpende Handen**, tel. Tel.: 06 12260021

## **VERJAARDAGEN 65+:**

16-4-1936	mw. G. Scheerder-Koers
16-4-1951	dhr. A.F.M. van der Liende
16-4-1956	mw. G.J.M. Leisink-Huisman
20-4-1932	mw. S.M. Pelgrim-Timmer
20-4-1943	dhr. A.J. Hurenkamp
22-4-1933	mw. T.A. Timmer-van Mourik
22-4-1935	mw. A. van der Linde-Mölder
24-4-1931	dhr. G. Weijn
24-4-1949	dhr. M.J.H. Meijboom
27-4-1940	dhr. A.J.G. Mulder
28-4-1956	mw. H.J. Krepel-Hertgers
29-4-1955	dhr. T.J.W. Buiting
30-4-1944	dhr. J.M.A. Hendriksen
04-5-1948	dhr. B.G.M. Brugman
07-5-1957	dhr. W.H.M. Nieuwkamp
09-5-1940	mw. J.L.M. Wagemans-Jansen
09-5-1945	dhr. B.A. Wiggers
10-5-1955	dhr. A.J.M. Bouwmeester
12-5-1957	mw. A.C.M. Schiphorst-Vredegoor
13-5-1953	dhr. A.M.J. Beser

## **AGENDA:**

vrijdagochtend                      09.00-10.00 uur                      Inlooppuurtje

## **COPY NIEUWSBRIEF:**

Deze Nieuwsbrief is voor de komende 4 weken. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 9 mei a.s..

## **BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:**

Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op **donderdag 12 mei a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.**