



Jaargang: 51
Aflevering nr. 5
13 april 2021

LOCATIE: O.L VROUW TENHEMELOPNEMING

Bankrekening: NL63RABO 0332 1007 31
Contactadres: Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek
Tel. 055-3011202; secretariaat bereikbaar op
dinsdag van 09.00-12.00 uur
E-mail: klarenbeek@franciscusenclara.com
Internetadres: www.franciscusenclara.com

PASTORAAL TEAM

HH. FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIE
Het pastoraal team is elke dag bereikbaar van
9.00-20.00 uur voor dringende pastorale zaken
op 06-53154358

pastoraal-team@franciscusenclara.com

Centraal aanmeldingspunt bij overlijden
0571-272220

Wanneer deze onbemand is: 06-21457097

Drs. J.H.T.P.M. (Hans) Hermens, pastoor
Liturgie. 0571-273160 / 06-46104246

Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris
Liturgie. 06 22779544

Drs. W.C.J. (Wim) Vroom, p.w.
Catechese. 06 58959105

Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken
Diaconie. 06 16912727

Mariska Litjes, medewerkster
Kindercatechese. 055-5266500

“ Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart. ”
Confucius

VIERINGEN:

Vieringen in Loenen *(max. 30 personen / vooraf aanmelden)*

zondag 18 april om 10.00 uur : woord- en communieviering
zaterdag 24 april om 19.00 uur : eucharistieviering
zaterdag 8 mei om 19.00 uur : woord- en communieviering

Vieringen in Twello *(max. 30 personen / vooraf aanmelden)*

zondag 18 april om 09.00 uur : eucharistieviering
zondag 25 april om 09.00 uur : eucharistieviering
zondag 2 mei om 09.00 uur : eucharistieviering
zondag 9 mei om 09.00 uur : eucharistieviering
donderdag 13 mei om 09.00 uur : eucharistieviering
Hemelvaartsdag

IN MEMORIAM MARTINUS ANTONIUS DIKS

In de vroege morgen van woensdag 24 maart 2021 is overleden onze medeparochiaan Tinus Diks, op de leeftijd van 93 jaar.

Hij werd geboren in het Beekbergerwoud in een groot gezin. Hij is met zes broers en zes zussen samen opgegroeid op de het boerderijtje van zijn ouders, waar Tinus zijn hele lange leven is blijven wonen.

De oorlog heeft hij heel bewust meegemaakt, het neerstorten van een oorlogsvliegtuig stond in zijn geheugen gegrift.

Op 1 mei 1958 huwde hij met Rikie Scheerder. Het jonge paar ging wonen in het ouderlijk huis met de zorg voor vader en moeder Diks. Het huwelijk werd gezegend met zes kinderen. Tinus ging uit werken naar de vleesfabriek en later bij de houtfabriek bij Krepel. Heeft veel aan houtbewerking gedaan. Vele konijnen- en duivenhokjes, voederhuisjes voor de vogels heeft hij gemaakt. De dieren verzorgen. En in het voorjaar zaaien en planten, het verzorgen van de groententuin. Zijn hobby was molentjes maken. Ruim honderd heeft hij er wel gemaakt, wie heeft er nu geen molentje van Tinus! Ook hield hij van kaarten bij de sportclub of Pampus en op zondag middag voetbal kijken op het voetbalveld bij Klarenbeek 1. Later thuis in zijn eigen omgeving uren bij de televisie voetbalwedstrijden kijken.

Na verloop van tijd namen de krachten af, de kinderen hielpen waar nodig, zijn leven kwam in een rustig vaarwater. In 2018 mocht het echtpaar het diamanten huwelijksfeest vieren. Beiden genoten van de kleinkinderen waar zij trots op waren. In september 2020 overleed plotseling zijn vrouw Rikie. Dat was een harde klap voor hem. Met het besef dat hij niet alleen kon blijven wonen is hij verhuisd naar de Berghorst in Apeldoorn, waar hij een half jaar met veel liefde en aandacht is verzorgd. Hij overleed als laatste van het grote gezin Diks.

Op woensdag 31 maart werd de afscheidsviering gehouden in Het Boshuis. In genoemde viering werd gelezen uit de Openbaring van Johannes. Over de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde waarin we luisterden het “nieuwe leven” dat voor Tinus was gekomen. De cirkel was rond... dit werd uitgebeeld op de voorkant van het liturgieboekje: Het stervende blad van een oeroude boom met daardoor de opkomende narcissen als lentebode... het nieuwe leven. Aansluitend aan de afscheidsviering hebben we Tinus naar zijn laatste rustplaats gebracht en hem te ruste gelegd in het graf bij zijn vrouw Rikie op het parochiële kerkhof. Moge wij Tinus Diks, zijn kinderen, kleinkinderen, familie en allen die hem zullen missen in onze gebeden gedenken.

Moge Martinus Antonius Diks rusten in vrede. Amen

COMMUNIE IN DE PAASTIJD

Ook dit jaar hebben we het Paasfeest weer bescheiden moeten vieren door de maatregelen die ons worden opgelegd door het Coronavirus. Het afgelopen jaar hebben veel mensen noodgedwongen thuis moeten blijven. Voor hen, die het afgelopen jaar de communie niet hebben kunnen ontvangen, biedt het pastoraal team de gelegenheid om thuis de communie te ontvangen in de Paastijd.

De Paastijd is van 1^e Paasdag t/m 1^e Pinksterdag.

Wanneer u in deze periode niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te gaan en graag de communie thuis wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat in Twello om een afspraak te maken.

SPIRIT ZONDER DIRIGENT

In december j.l. heeft onze dirigente Lida Linderhof ons meegedeeld, dat ze per 31 december 2020 ging stoppen als koordirigent.

Wij vinden dat erg jammer, maar we respecteren haar besluit.

25 Jaar geleden begon ze als dirigente bij het pas opgerichte “Tussenkoor”. Toen het gemengd koor werd opgeheven kwamen er een aantal koorleden naar het tussenkoor. Toen is er besloten om verder te gaan onder de naam “Spirit”.

Nu, na 25 jaar, waarin ze altijd klaar stond voor het koor en onze geloofsgemeenschap, wil Lida graag wat meer gaan genieten van haar vrije tijd. Wat meer tijd voor haar gezin en inmiddels 2 kleinkinderen. Lida, hartelijk dank voor 25 mooie jaren!!!

Een groot aantal leden van het koor “Spirit” wil wel graag doorgaan en daar zijn we erg dankbaar voor. Het laatste jaar werd er door de corona niet meer geoefend en gezongen, maar we hopen dat we binnen niet al te lange tijd weer kunnen starten met onze maandelijkse viering en als het kan natuurlijk samen met ons koor “Spirit”. Dus.....zijn we op zoek naar een nieuwe dirigent(e) voor ons koor. Heeft u suggesties of kent u iemand, die ons verder kan helpen in onze zoektocht, dan zouden we dat graag van u horen.

We hopen dat u met ons mee wilt denken, want samen staan we sterk!

Pastoraatsgroep en Locatieraad

VASTENACTIE 2021

Ondanks dat er geen vieringen waren in de Veertigdagentijd in onze geloofsgemeenschap, vanwege corona, is er met de envelopjes toch nog € 230,- binnengekomen. We weten nog niet welk bedrag per bankoverschrijvingen is overgemaakt.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Het is een bijdrage die ingezet wordt om vrouwen uit de sloppenwijk van de stad San Salvador in Brazilië een gedegen opleiding te geven. Zij zijn daardoor in staat daarna een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijfje op te zetten. Zij kunnen zo weer werken aan hun toekomst. Voor hen kan het zo echt Pasen worden.

ACTIE 80-PLUS CARITAS

Traditiegetrouw besteedt werkgroep Caritas uit Klarenbeek in de week voor Pasen aandacht aan dorpsgenoten op leeftijd en degenen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit jaar heeft de 80-Plus actie alweer voor de vijftiende keer plaatsgevonden. Afgelopen zaterdag zijn rond de 80 cadeautasjes met daarin een bosje tulpen en een paasei door de vrijwilligers van Caritas rondgebracht.

De 80-Plus actie kan niet slagen zonder de inbreng van de kinderen van basisschool de Kopermolen, zij laten zich altijd van hun creatieve kant zien. Deze keer werden papieren tasjes voorzien van kleurrijke paaseieren, paashazen en andere mooie dingen die te maken hebben met Pasen en het voorjaar. Daarnaast hebben de kinderen gezorgd voor een mooi kunstwerkje voor in de cadeautasjes.

Op één adres heeft de actie een persoonlijk tintje gekregen. De 80-Plus attentie is daar aangeboden door Liz, één van de leerlingen van de Kopermolen. Het cadeautasje is dankbaar in ontvangst genomen. Kent u mensen die de hulp van Caritas op enigerlei wijze kunnen gebruiken? Laat het hen dan vooral weten.

VERJAARDAGEN 65+:

20-4-1932	mw. S.M. Pelgrim-Timmer
20-4-1943	dhr. A.J. Hurenkamp
22-4-1933	mw. T.A. Timmer-van Mourik
22-4-1935	mw. A. van der Linde-Mölder
24-4-1931	dhr. G. Weijn
24-4-1949	dhr. M.J.H. Meijboom
27-4-1940	dhr. A.J.G. Mulder
28-4-1956	mw. H.J. Krepel-Hertgers
29-4-1955	dhr. T.J.W. Buiting
30-4-1944	dhr. J.M.A. Hendriksen
04-5-1948	dhr. B.G.M. Brugman
07-5-1933	mw. A. Lieferink-Bourgonjen
09-5-1940	mw. J.L.M. Wagemans-Jansen
09-5-1945	dhr. B.A. Wiggers
10-5-1955	dhr. A.J.M. Bouwmeester
13-5-1953	dhr. A.M.J. Beser

KOSTER VAN DE MAAND:

April : dhr. Geert Bloem, tel. 3011897

Mei : dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610

BEZOEK VAN EEN PASTOR:

Als u het op prijs stelt dat er een pastor bij u komt of u wilt graag thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie: tel. 0571-274445, op dinsdag en donderdag van 9.00-17.00 uur; of met onze geloofsgemeenschap: tel. 3011202, op dinsdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur.

WEEKENDDIENST:

Als u 's avonds, 's nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging **Verian** tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021

COPY NIEUWSBRIEF:

Deze Nieuwsbrief is voor de komende 4 weken. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 10 mei a.s.

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:

Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op **woensdag 12 mei a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.**

OECUMENISCHE OMROEP VOORST:

Reeds meer dan 25 jaar verzorgt de oecumenische omroep Voorst -met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus- op zondagochtend de uitzending op radio Voorst.

Sinds september kunt u iedere zondagmorgen de OOV vanaf 09.00 tot 12.00 uur weer beluisteren op de radio kanaal 105.3 FM.

Om 09.00 uur start het programma met gevarieerde “geestelijke” muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken.

Om 10.00 uur (of 09.30 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop de kerkdienst in de betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst meebeleven, die vanuit één van de bij de OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden.

Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de - vrijwillige - presentatoren/-trices.

Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor een vriend, familielid of voor uzelf. U kunt dit doen door een berichtje te sturen of een telefoontje te plegen met één van de contactpersonen. Doet u dit voor woensdag, dan wordt de zondag daarop de gevraagde plaat voor u gedraaid.

De contactpersoon voor Klarenbeek is mevrouw G. Jansen-Verwajen; tel. 055-301794; mailadres: gbm.jansen@gmail.com

VERHUISCOUPON

VERHUIZEN ?

Help onze administratie.

Geef uw verhuizing door met deze coupon
(in de brievenbus van Kerkweg 2).

LAAT JE KENNEN !

VERHUISCOUPON

Naam/voornaam : m/v

Geboortedatum :

Huidig adres :

Postcode/woonplaats :

Nieuw adres :

M.i.v. datum :

Postcode/woonplaats :

Emailadres :

Gezinsleden:

geboortedatum:

..... m/v

..... m/v

..... m/v

..... m/v

..... m/v

Wilt u de Nieuwsbrief en de Clara blijven
ontvangen? Laat het ons even weten? JA/ NEE