



Jaargang: 50
Aflevering nr. 12
8 september 2020

LOCATIE: O.L VROUW TENHEMELOPNEMING

Bankrekening: NL63RABO 0332 1007 31
Contactadres: Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek
Tel. 055-3011202; secretariaat bereikbaar op
dinsdag van 09.00-12.00 uur
E-mail: klarenbeek@franciscusenclara.com
Internetadres: www.franciscusenclara.com

PASTORAAL TEAM

HH. FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIE
Het pastoraal team is elke dag bereikbaar van
9.00-20.00 uur voor dringende pastorale zaken
op 06-53154358
pastoraal-team@franciscusenclara.com
Centraal aanmeldingspunt bij overlijden
0571-272220
Wanneer deze onbemand is: 06-21457097

Drs. J.H.T.P.M. (Hans) Hermens, pastoor
Liturgie. 0571-273160 / 06-46104246
Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris
Liturgie. 06 22779544
Drs. I. (Ivan) Kantoci, p.w.
Gemeenschapsopbouw.
0571-261914 / 06-21828954
Drs. W.C.J. (Wim) Vroom, p.w.
Catechese. 0578-617806
Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken
Diaconie. 06 16912727
Mariska Litjes, medewerkster
Kindercatechese. 055-5266500

**“ Wie leeft in het verleden
verspilt veel tijd in het heden.”**

VIERINGEN:

Vieringen in Loenen

Zondag	13 sept. om 10.00 uur :	viering in Twello
Zondag	20 sept. om 10.00 uur :	eucharistieviering
Zaterdag	26 sept. om 19.00 uur :	gebedsviering
Zondag	4 okt. om 10.00 uur :	gebedsviering

Vieringen in Twello

Zondag	13 sept. om 10.00 uur :	eucharistieviering; tevens afscheid pastor Ivan Kantoci
Maandag	14 sept. om 09.00 uur :	eucharistieviering
Zaterdag	19 sept. om 19.00 uur :	eucharistieviering
Zondag	20 sept. om 10.00 uur :	oecumenische vredesdienst
Zaterdag	26 sept. om 19.00 uur :	eucharistieviering
Zondag	27 sept. om 10.00 uur :	eucharistieviering
Zaterdag	3 okt. om 19.00 uur :	eucharistieviering
Zondag	4 okt. om 10.00 uur :	eucharistieviering

VIEREN EN ONTMOETEN IN ONZE

GELOOFSGEMEENSCHAP:

Zoals U heeft kunnen lezen, waren er voornemens om voorzichtig op te starten met onze maandelijkse gebedsvieringen op zondag.

Uiteraard met inachtneming van de voorgeschreven regels.

Wij, als locatieraad en pastoraatgroep hebben uw reacties gevraagd.

Helaas zijn er maar enkele binnen gekomen. Men is voorzichtig, wil géén risico lopen, vind het nog te vroeg!

Daarom hebben we besloten de gebedsvieringen van september en oktober nog niet door te laten gaan!

Het koor wil proberen op te starten, met inachtneming van de anderhalve meter. De dirigent wil met de organist en koorleden in overleg.

Het koor wil graag (bij voldoende deelname) op donderdag 10 september weer beginnen met de repetities.

Onze voornemens zijn: op maandag 2 november wel een Allerzielenviering te houden in Het Boshuis. In genoemde viering mogen we maar een beperkt aantal mensen toelaten en iedereen moet zich aanmelden! We houden u op de hoogte!

*Vriendelijke groet,
Lokatieraad en Pastoraatgroep*

IN MEMORIAM

Gesterkt door het heilig Sacrament der Zieken is dinsdag 11 augustus 2020 Wilhelmus Johannes de Haan op 84-jarige leeftijd, moegestreden, thuis in zijn vertrouwde omgeving aan de Bosweg, overleden.

Maandag 17 augustus jl. namen wij in Het Boshuis in besloten kring afscheid van Wim en begeleidden hem hierop aansluitend naar ons parochiële kerkhof.

Wims jeugd speelde zich grotendeels af op De Vecht en in 1964 huwde hij als jonge man zijn grote liefde Wilhelmine Mulder en woonden zij samen aan de Bosweg in Klarenbeek. Uit hun huwelijk werden drie zonen en één dochter geboren en het gezin is inmiddels uitgegroeid met 10 kleinkinderen en een eerste achterkleinkind op komst. Met alle kinderen was hij even gek! In 1993 werd Wim arbeidsongeschikt verklaard. Dat vond hij erg moeilijk, maar in plaats van hierbij stil te blijven staan, heeft hij ervoor gekozen om zijn energie en afleiding in creatieve zaken te stoppen. Werken in de groententuin was altijd al alles voor hem. Daarnaast vond hij ook zijn uitlaatklep in houtbewerking, knutselen en puzzelen.

Prachtige dingen heeft hij gemaakt.

Zeventien jaar lang is Wim koster geweest voor onze Katholieke geloofsgemeenschap. Sleuteldrager en een rots waar je op kon bouwen. Daarvoor was hij jarenlang collectant. Bij alles wat Wim deed had hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel en was hij bovenal een perfecte gastheer, zo ook bij het koersbal.

De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. Steeds waren er meer hobby's die hij niet meer uit kon voeren. Ook lukte het niet meer om lange fietstochten te maken, zijn lichaam liet hem steeds vaker in de steek, maar hij bleef positief.

Op liefdevolle wijze heeft Wim in de laatste periode van zijn leven van al zijn dierbaren afscheid genomen. In vol vertrouwen op God en gesteund door de heiligen: Maria, Gerardus en Antonius is Wim op 11 augustus aan zijn laatste reis begonnen. Wij wensen hem een behouden vaart en mogen geloven dat er in het Huis van de Vader ruimte is voor velen. Een Huis vol liefde waar geen pijn en geen verdriet meer zal zijn. Gedenken wij de komende tijd in onze gebeden Wim en al zijn dierbaren die nu zonder hem verder moeten. Moge Wim de Haan rusten in vrede.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Vanuit het bisdom is er toestemming gekomen om dit jaar kinderen de Eerste Communie te laten doen en om kinderen het H. Vormsel toe te dienen.

Daarbij worden vanzelfsprekend de richtlijnen omtrent het corona virus in acht genomen. Een belangrijke beperking hierbij is de 1½ meter.

Dit alles heeft het pastorale team doen besluiten om de Vormselviering zowel in de Franciscus en Clara parochie als in de Emmausparochie te laten plaatsvinden. Beide vieringen zijn op 7 november: om 16.30 uur in de O.L. Vrouwekerk in Apeldoorn en om 19.00 uur in de Martinuskerk te Twello.

Mgr. Hoogenboom is de vormheer. De kinderen hebben al eerder met hem kennis gemaakt in Utrecht. In principe wordt ervan uitgegaan dat de kinderen van de Emmausparochie in Apeldoorn het Vormsel doen en dat de kinderen uit de Franciscus en Clara parochie in Twello het Vormsel doen.

In beide gevallen betreft het een **besloten viering**, waarbij geldt dat per kind 7 gasten kunnen worden uitgenodigd.

De Eerste Communievieringen zullen op een aantal zaterdagavonden plaatsvinden waarvoor ouders zich kunnen inschrijven. Per viering kunnen 5 kinderen worden ingeschreven. En elk kind mag 9 gasten meenemen (incl. broertjes en zusjes). Kinderen tellen ook mee.

In de H. Martinus Twello zal dat zijn op zaterdagavond om 19.00 uur op: 10 oktober, 24 oktober, 21 november, 28 november.

Vanuit onze geloofsgemeenschap zijn er helaas dit jaar geen kinderen die hier aan zullen deelnemen, maar naar we hopen volgend jaar wel weer.

KOSTER: dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610

BEZOEK VAN EEN PASTOR:

Als u het op prijs stelt dat er een pastor bij u komt of u wilt graag thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie: tel. 0571-274445, op dinsdag en donderdag van 9.00-17.00 uur; of met onze geloofsgemeenschap: tel. 3011202, op dinsdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur.

VERJAARDAGEN 65+:

12-9-1948	mw. H. Kremer-in 't Veld
16-9-1955	mw. J.G.M. de Croon-Hafkamp
20-9-1940	mw. J.A.H. Driessen-Simons
21-9-1943	dhr. W.M.H. Hulleman
22-9-1953	dhr. A.W.M. Mulder
24-9-1954	dhr. A.J. Boerkamp
25-9-1936	mw. A. Lobbert-Haarman
25-9-1945	dhr. G.B.A. Bloem
25-9-1950	mw. M.J.A.F. Koers-Rutenfrans
25-9-1950	dhr. J.A.G. Roerdink
26-9-1935	mw. H.W.J. Revenberg-Hekkert
27-9-1932	dhr. T.J. Buiting
28-9-1946	mw. A.M.C.W. Hurenkamp-van Bers
29-9-1953	dhr. D.M. Schiphorst
01-10-1949	dhr. M.P.J. Ganzevles
02-10-1937	mw. G. Brugman-Koolman
02-10-1948	mw. J.A. Rutenfrans-Dolman
02-10-1953	mw. B.H. Bar-Havekes

WEEKENDDIENST:

Als u 's avonds, 's nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te Apeldoorn; tel.: 0900 – 6009000.

Wijkverpleging **Verian** tel.: 088-1263126 (zorglijn).

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021

AGENDA:

vrijdagochtend 09.00-10.00 uur Inlooppuurtje

COPY NIEUWSBRIEF:

Deze Nieuwsbrief is voor de komende 4 weken. Copy voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 5 oktober a.s..

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:

Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op **donderdag 8 oktober a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.**

HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART

OVERDINKEL:

Op zondag **18 oktober 2020** zal in Overdinkel voor de 108^{de} keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Toekomst.

Helaas kan, door de coronacrisis, de processie dit jaar geen doorgang vinden zoals andere jaren. De bedevaart zal daarom in een andere vorm plaatsvinden en wel in de vorm van een Plechtige Eucharistieviering in de kerk. Vanwege de corona maatregelen kunnen hier maximaal 50 pelgrims in de kerk aanwezig zijn. Vanaf half september kunt u zich hiervoor opgeven door te bellen naar het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, tel: 053-5381304. Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden.

Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn wordt deze Eucharistieviering live uitgezonden.

Meer informatie hierover volgt nog en zal zo spoedig mogelijk te vinden zijn op de website van parochie Maria Vlucht:

<https://www.mariavlucht.nl/> Dit geldt ook voor de vieringen van het Triduüm.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de

intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v.

Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.

Ook kunt u op 18 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. Het doel is dit jaar een ziekenhuis in Gambia. Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer, onder vermelding van “Gambia” of u kunt een envelop in de brievenbus doen onder vermelding van “Gambia”.

Verder is de kerk na de Eucharistieviering, op zondag 18 oktober, geopend voor stil gebed waarbij de regels van het RIVM nageleefd dienen te worden.

Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf half september contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat:

i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens online of bij ons in de kerk.

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail:

gerardusbedevaartverdinkel@live.nl

VERHUISCOUPON

VERHUIZEN ?

Help onze administratie.

Geef uw verhuizing door met deze coupon
(in de brievenbus van Kerkweg 2).

LAAT JE KENNEN !

VERHUISCOUPON

Naam/voornaam : m/v

Geboortedatum :

Huidig adres :

Postcode/woonplaats :

Nieuw adres :

M.i.v. datum :

Postcode/woonplaats :

Emailadres :

Gezinsleden:

geboortedatum:

..... m/v

..... m/v

..... m/v

..... m/v

..... m/v

Wilt u de Nieuwsbrief en/of de Clara blijven
ontvangen? Laat het ons even weten? JA/ NEE