

Wij laten ons kind dopen

Als ouders hun kind laten dopen, vieren zij de geboorte van dit kind. Maar tegelijk veel meer dan dat. Kinderen komen terecht in een wereld, waarvoor zij zelf niet gekozen hebben: een wereld waarin vreugde te vinden is, maar die daarnaast ook vaak lijden en uitzichtloosheid kent. In het doopsel drukken mensen het geloof uit dat deze wereld - ondanks alles - gedragen wordt door een liefdevolle God. Door dit doopsel bevestigen we dat geloof in de God die het goede voorheeft met mensen. Ook komt het kind door de doop thuis in de gemeenschap van mensen die samen, in het spoor van Jezus, willen bouwen aan meer humaniteit in de samenleving. Tenslotte wordt het kind door de doop ook binnengebracht in de eigen geloofsovertuiging van de ouders. Ook tijdens een huwelijksviering spreken man en vrouw de belofte uit 'kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden' en hen gelovig op te voeden.

Verdere info

De doopvieringen worden volgens een vastgesteld schema gehouden in de drie kerken van onze parochie. Op de website van de parochie staat dit schema vermeld. We stellen het op prijs als een geboortekaartje gestuurd wordt naar het secretariaat van de eigen geloofsgemeenschap. Voor verdere afspraken is het belangrijk om tijdig aan het plaatselijke secretariaat door te geven dat u uw kind wil laten dopen. Dan ontvangt u ook verdere informatie over het verloop van doopvoorbereiding. Voor de doopviering wordt aan de ouders een bijdrage in de kosten gevraagd.

Voor verdere informatie kan men terecht op de website en bij het secretariaat van de parochie.

Informatiefolder



Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

Voor meer info:
www.franciscusenclara.com
en bij het parochiesecretariaat:
tel. 0571-274445
secretariaat@franciscusenclara.com



HH. Franciscus en Clara parochie

De symbolen van de doop

De viering van de doop is een ritueel met een vaste opbouw, waarin een aantal symbolen worden gebruikt:

- Aan het begin van de viering wordt gevraagd naar de NAMEN van de dopeling. Ieder kind wordt zo bij naam gekend, ook in de geloofsge-meenschap en bij God;
- Er wordt gelezen uit de BIJBEL: bij zo'n be-langrijke gebeurtenis mag een Woord van God klinken;
- In de VOORBEDE leggen we alles aan God voor waar we voor willen bidden;
- De GELOOFSBELLJDENIS van de kerk wordt gebeden, een tekst die de gelovigen van alle tijden en plaatsen met elkaar verbindt;
- Het kind wordt gedoopt met WATER, symbool van dood en nieuw leven, en gezalfd met CHRISMA-OLIE, opdat het kind, als christen (= gezalfde) open mag staan voor het geloof, in de geest van Jezus;
- Aan het licht van de Paaskaars ontsteken we de DOOPKAARS, opdat Gods licht ook voor de dopeling mag schijnen, het leven door;
- Eventueel ontvangt het kind een DOOPKLEED, symboliserend de nieuwe mens die bekleed wordt met Jezus Christus;
- Na het samen bidden van het ONZE VADER en eventueel na een GROET AAN MARIA, de moeder van Jezus, wordt de doopviering besloten met DE ZEGEN.

Hoe vindt de voor-bereiding op de doop plaats?

In onze parochie willen we de doop goed voorbereiden. Daartoe worden voorafgaande aan de doop een tweetal bijeenkomsten gehouden voor de ouders van de dopeling.

De EERSTE BIJEENKOMST vindt plaats voor alle ouders die in een periode van enkele maanden hun kind willen laten dopen.

Deze bijeenkomst staat vooral in het teken van de onderlinge uitwisseling, waarbij de ouders met elkaar delen wat voor hen van belang is om hun kind te laten dopen. Verder wordt er kort informatie gegeven over de doopviering en wordt er informatie gegeven van boeken en ander materiaal dat dienstig kan zijn bij de ondersteuning van de geloofsopvoeding. Deze eerste avond wordt telkens gehouden in het parochiecentrum van de H. Martinuskerk in Twello, Kerklaan 18, van 20.00 tot 22.00 uur.

De TWEEDE BIJEENKOMST wordt voor alle ouders die deelnemen aan dezelfde doopviering. Dan zal vooral het verloop van de doopviering worden besproken en zullen praktische afspraken gemaakt worden rondom de doopviering.

Wat is het doopsel?

Een kind wordt geboren. In dankbaarheid wordt het kindje welkom geheten in ons midden. Trots wordt de geboorte gemeld aan familie en vrienden en bij de burgerlijke stand wordt de boreling aangemeld. Zo krijgt het kindje niet alleen een plaats in het gezin, maar wordt het ook opgenomen in bredere kring en in onze samenleving.

Het sacrament van de doop is een kerkelijke viering waarin het nieuwe leven opgenomen wordt in de kerkelijke gemeenschap, die zich verbonden voelt met het leven en de boodschap van Jezus Christus. Ook wordt met de doop de dopeling persoonlijk met de persoon van Jezus verbonden en met God, die we vooral door het leven van Jezus leren kennen. Omdat een klein kind nog niet zelf voor de doop kan kiezen is de doop vooral ook een keuze van de ouders om het kind op het spoor van Jezus te zetten.

In onze parochie worden in principe meerdere kinderen tegelijk gedoopt. Ook hiermee willen we uitdrukken dat het kind door de doop wordt opgenomen in de plaatselijke, maar ook wereldwijde geloofsgemeenschap.