



Diaken drs R.G.Th. (Ronald) Dashorst
profiel Diaconie

Tel. 06 – 169 127 27

E-mail: r.dashorst@rkapeldoorn.nl

Niet bereikbaar op donderdag (vrije dag).

Heemskerkestraat 52
7331 PS Apeldoorn

Even voorstellen.

Mijn naam is Ronald Dashorst, geboren in 1959 in Bussum, getrouwd met Gea en gezegend met twee zonen van 33 en 30 jaar.

Mijn functie als diaken in de parochie zie ik als een verbindingsofficier tussen kerk en samenleving. Dat betekent dat ik mij inzet voor de weekeind liturgie, doopvieringen, huwelijken, uitvaarten, pastorale begeleiding, ondersteuning van werkgroepen, catechese en diaconie.

Ik versta mijn taak als diaken zo dat ik vanuit de kerk met haar rijke liturgie de liefde van God present mag stellen in de samenleving, met name naar de arme, de kwetsbare mens. In mijn pastorale werk sta ik dus met een been in de kerk en de andere in de samenleving. De nood van de wereld wil ik in de kerk brengen en het Evangelie in de samenleving.

Hierbij past heel sterk de inspiratie van de Gemeenschap van Sant'Egidio wat ik ervaar als mijn tweede roeping. Vanuit het gebed en het lezen van de Schrift doen zoals Jezus van Nazareth heeft voorgedaan. Met in de ene hand de Bijbel en in de andere hand de krant, er zijn voor elkaar en met name voor de amen. Hierbij staat het verhaal van de Barmhartige Samaritaan en de Werken van Barmhartigheid model; de naakten kleden, de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de zieken en gevangenen bezoeken, de vluchtelingen herbergen en de doden begraven.

Het leven van mijn vrouw en van mij wordt hiermee rijkelijk gevuld door mensen in financiële nood kleding te geven in de Kledingbank, door dak- en thuisloze medemensen te ontvangen aan de Franciscustafel, door dakloze medemensen aan de bakfiets te trakteren op koffie, warme chocolademelk, brood, fruit en maaltijdsoep; door vluchtelingen uit Syrië en Irak op te vangen en te helpen bij hun integratie.

Wij hoeven dit niet alleen te doen we worden hierin bij gestaan door veel vrijwilligers met verschillende achtergronden.

De Gemeenschap van Sant'Egidio zet zich wereldwijd in voor de armen en de vrede. Het is mooi en het geeft veel voldoening, het is een verrijking van ons leven door in vriendschap mensen aan de rand van de samenleving te ontmoeten en te helpen. Daarbij krijg ik zelf zoveel terug dat ik de wederkerigheid mag ervaren waarin geven en ontvangen in elkaar overgaan. Wij willen in onze geloofsgemeenschap iedereen gastvrij ontvangen en hebben een traject opgezet om mensen uit andere landen een plaats te geven in de vieringen en bij de maaltijd erna, om hen te ontmoeten als Nieuwe Nederlanders met hun rijke cultuur.

Ik zie het als een belangrijke taak van ons als christenen om de samenleving menselijker te maken, door elkaar te zien, nabij te zijn, ons te verbinden met de vreugde en de pijn en te helpen als dat nodig is. Door ons te verbinden met elkaar als broers en zussen kunnen wij het gebed van Jezus realiseren dat wij allen één zijn zoals Hij en de Vader één zijn. En zo samen bouwen aan het Koninkrijk van God hier op aarde.