



Drs I. (Ivan) Kantoci
pastoraal werker
profiel Gemeenschapsopbouw

Tel. 06-21828954 / 0571-261914
E-mail: kantoci@franciscusenclara.com

Niet bereikbaar op vrijdag (vrije dag).

Bussloselaan 17a
7383 AG Bussloo

Even voorstellen.

Op 17 mei 1954 ben ik geboren in Pregrada, Kroatië, in de buurt van de hoofdstad Zagreb, als derde in een gezin van zes kinderen. Mijn vader werkte als magazijnwerker in de plaatselijke koolmijnen en mijn moeder naaide naast de huishouding, mooie dameskleden voor de dames in het dorp. Mijn ouders hadden wat grond die verbouwd werd. In de kleine stal naast het huis waren meestal twee koeien, een drietal varkens, veel kippen en enkele kalkoenen. Uit de druiven van een kleine wijnberg werd voldoende wijn gemaakt en uit pruimen van enkele pruimbomen heerlijke pruimenjam en sterke pruimenjenever.

Ons huis was in de buurt van de kerk en toen ik acht jaar was, werd ik misdienaar. Als ik geen dienst in de kerk als misdienaar had ging ik bij het orgel naast de organist zitten om met hem te zingen tijdens de vieringen door de week. De catechese lessen die s'morgens vroeg voor de school op de pastorie plaatsvonden en door pastoor gegeven werden, boeiden me door de Bijbelse verhalen en wekten bij mij nieuwsgierigheid op. Alles wat in de kerk en om de kerk gebeurde door mensen trok mijn aandacht. Als kind merkte ik dat in de maatschappij die door het communisme beïnvloed werd, mensen in de kerk anders, hartelijker en meer solidair met elkaar waren dan de kleine elite in het dorp die het voor het zeggen had en niet bij de kerk hoorde. De identiteit van de geloofsgemeenschap sprak mij zeer aan.

Na de basisschool in 1969 koos ik er voor naar het klein seminarie naar Zagreb te gaan die door paters Jezuïeten geleid werd. Daar volgde ik het gymnasium en na het eindexamen in 1973 koos ik voor de studie theologie aan de Theologische Faculteit van Zagreb en melde mij als priesterkandidaat bij het Aartsbisdom Zagreb.

Na mijn studie theologie in 1979 zag ik af van het priesterschap vanwege het verlangen naar een gezinsleven. Na mijn tweede studie maatschappelijk werk in Zagreb ging ik in 1981 trouwen met Christien Janssen uit het Brabantse Maashees. Wij vestigden ons in Pregrada waar ik het werk vond als bedrijfsmaatschappelijk werker in het chemisch bedrijf Okiroto.

Na vijf jaar daar geleefd te hebben zijn we in 1987 verhuisd naar Maashees in Nederland. Toen ik ontdekte dat in het parochiepastoraat in de RK Kerk in Nederland de mogelijkheid is als pastoraal werker te werken legde ik contact met het Bisdom Breda. Na mijn studie Praktische vorming pastoraat aan de Theologische Faculteit te Tilburg werd ik door de bisschop van Breda Hubertus Ernst per 1 september 1988 benoemd tot pastoraal werker in de parochie van H. Bartholomeus te Zevenbergen. In dat jaar werd onze zoon Kristijan geboren. In Zevenbergen en omstreken heb ik mijn eerste pastorale ervaring opgedaan.

De Veluwe leek ons een aantrekkelijk gebied om te leven en na een sollicitatie en benoeming van mij per 1 september 2002 door de aartsbisschop van Utrecht Adrianus Simonis als lid van het pastoraal team van de parochieverband IJsselvallei verhuisden wij naar Bussloo waar wij nu wonen.

Op de boodschap en de roeping van Jezus Christus en de Kerk probeer ik ook vandaag mijn persoonlijke antwoord samen met anderen te geven waardoor het leven met elkaar als mooi en de moeite waard geleefd en beleefd kan worden.