



**Mariska Litjes**

medewerkster kindercatechese

Tel. 055 – 526 65 00

E-mail: [kinderkerk@rkapeldoorn.nl](mailto:kinderkerk@rkapeldoorn.nl)

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag

Hamelweg 18

7311 EB Apeldoorn

**Even voorstellen.**

Mijn naam is Mariska Litjes, 55 jaar en getrouwd met Mark Braam en moeder van twee zonen (24 en 27 jaar oud). Vijfentwintig jaren van mijn werkzaam leven werkte ik als diëtist. Een mooi beroep! Maar altijd was er de wens om theologie te gaan studeren. Dromen moet je durven doen, heb ik in de praktijk gebracht en ben in 2012 afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool Theologie met aandachtsveld didactiek.

Na de sluiting van de kerken in Apeldoorn bleef er één eucharistisch centrum over in de Onze Lieve Vrouwekerk. De toenmalige projectgroep met de naam "als Emmaüsgangers verder" zocht iemand die het kinderwerk weer handen en voeten kon en wilde geven. Ik ben daar toen als projectmedewerker begonnen en na vijf inzet van met mij met dertig vrijwilligers mag ik zeggen dat we het kinderwerk op de kaart hebben gezet. Onlangs is dit 'bekroond' met een zending van de bisschop voor het kinderwerk in de parochies. Er kwamen allerlei klussen op mijn pad als ZZP-er theoloog, zoals bijvoorbeeld het schrijven voor [www.kinderwoorddienst.nl](http://www.kinderwoorddienst.nl) en het meewerken aan pioniersplek 'De Verwondering', een creatieve Bijbelverhalen vertelplek in Apeldoorn. Twee jaar geleden besloot ik het diëtisten vak vaarwel te zeggen.

De Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara parochie waren op papier al één parochie. Maar sinds de komst van Pastor Hans Hermens zijn we ook als pastoresteam stappen gaan zetten om als één team te gaan werken. Daarmee kwam ook de wens om voor het speerpunt Kind en Kerk, het werk vanuit de Emmaüs uit te breiden naar de Franciscus en Clara parochie. En daar wil ik graag voor gaan!

Naast het kinderwerk binnen de muren van de kerk, richt ik me ook op de scholen. Na een Godly Play vertelcursus bedacht ik een Bijbelverhalenproject voor de katholieke basisscholen. Inmiddels is dit in Apeldoorn een onderdeel van het Goddienstvormend onderwijs. Ook in het gebied van de Franciscus en Clara ben ik gestart op de scholen van de stichting SKBG en worden momenteel contacten gelegd met scholen van de Veluwe Onderwijsstichting in het gebied van de Franciscus en Clara.

Ik vind het spannend en een uitdaging om ook in jullie parochie aan de slag te gaan! Dit was een eerste korte kennismaking maar ik hoop u te gaan ontmoeten. Misschien wel als vrijwilliger met hart voor het kinderwerk.