

Werken aan geloof in de toekomst: Verbinden

Op het Hoogfeest van Petrus en Paulus, 29 juni jl., hielden de pastores en de pastoraatsgroepen vlak voor de zomer een bijeenkomst over het pastoraat. Hoe werken we aan geloof in de toekomst? Wat is het pastorale programma de komende jaren?

Pastorale opdracht

De opdracht of missie van een parochie is niet van ons-zelf. De missie van Christus is onze opdracht. Dat we Hem dankbaar gedenken door samen Eucharistie en andere liturgie te vieren. Dat we eropuit gaan en ook anderen uitnodigen zijn leerling te worden en ze dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Dat wij elkaar en hun leren de geboden te onderhouden. Dat we mensen samenbrengen in groepen. En dat wij mensen in nood zullen voeden, kleden en verzorgen. Dat we bezoeken wie gevangen zijn. En dat we vreemdelingen opnemen.

De missie van Christus is van alle tijden. Maar hoe voeren wij zijn opdracht hier en nu uit? Dat vraagt niet alleen dat je Hem kent en van Zijn missie weet, maar ook dat je in beeld hebt hoe het hier en nu bij ons is. En dat je op je netvlies hebt met welke ontwikkelingen we rekening moeten houden. Visie heet dat.

Wat hebben we in beeld?

Al vele jaren proberen parochies geloof te verdiepen en over te dragen. Desalniettemin heeft de langer gaande trend van kerkverlating en van vergrijzing van actieve parochianen ook bij ons geleid tot fusie en kerksluitingen. Onze parochie bestaat inmiddels uit acht gemeenschappen, vijf kerken zijn gesloten.

- We zien dat weinig parochianen uit de gemeenschappen van de gesloten kerken naar het eucharistisch centrum in Twello komen of naar Vaassen en Loenen gaan om daar deel te nemen aan het pastorale aanbod (kerntaken). Tegelijk zien we dat de liturgie op deze centra best goed bezocht en gewaardeerd wordt.
- Naast de pastorale kerntaken zijn er vele goed lopende activiteiten (nabijheid) in de oude geloofsgemeenschappen. Wat opvalt is dat er derhalve bezoekwerk en 'meeleven met verlies' nauwelijks andere diaconale activiteiten worden ontwikkeld.
- Voor de hele parochie heeft het pastorale team enkele eenvoudige nieuwe projecten gestart (ondernemen).
- We zien evenwel dat geloofsoverdracht aan jonge mensen niet meer vanzelfsprekend is. En ook dat het voor jonge mensen moeilijk is om zich in te voegen in het kerkelijk leven. Dat merken we bij de voorbereiding op het doopsel, de eerste H. Communie en het Vormsel. Voorbereidende werkgroepen zijn er amper meer.

- We zien dat we de pastorale opdracht met steeds minder mensen en middelen (inkomsten) zullen moeten uitvoeren.

Hoe gaan we de komende periode te werk?

De missie of opdracht van de Heer is ambitieus en uitdagend. Wij zijn beperkt. En dat is eigenlijk wel zo evangelisch. We zijn aangewezen op hulp van God en van elkaar. We zullen ons dus verbinden. Niet alleen onderling maar ook met de wereld buiten de parochie, zodat de parochie niet geïsoleerd raakt, maar deel blijft uitmaken van het netwerk dat de samenleving is.

Verbinding met doelgroepen

Wie zich met iedereen verbindt, maakt waarschijnlijk met niemand contact. We moeten kiezen en doelgroepen aanwijzen om de pastorale opdracht gericht en effectief te kunnen uitvoeren.

- Gezien de dringende noodzaak van geloofsoverdracht zijn nu kinderen, jongeren en hun ouders onze belangrijkste doelgroep.
- En uiteraard wie in nood zijn.

De pastores verbinden zich daarom vooral met parochiële groepen die gericht zijn op liturgisch en catechetisch pastoraat voor de jonge generatie. En met de scholen in de buurt van de centra van de parochie.

Met Sant' Egidio in Apeldoorn verbinden we ons ten behoeve van de diaconale opdracht van de parochie.

Band met de parochiële locaties en centra

Op de locaties waar geen kerk meer is, blijven de pastores ter ondersteuning verbonden met de pastoraatsgroepen, vooral om mensen te begeleiden naar het kerntakenprogramma van de parochie. De onderlinge support is aan ieder op de locaties zelf. Uiteraard zijn de pastores op alle locatie wel beschikbaar voor persoonlijk pastoraat.

Met de centra van de parochie, in het bijzonder het Eucharistisch centrum, zullen de pastores zich intensiever verbinden, niet alleen met de pastoraatsgroepen maar ook met de werkgroepen.

Band met andere christenen

De oecumene wordt in de parochie behartigd door parochianen zelf, met name vanuit de pastoraatsgroepen (nabijheid). Het is geen parochiële kerntaak. De pastores zullen alleen in Twello, Loenen en Vaassen (rond de centra dus) structureel oecumenische contacten onderhouden. En alleen daar zullen ze af en toe voorgaan in oecumenische vieringen.

PASTORAAL PROGRAMMA IN HOOFDLIJNEN

Liturgie:

Het vieren van de Eucharistie en de overige sacramenten is een kerntaak van de parochie. We vieren vooral in Twello, en ook in Vaassen en Loenen.

Daar kan op zaterdag of zondagmorgen ook een Woord en Communieviering gehouden worden. In Twello al-leen bij uitzondering. We volgen in dagmissen en wee-kendliturgie het liturgisch jaar van de Katholieke Kerk. We maken ons rooster in samenwerking met de Emmausparochie. Zo is er behalve op maandag dagelijks in een van de beide parochies een dagmis. Eens per maand vieren we de dagmis niet in Twello maar in Epe en ook in Klarenbeek. Ongeveer 6 keer per jaar op de Speulbrink, en twee keer per jaar in de Vecht.

- Er is maandelijks gelegenheid voor Aanbidding van het Sacrament en voor de biecht. Het Paastriduüm wordt gevierd in Twello.
- Doopvieringen worden in Twello ongeveer om de zes weken gehouden op zondag na de mis. In Vaassen en Loenen is dat ongeveer eens per drie maanden. Het doopsel kan ook bediend worden tijdens de eucharistieviering.
- De viering van de eerste H. Communie wordt ook komend jaar gevierd in Twello, Loenen en Vaassen. Na dat jaar bezien we of er voortaan voor heel de parochie 1 viering gehouden wordt.
- Het H. vormsel wordt al voor heel de Franciscus en Claraparochie in 1 viering toegediend.
- Het sacrament van de ziekenzalving wordt telkens op afspraak bediend. Als er geen priester beschikbaar is, wordt een ziekenzegen gegeven. Er worden jaarlijks op enkele plaatsen gezamenlijke vieringen van de ziekenzalving aangeboden.
- De pastoraatsgroepen verzorgen op verschillende locaties van de parochie tal van andere vieringen. Bij voorkeur niet op zondagmorgen.

Catechese

De catechetische voorbereiding op de sacramenten is een belangrijke kerntaak van de parochie.

- Pastores verzorgen de voorbereiding van de ouders en de kinderen zo-wel inhoudelijk als organisatorisch. Daar gaat veel tijd in zitten.
- In vervolg op de eerste H. Communie wordt er in Epe, en in Klarenbeek/Loenen/Eerbeek kinderkatechese aangeboden.
- In Twello ontwikkelen we met pedagogisch bekwame ouders een catechetische leerlijn: een afgestemde serie van bijeenkomsten en viering-en in de jaren tussen de H. Communie en het H.Vormsel.

- In Twello zullen de pastores ook contact blijven houden met de kinderen in groep vijf van het basisonderwijs, om ze te blijven binden aan het eucharistisch centrum en op het pad van de leerlijn te zetten.
- En na het Vormsel wordt de vormelingen en hun ouders in het najaar een excursie naar Utrecht aangeboden.
- Er wordt ook catechese voor volwassenen aangeboden. Onder andere tijdens een kloosterweekend, waarvoor ouders van communicanten en vormelingen worden aangeschreven.
- Onder de titel 'God in mijn geboortedorp' zullen onze buitenlandse pastores ter informatie en inspiratie twee avonden houden. Dit aanbod wordt ook bekend gemaakt in oecumenische programma's van toerusting en vorming.

Opbouw

Nieuwe mensen binden zich niet meer regulier aan parochiële activiteiten. En veel huidige parochiële vrijwilligers zullen de komende jaren hun activiteiten beëindigen. Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden voor de organisatie van de parochie.

- Daarom zal vanuit het pastores team in samenwerking met de pastoraatsgroepen gewerkt worden aan bredere, locatie overstijgende platforms, die wellicht af en toe ook tijdelijke klussen kunnen oppakken.
- Door voortaan informatie vanuit het bestuur en het pastoresteam ook via het parochiesecretariaat te versturen, willen we locatieraden en pastoraatsgroepen ontlasten van al te veel coördinatie.
- Om ons te verbinden maakt de parochie gebruik van verschillende communicatiemiddelen: CLARA, de website, Facebook, lokale nieuws- brieven, email.
- Op het secretariaat van de parochie verzamelen we inmiddels de email adressen van alle ouders en kinderen die zich weleens hebben opgegeven voor onderdelen van het pastorale programma. Daarmee kunnen we hen vanuit het parochiesecretariaat gericht benaderen met nieuws en ander aanbod uit de parochie.
- Ter opbouw van de parochie verbinden we ons met de Emmaüsparochie. Twee van de pastores delen we al met deze buurtparochie.

Diaconie

- Voor de diaconale opdracht om mensen in directe nood te helpen, verbinden we ons met de Emmaüsparochie in Apeldoorn. We kunnen doorverwijzen naar de Sant'Egidio gemeenschap die daar een kledingbank heeft en wekelijks een eettafel.
- Overigens blijft het pastoresteam de activiteiten rondom de Advents- en de Vastenactie bescheiden ondersteunen, onder andere in samenwerking met de scholen.

- De diaconale opdracht elkaar een hoeder te zijn wordt vooral lokaal en vanuit de pastoraatsgroepen uitgevoerd in onder andere rouwverwerking/meeleven met verlies, welkomst- en bezoekgroepen.

Wat 'ondernemen'we verder zoal?

- Franciscus en Claradag, 2 oktober 2016, in Vaassen
- Bakkie Troost, koffie schenken op of bij de begraafplaatsen, rondom Allerzielen
- Diocesane Romereis in kader van Jaar van Barmhartigheid. Onze parochies besteden tijdens de reis bijzondere aandacht aan het diaconale werk van Sant'Egidio in Rome, 14 t/m 19 november 2016
- Brieven schrijven voor Amnesty, 10 december 2016
- Verbinding met de wereld van de arbeid, werkbezoek van pastores, 23 maart 2017
- 'Op pad', deelname vanuit de parochie aan onderdelen van verschillende avondvierdaagsen, voorjaar 2017
- Franciscus en Claradag, 8 oktober 2017, in Loenen
- Paasmusical of iets dergelijks Goede Week/Pasen 2018
- Parochiereis naar Kroatië, mei 2018

Pax et Bonum, Vrede en alle Goeds, pastoraal team, juli 2016